

Lezen: Lucas 24:1-12

Tekst: 1 Korintiërs 15:1-11

Bijzonderheid: PASEN!

Gemeente van Jezus,

als iemand jou nou zou vragen: wat is het allerbelangrijkste dat je weet? Niet: wat je gelooft? Maar wat je zeker weet? Wat je zeker weet dat echt gebeurd is? Wat zou je dan zeggen?

Paulus geeft hier het antwoord. Hij weet zeker dat dit het allerbelangrijkste is voor hemzelf. En voor hen die dit lezen. Hij heeft het over het fundament van jouw bestaan.

Slide **Jezus legt met Pasen het fundament onder jouw bestaan**

Slide Dit mag je zeker weten:

Slide 1. Jezus stierf

Afgelopen vrijdag hebben we bij een detail stilgestaan. In het stervensproces van Jezus Christus. Maar als je alle feiten van die dag op een rijtje zet. Zoveel lijden. Dat leidt uiteindelijk tot de dood van Jezus. En dat wordt ook officieel vastgesteld door de Romein die daarvoor was aangesteld. Als ze met een knuppel bij de gehangenen komen om hun botten te breken. Dat moet het stervensproces versnellen. Je kunt je niet meer omhoog duwen daarna en dan stik je vrij snel. Als de Romeinse soldaten bij Jezus komen zien ze echter dat dat niet meer nodig is. Hij is al gestorven. Eén van de Romeinen checkt dat. Een speer vanaf de zijkant richting het hart gestoken. En aan het vocht wat er uit komt zien ze: het is waar. Jezus is dood. Er staan getuigen bij. Johannes benadrukt het: ik heb het met eigen ogen gezien. Jezus is echt gestorven op die goede vrijdag.

Wat lastiger is om te bewijzen is, dat dat voor onze zonden gebeurd is. Dat is veel meer een kwestie van geloof. Hoewel. Paulus verwijst daarvoor naar 'de Schriften'. En het is natuurlijk wel opvallend hoeveel er uit het Oude Testament in Jezus vervuld is. De hele offerrite. Als met het sterven van Jezus en de daarmee gepaard gaande aardbeving het voorhangsel scheurt. En lees ook alle profeten en psalmen eens door. Leg ze naast de evangeliën. Ongelooflijk hoe goed dat past. Hoe zou dat komen? Nou, precies, omdat Jezus inderdád voor de zonden sterft. Hij vervult het verlangen dat vibreert in het OT. Hij maakt waar wat daar beloofd werd. Hij is de Messias die de duivel zal overwinnen. Gods beloften worden waar. In de Schriften vind je het bewijs van dit feit: Jezus stierf voor onze zonden.

Dat mag je zeker weten!

Slide 2. Jezus werd begraven

Ook dat is belangrijk. Jezus werd begraven. Een rijke geheime volgeling van Jezus maakt zich bekend. Hij geeft Jezus zoveel eer dat hij hem in zijn eigen graf legt. Jozef van Arimatea. Van de graflegging zijn mensen getuige. De vrouwen. Ze zien het gebeuren. Als er dan ook nog een dikke steen voor het

graf gerold wordt. Dan is het definitief. Jezus is begraven. Alleen: de hogepriesters en farizeeën vertrouwen het nog niet helemaal. Ze laten het graf verzegelen. En er worden ook nog twee Romeinse soldaten op wacht gezet. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Jezus is echt begraven.

Waarom is dat belangrijk? Nou, allereerst is het een extra bewijs dat Jezus echt gestorven is. Nog duidelijker dan het al was is dit een bewijs. Verder is het ook weer vervulling van het Oude Testament! In Jesaja 53 staat bijvoorbeeld dat de knecht van de Heer na zijn lijden bij de rijken zou zijn. Nou, nu ligt hij daar in het graf van een rijk man. Het OT wordt ook hierin waargemaakt. Profetieën komen uit. Jezus werd begraven.

Dat mag je zeker weten!

Slide 3. Jezus stond op

Dit is eigenlijk het spannendste deel. Hier haken mensen af. Het Paasevangelie wordt vaak afgedaan als een mythe. Alleen maar ontstaan in het hoofd van volgelingen. Die er vervolgens echt in gingen geloven. Probleem echter is: deze brief van Paulus is zo kort na de feiten geschreven. Mythevorming duurt vaak veel langer. Paulus zegt: het is écht waar! Jezus is opgestaan uit de dood. Dat had hij zelf al aangekondigd. En ook de Schriften staan er vol mee. Het hele OT kijkt verder dan de dood. Waarom? Omdat er een belofte is van opstanding en eeuwigheid. En Jezus maakt die belofte waar! En hoe.

Hij staat op. Hij komt niet terug uit de dood, maar gaat er door heen. Hij laat de dood echt achter zich. Zo groots en majestueus. Onvoorstelbaar, zeker. Wij, sterfelijke mensen, kunnen daar niet bij. Het is buiten jouw verwachtingspatroon. En daarom is het moeilijk te geloven. Maar Jezus staat niet alleen op. Hij zorgt er ook voor dat heel veel mensen daar getuige van zijn. Jezus stond op.

Dat mag je zeker weten!

Slide 4. Jezus verscheen

We hebben die eerste momenten gelezen vanuit Lucas. Eerst verschijnt de opgestane Jezus aan zijn beste vriend, Petrus. Vervolgens aan de leerlingen. En daarna aan vijfhonderd mensen tegelijk. En Paulus maakt het heel sterk voor de Korintiërs: velen daarvan zijn nog in leven! Ga maar navraag doen. Als je het niet kunt geloven. Vraag het aan mensen die er bij waren. Ik heb al eerder gezegd: het is vreemd dat mensen dat maar slecht kunnen geloven. Voor 'gewone' geschiedenisfeiten zijn vaak minder getuigen. En ik begrijp wel: opstaan uit de dood ligt niet voor de hand. Maar als er zoveel getuigen zijn. Waarom laat iemand zich dan niet overtuigen? Het is waar.

Want Jezus verschijnt ook nog aan Jakobus, zijn broer. Die vond het al moeilijk te geloven dat Jezus de zoon van God is. Logisch, als je dag in dag uit met je grote broer bent opgetrokken. En toch is ook Jakobus overtuigd geraakt. Toen, daarna, nog een keer aan de apostelen. Jezus heeft zich na zijn opstanding regelmatig vertoond. Tot aan zijn hemelvaart. En ja, tot daarna zelfs.

Want het machtigste bewijs vind Paulus gewoon in zichzelf. Hij, een vervolger van Jezus Christus. Een machtige man met veel rijkdom, juist omdat hij de kerk kapot wil maken. Zou hij zoveel gezichtsverlies willen lijden? Als het niet echt waar zou zijn? Mensen zijn zo vaak uit op macht en rijkdom. Op status en aanzien. En Paulus heeft dat allemaal. Is hoofd van de geheime dienst. Heeft vrijbrieven van alle overheden om de christenen een kopje kleiner te maken. Waarom zou hij dat allemaal opgeven? Tenzij hij inderdaad Jezus heeft gezien. De opgestane Heer. Jezus verscheen aan Paulus. Die onderweg was naar Damascus. En Paulus gaat honderdtachtig graden om. Jezus liet zich zien aan heel veel mensen. Getuigen. Jezus verscheen.

Dat mag je zeker weten!

Slide De gevolgen daarvan voor jouw leven

Vervolgens laat Paulus zien wat die verschijning. En dus ook deze vier feiten. Wat die met hem gedaan hebben.

Allereerst is een kernwoord in zijn leven geworden: genade! Je bent het niet waard dat Jezus naar je toekomt. Paulus heeft daar voor zichzelf diep besef van. Maar wij zijn het allemaal niet waard. Niet dat we de gemeente vervolgd hebben ofzo. Maar wat doen we God vaak tekort. Wat zijn we vaak bezig met onszelf. Regelmatig ook ten koste van mensen om ons heen. Zonde is dat. En dus is het genade als Jezus zich aan jou laat zien. Als hij bovenstaande vier feiten onder jouw leven wil leggen als fundament.

En die genade. Die verandert je. We zeggen het wel vaker in de kerk: je bent welkom zoals je bent. En dat is ook echt zo! Het maakt niet uit wat je op je kerfstok hebt. Het maakt niet uit hoe je in je vel zit, welke kleur je hebt en of je geld hebt. En ga zo maar door. Paulus was zelfs vervolger van de kerk. Beul en moordenaar. Maar bij Jezus is hij welkom. Door genade. Dus je bent welkom zoals je bent.

En die genade. Die verandert jou. Dat zegt Paulus ook: die genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Wie doorkrijgt hoe sterk Jezus is. En hoe diep hij gegaan is voor jou. Wie dat doorkrijgt. Die wil zijn leven veranderen. De Heilige Geest, die Jezus uitstort met Pinksteren, wil dat in jou bewerken. Dus ook die verandering is genade. Je wilt dan Jezus volgen. Zijn liefde laten zien in je daden. Dienstbaar zijn aan anderen. Jezelf niet in het middelpunt stellen.

Paulus wordt door de genade van Jezus zo aangeraakt, dat hij de hele wereld over trekt met het evangelie. Hij wordt regelmatig gemarteld, gevangengezet, bespot en eindigt uiteindelijk ook als een veroordeelde in Rome. Hij heeft het er allemaal voor over. Nachten zonder slaap, vijandigheid, verlies van vrienden en ga zo maar door. Dat is wat genade in je uitwerkt. Dat is wat er gebeurt als Jezus zijn fundament onder jouw leven legt.

Nou hoeft het niet bij iedereen zo extreem als bij Paulus. De Geest werkt bij iedereen weer wat anders uit. Maar genade heeft wel gevolgen in je leven. Als dat uitblijft moet je weer terug naar de kern. Naar het fundament. Naar het sterven, de begraving, de opstanding en de verschijningen van Jezus.

En laat het nou straks avondmaal zijn. Want daar doe je precies dat. Je wordt weer teruggebracht naar de kern. Brood en wijn onderstrepen de vier feiten. Zetten je terug op het fundament. Van daar uit mag je leven veranderen. Geef de Geest de ruimte. Niet bang zijn. Je wordt er alleen maar mooier mens van! En dat is wat Jezus door zijn leven en sterven in jou wil bereiken.

Amen