

Lezen: Micha 2

Tekst: Micha 2:12-13 (preek deel 1) en Micha 6:6-8 (preek deel 2)

*Bijzonderheid: vierde advent en doop Samuël Johannes (Sem) Opschoor*

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Weet je hoe ons geloof vaak in elkaar zit? Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Heel lang was het in ieder geval zo:

Slide            Façade (2 foto's)

We geloven wel. Op de gewijde momenten. Dan dienen we God. Dan zingen we voor hem en bidden. Dat is onze 'eredienst'. Stille tijd enzo.

Maar als dat het is, dan is dat niet het dienen van God. Het gaat niet om die momenten dat we er op gericht zijn. Het gaat om die momenten dat niemand kijkt. Dat je er zelf ook niet aan denkt. Bewust. Juist op die momenten gaat het er om.

Kijk, als je naar deze foto kijkt.

Slide            Moon en Kim (foto)

Die is de hele wereld over gegaan. In april dit jaar was dit een historische handdruk. Maar dit is uiteindelijk niet waar het om gaat. Hier is niet de vrede tussen Noord – en Zuid Korea gesloten. Dat gebeurt pas als er wérkelijk goed met elkaar wordt omgegaan. In het dagelijkse leven. In het normale contact. Dit is slechts voor de bühne.

Nou, zo is het ook met geloven. Advent, het verwachten van Jezus, dat doe je uiteindelijk niet in de kerk. Het is juist de bedoeling van Micha dat je dat doet op het grondvlak. Daar waar je leven van elke dag zich afspeelt. Daar komt het er op aan. Hoe je vol verwachting leeft.

Geloven is dus niet een kwestie van momenten. Van bepaalde dagen of tijden op een dag. Dat is misschien de voorkant van geloven. Geïnspireerd raken. Maar het echte werk. Dat gebeurt in het alledaagse leven. Daar laat je het zien. En dat huis mag dus niet leeg zijn. Niet een mooie zondagse façade. Als dat geen verbinding heeft met de inhoud van je leven. Dan is het mis. Geloven is heel je leven. En daar, daar laat je zien dat je de koning verwacht. Het thema van de preek is:

Slide            **Dien je Koning in het leven van alledag**

Slide            Micha 2:12-13

Slide            Jakob en de herder

Mijn broeder en mijn zuster, als je hoofdstuk 2 van Micha leest. Dan vraag je je af: gaat dat ooit nog goedkomen? En je denkt: dat is onze tijd! Dus ook voor ons geldt de vraag: gaat het ooit nog goed

komen? Mensen die de waarheid zeggen wordt het zwijgen opgelegd. Neem iemand als Jamal Khashoggi. Maar ook dichterbij. Men veroordeelt en twittert haat. En in de kerk verketteren we elkaar zo snel. We doen elkaar pijn. Spelen op de man. Gaat het ooit nog goed komen?

Ja, want God grijpt in. Dat is waar het in deze eerste tekst om gaat. En dat zagen we ook in de voorbije diensten. Wie van onderaf denkt, die komt bedrogen uit. Mensen blijken hardleers. De ellende wordt vaak alleen maar groter. God moet het doen. Dat is wat elke keer weer blijkt in Micha. In de hele Bijbel. In de hele kerkgeschiedenis. God moet het doen.

Daarom vind ik het zo fijn dat er weer een doop is, vanochtend. God heeft daarin het initiatief. Hij is aan het woord. Hij doet beloften. Hij breekt in in de wereld van Sem. En zegt: ik ben jouw God.

Dat is hier ook, in onze tekst. Weer is daar de naam Jakob. Het hardleerse volk is dat. Gaan voor eigen succes en kortstondig geluk. Maar voordat daar de naam Jakob staat, staat daar 'Ik'. God zegt dit: *Ik zal ingrijpen. Ik zal je bijeenbrengen. Wat je in eigen kracht niet lukt. Dat zal ik doen.*

Vorige week zagen we dat de koning vooral ook een herder is. Geheel in de traditie van David. Zo zal Jezus herder zijn. De goede herder. Hij brengt de mensen bij elkaar. Waar ze door de ballingschap volledig uit elkaar geslagen zullen worden in Micha's tijd. Daar klinkt zijn roepstem. Als een herder verzamelt hij zijn schapen. Hij roept je. Haalt je. Wil je in zijn kring. Binnen de omheining. De veilige omgeving van zijn *inner circle*.

En dan gaat het niet om de omheining. Maar het gaat er om dat *hij* er is. Dat hij je roept. Dat je zijn stem hoort. In zijn bereik bent. Dat is veiligheid. Dat is wat je Sem belooft te geven. Dat je de stem van zijn Heer laat horen in zijn leven. Dat je hem alle ruimte geeft om kennis te maken met zijn Heiland. Niet een begrenzing. Maar een bron. Een kern. Dat is geloven.

Slide                      Verzamelen om naar buiten te gaan

En als Jezus dan dus naar buiten gaat. Dan moeten wij hem daarin volgen. Kijk, een profetie heeft altijd een gelaagde vervulling. Er zijn meerdere momenten dat Micha vervuld wordt. In eerste instantie werden de Joden verzameld door God tijdens de ballingschap. Om vervolgens in colonne terug te keren naar de beloofde grond. Naar Jeruzalem en omstreken. Dus ze werden in Babel verzameld om er op uit te gaan. Een nieuwe exodus, zo zou je kunnen zeggen.

Maar de vervulling is dieper en raakt meer aan in Jezus. Hij is de koning. De goede herder. Hij pikt deze woorden weer op in Johannes 10. En zegt dan: ga in mijn voetsporen. Volg mij na. En dan is het dus superbelangrijk om goed te kijken wie hij is. En wat hij doet. Jij moet dat hem na-doen.

De koning gaat voorop. Wij volgen. En *dát* is hoe je hem dient. Er op uit. Dienen zoals hij dat deed. *Dát* is ook hoe je hem verwacht. Want er komt nog een vervulling. Micha heeft het telkens over de komst van deze koning. Hij komt nog een keer. Kerst is geweest. En nu bereiden we ons voor op zijn terugkomst. *En dat dubbel als je iets ergs meemaakt. Wat kun je verlangen naar heelheid. Naar ultieme troost. Naar onverbreekbare verbinding. Als een geliefde sterft. Als een vriendin de weg kwijt is. Wat kun je verlangen naar de terugkomst van Jezus. En hoe doe je dat? Nou, dat betekent voor ons:*

leven in de stijl van zijn koninkrijk. Hij heeft door zijn Geest de wereld open gemaakt voor zijn dienstbaarheid. Zijn boodschap krijgt handen en voeten. Aan ons de taak om in zijn voetsporen te treden. En zo deze wereld voor te bereiden op zijn komst.

En hoe doe je dat nou? In zijn voetsporen treden?

Slide            Micha 6:6-8

En hoe doe je dat nou? Hem volgen. En zo jezelf en je omgeving voorbereiden op zijn tweede komst? Nou, daar is Micha heel duidelijk in. Niet door je eigen inbreng. Door wat jij denkt dat goed is. Het gaat hier over kinderoffers bijvoorbeeld. Of heel veel offerdieren. Maar dat is het dus niet. Je zou kunnen zeggen: het gaat niet om jouw toewijding in de godsdienstige momenten. Daar mag je wel geïnspireerd raken. Maar dat is niet de kern. Ik geef toe: Israël ging daar veel te ver in. Wij offeren geen kinderen. Maar we hebben wel de neiging om God tevreden te stellen met onze dienst. Door dat te vereenzelvigen met geloven. Maar geloven zit op een heel ander vlak. Je zegt wel eens:

Slide            God vraagt je hart

Dat is eigenlijk een hele vage zin. We weten wel ongeveer wat we er mee bedoelen. Dat het niet gaat om uiterlijke dingen. De buitenkant zegt lang niet alles. Maar verder? Hoe *werkt* dat? Hoe geef je nou je hart aan Jezus.

Nou, op dezelfde manier waarop Jezus zijn hart geeft aan jou! Hij komt in jouw wereld van elke dag. Niet jouw schoongepoetste imago, nee, in de stront van de stal. Bij Sem komt hij niet in het aangeharkte leven, maar al als baby. Voor alles uit, zoals we net zagen. Jezus zegt met zijn geboorte in Betlehem: daar wil ik zijn! Hij zegt met de doop vandaag: daar wil ik zijn.

Hoe Jezus dus zijn hart geeft? Nou, door gewoon te *zijn*. Aanwezig te zijn. Niet in de verheven momenten alleen. Nee, die stal zegt heel veel. Juist op momenten dat het jou misschien niet uitkomt. Daar is hij. En daar wil hij ook dat je er voor hem bent. Micha werkt dat heel praktisch uit. Hij heeft het over 'wandelen'.

Slide            Wandelen

Dagelijkse omgang met God. En dan niet weer van: ik moet wandelen met God, dus moet ik veel Bijbellezen enz. Dat is wel goed, maar daar heeft Micha het hier niet over. De weg te gaan van je God. Wandelen met hem. Dat zijn niet de gewijde momenten. Dat is gewoon gewoon.

Dat is de enorme waarde van kerst. Jezus wordt niet geboren in de tempel. Hij wordt ook niet gekruisigd in de tempel. Hij is ook niet het grootste deel van zijn optreden in de tempel. Nee, hij wordt geboren in een stal. Gekruisigd op een heuvel. Hij gaat naar de mensen toe. Wonderen langs het meer en in hun huizen. Wonderen op plekken waar je gewoon leeft.

Ik vind dat ook zo mooi als Jezus ons het 'onze Vader' leert. Dat begint met drie beden die gericht zijn op God. Maar dan is de vierde bede niet die om vergeving. Ook niet die om bevrijding. Maar om

brood. Gewoon brood. Voor vandaag. Dat zet geloven zo midden in het leven. En dan ook nog eens *ons* brood. Je ogen worden meteen ook geopend voor je omgeving. Vandaar dat het zo mooi is om juist *nu* een actie voor de voedselbank te hebben. Jezus probeert het geven van je hart en het wandelen met God heel dichtbij te brengen. Net als Micha.

Slide                      Recht, trouw, nederigheid

Hoe richt je je nou op de koning? Hoe bereid je jezelf en deze wereld voor op zijn komst? Dit is wat de HEER van je wil.

Recht doen. En maak dat weer niet te groot. Je hoeft de barricades niet op. God ontmoet jou in genade. Micha 2: hij verzamelt zijn schapen zonder dat zij er aanleiding voor geven. Jij bent niet aantrekkelijker dan anderen. Niet beter, niet geloviger. Nee, God heeft het initiatief. Zie de doop van Sem. Jij krijgt genade. Je mag bij Jezus zijn. Nou, die genade werkt door in je leven. Recht doen is genadevol met anderen omgaan. Recht doen is ook: beseffen dat jij nergens recht op hebt. En dus ook gul zijn. Genade heeft heel veel met gunnen te maken.

Het is ook: eerlijk zijn. Domweg eerlijk. En dan niet in het grote. Niet voor de bühne. Nee, laat je rechterhand maar niet weten wat je linkerhand doet. Niet pronken, maar trouw zijn. Trouw zijn heeft ook heel veel met genade te maken. Trouw zijn is lastig, juist als die ander niet zoveel terug kan geven. Als het van jouw kant moet komen. Als je nooit eens waardering krijgt, maar dat je toch volhoudt. Trouw zijn heeft ook met 'het verborgene' te maken. Je pronkt niet met wat je doet, maar je bent gewoon dichtbij een ander.

En dat is dan die nederigheid. Doe nou maar gewoon normaal. Je hebt nergens recht op. Geen grote mond. Geen gelijkhebberij. Geen aandacht opeisen. Trouw zijn in gebed voor anderen bijvoorbeeld. Niemand die het ziet. Je lijkt onbelangrijk. Maar Jezus hoort het. En wil jouw trouw in je gebed gebruiken. Het hoeft niet op facebook. God weet het wel. En diegene aan wie jij trouw bent. Die merkt het. Ongetwijfeld. Maar ook als dat niet zo is. Daar gaat het niet om.

Kortom: dit is een enorm bevrijdend vers. Ook niet eens zo lastig. En zo geef je je hart aan Jezus. Dat is waar Micha het over heeft. Jezus komt in jouw gewone leven. En wil daar een vaste plek. Dat is niet beperkt tot bidden en Bijbellezen. Daar gaat het zelfs helemaal niet om. Jouw dienst aan God zit daarin: Recht, trouw, nederigheid. Heer ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta (!). Heer doe uw wil in mij. Een prachtig lied.

Jezus geeft zichzelf aan jou. In je leven van elke dag. Daar voelt hij zich niet te groot voor. Dat betekent dat jij ook jouw leven van elke dag aan hem mag geven. En maak dat niet te groot en te verheven. Gewoon, wees goed voor anderen. Gunnend, genadevol. Trouw en nederig. Dan is Jezus in jouw leven. En mensen zullen dat zien.

...

Slide                      Façade (foto)

Hoe bereid je je voor op de komst van Jezus? Wij hebben dan de neiging ons te focussen op de heilige momenten. Stille tijd. Kerkdiensten. Gewijde rituelen. Adventskaarsen. En dat is belangrijk. Als het huis er achter maar niet leeg is. Want juist daar, waar je dagelijks woont, op het grondvlak, komt Jezus naar jou toe. En wil hij ook dat je hem volgt en dient. Knielen voor de koning doe je niet allereerst in de kerk, maar doe je als je neerknielt bij een zwerver, bij een kind dat huilt. Als je trouw bent aan dat meisje dat gepest wordt, of die collega die het zwaar heeft. Als je nederig omgaat met mensen en niet uit bent op gezien worden. Dan is Jezus dichtbij. Niet de buitenkant gaat het om. Maar hoe het in je alledaagse leven vorm krijgt.

Slide                      Hart (plaatje)

En zo geef je je hart. Jezus dienen met heel je leven. Dat is wat de HEER van je wil. En hij is het waard. Want hij geeft zijn hart eerst aan jou. Zonder te maren. Hij komt in je leven. Als je verlosser en redder. Kijk maar naar de doop van Sem. God is er eerst. Elke dag. Alle momenten. Dan mag jij uit dankbaarheid leven voor hem. Elke dag. Alle momenten. Dan ben je bezig met zijn komst. Dan is het in jouw leven advent.

Amen