

Dankdag 2016

Opzet: dienst in 5 blokken, telkens als volgt: bijbeltekst – meditatie – gebed – lied

Votum

Zegen

Tekst 1: **Psalm 139:1-6**

Meditatie: ik voel me gekend

Zo veilig. Als iemand je toch zo kent. Iemand die weet van je pijn. Van je verlangens. Van je slechte kanten. Je domme daden. Je dromen. Je zonden. De schade die je veroorzaakt hebt. Vaak bij mensen die je heel na staan. Iemand die weet van je zijn. Van je diepste wezen. Iemand die je ziel doorgrondt. En dan toch zo veilig.

God is mijn schepper. Hij weet beter dan ik hoe ik in elkaar zit. Hoe verrot mijn leven soms is. Hoeveel schijn ik ophoud. Hoeveel goeds er in mij zit. Hoeveel Geest. Hoeveel van Jezus. En ook hoeveel nog dat niet bij Jezus hoort. God weet het. Hij kent mij. Mijn gedachten, mij wegen, mijn woorden. 24/7 is hij betrokken op me.

En toch loopt hij niet stuk op me. Als ik wéér bij hem kom met diezelfde fout. Als ik hem wéér alleen maar aanspreek als het iets minder gaat. Als ik iets te wensen heb. Maar zo weinig als ik iets te danken heb. Als ik opnieuw een tijd geen echte diepgang in mijn geloof heb gehad. En toch loopt hij niet stuk op me.

David zingt hier van zijn veilige gevoel. En we weten: David was geen lieverdje. Heeft altijd wel dingen gehad om zich voor te schamen. Altijd wel zonden die zo erg waren dat hij met recht afgewezen zou kunnen worden. Maar God is niet zo. Hij is een vergevende God. Bij hem kun je je maskers laten vallen. Hoe zou je je stand op kunnen houden? Hoe zou je populair willen zijn bij hem? Nee, wees maar jezelf.

En het verrassende is: hij maakt daar geen misbruik van. Juist als je kwetsbaar en klein bent. Dan kan hij groot worden in jou. Waar we het afgelopen zondag over hadden: God kan door jou zichtbaar worden. Paulus beschrijft het: als ik zwak ben. Als ik alle muren om me heen kwijtraak. Dan kan God in mij zijn werk doen. Door Jezus is dat werkelijkheid in ons leven. Hij werkt dan door zijn Geest. En als hij de ruimte krijgt. Dan zijn we gekend en tegelijk veilig. Dan worden we gezien zoals we zijn en toch niet afgerekend. Dan voel ik me echt gekend.

Gebed door Elise van der Stoep

Zingen: **Psalm 25:7**

...

Tekst 2: **Psalm 121:5-8**

Meditatie: ik voel me beschermd

Nog even over die kwetsbaarheid. Het is zo dat er ook nog een vijand van God in deze wereld is. In Openbaring 12 lezen we dat die nogal te keer gaat. En we zien het in de wereld om ons heen. Oorlogen, verwoesting, conflicten en slachtoffers. Zo heeft God het niet bedoeld.

We zien het trouwens ook dichterbij. Overal waar verwijdering en verharding optreedt. Waar haat en nijd en angst het overnemen in onze maatschappij. Waar mensen worden gediscrimineerd en aangevallen op principes, huidskleur, geaardheid of geslacht. Daar is de satan bezig om het beeld van God in deze wereld te verstoren. Hij wil dat er zo weinig mogelijk van onze Heer zichtbaar is in deze wereld.

En ook in ons leven. Satan weet waar onze zwakke plekken zitten. Hij zal niet ophouden ons daar aan te vallen. Om ook in ons leven het beeld van God te verduisteren. Voor onszelf. En voor de mensen om ons heen.

Het prachtige is, dat in deze psalm bescherming beloofd wordt. Juist onze zwakke kanten. Onze rechterkant, dat is je kwetsbare kant. Ik heb dat al eens uitgelegd volgens mij: links heb je je schild. Rechts je zwaard. Zodra je een beweging voorwaarts maakt is je flank onbeschermd. Juist daar, waar je gemakkelijk aan te vallen bent, juist daar is God je schaduw. Je bodyguard.

Hij wordt niet voor niets HEER met hoofdletters genoemd. Dat betekent: ik zal er zijn. Dat is wat hij belooft in zijn naam. En waarmaakt in je leven. Hij beschermt je, zodat de duivel geen kans krijgt. Zo wil God de Geest de ruimte geven in je leven. Dat op die manier God zichtbaar wordt door jou. Hij geeft je door zijn bescherming ruimte om op weg te blijven. Jezus te volgen. En zo zijn handen en voeten te zijn in deze wereld.

Gebed door André Krijtenburg

Zingen: **Psalm 91:5,7**

...

Tekst 3: **Psalm 94:18-19**

Meditatie: ik voel me getroost

Wat is uw enige troost in leven en sterven? Het is een vraag die velen van ons met de paplepel is ingegoten. We kunnen het antwoord van zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus wel dromen. Het is mooi als dat niet alleen in je hoofd klinkt, maar ook in je hart resoneert. Ik ben eigendom van Jezus. In leven en sterven.

Die troost heb ik nodig. Ik vind dat in het leven heel veel dingen gebeuren die pijn doen. Elke keer als ik het nieuws aanzet. En hoor van de verschrikkingen, de rampen, de oorlogen en honger. En je zou er wel wat aan willen doen. Maar wat kun je als klein mensje in deze grote problemen? Het frustrleert me dat de wereld er zo aan toe is. Dan heb ik troost nodig.

Ik heb troost nodig. Als ik de gebrokenheid in mijn eigen leven zie. Soms gevolgen van keuzes die ik maakte. Soms van de dingen die mij aangedaan zijn. Vaak ook zonder aanwijsbare reden. Behalve

dan dat de zonde en gebrokenheid onderdeel van deze wereld en dus ook van mijn leven zijn. Lijden is het leven soms. En je kunt er soms niet meer bovenuit kijken. Dan heb ik troost nodig.

Troost is, dat iemand je optilt. Aan zijn hart trekt. En tegelijk je ook over de dingen heen laat kijken. Als iemand die je lief had sterft. Als ziekte en lijden je leven beheersen. Als je je familie moet missen omdat ze ver weg wonen. Als je je klem voelt zitten in een burn-out. Als je het systeem niet kunt veranderen en je bezwijkt onder de druk van maatschappij, verwachtingen, targets. Dan heb ik nodig dat er woorden in mijn mond en hart gelegd worden. Woorden van de overkant. Dat het goed komt. Dat ik rust mag nemen. Dan heb ik troost nodig.

Dank zij Jezus dat hij die geeft. Ik ben in leven en sterven zijn eigendom. Hij zorgt, vergeeft, vernieuwt en schept ruimte. Dat is de trouw waar ik op kan bouwen. Dat is de troost die ik nodig heb.

Gebed door Jacobine Hollaar

Zingen: **Psalm 42:2,5**

...

Tekst 4: **Psalm 145:10-21**

Meditatie: ik voel me gezegend

Zoek eerst het koninkrijk van God. Zegt Jezus. En al het andere ontvang je bovendien. Kijk om je heen, naar de bloemen, de vogels. Zoals God voor hen zorgt. Zomaar. Zo zorgt hij ook voor jou. Dus maak je niet druk om je toekomst. Die ligt in zijn handen.

Wat is God gul voor ons. Afgelopen zondag maakte ik die opmerking over onze woningen. Onze auto's. Ons geld. Je kan ze zien als afgod. Het kan in de weg komen te staan tussen jou en God. Tegelijk geloven we ook dat God het geeft. Ons bezit. Ons geld. Onze talenten en gaven. Onze ruimte en vrijheid. Onze onbezorgde levens en onze boodschappen. Onze telefoons en gadgets. Onze bedden en het warme water. Onze familie en onze voorzieningen. Onze scholen en onze verzekering. Onze huizen en onze vakanties. En ga zo maar door. Het is niet van ons.

Het is ons in bruikleen gegeven. Met een mooi ouderwets woord: wij zijn rentmeesters. Wij mogen wat we krijgen beheren in naam van onze Heer. En hij geeft ons veel te genieten. Ook dat mogen we. Het is bijna een goddelijk gebod als je Prediker leest. Dus hij geeft ons ongelooflijk veel om van te genieten. Dankbaarheid mag ons leven vullen.

En die dankbaarheid. En dan heb ik het alleen nog maar over de materiële dingen. Maar die dankbaarheid. Die maakt ook dat we anderen tot zegen zullen zijn. Wie zo veel krijgt, die krijgt ook veel verantwoordelijkheid. Om goed te doen. Om door ons heen God te laten zien. Zijn handen, zijn voeten zijn. Zijn hart laten spreken. Zoals Jezus kwam, gezegend als hij was, om armen te voeden, blinden het licht in de ogen te schenken, verlamden op eigen benen te zetten, om het evangelie handen en voeten te geven.

Zo mogen wij in deze wereld zijn. Evangelie betekent: blijde boodschap. Als jij blij boodschappen kunt doen. En zomaar de dingen kunt kopen die je nodig hebt. Dan is het vanuit het evangelie ook je

roeping om daar van uit te delen. Van alle dingen die ik net noemde. Want het is niet van jezelf. Je hebt het gekregen van de Schepper en herschepper van je leven. Je hebt het in bruikleen. Om te gebruiken tot heil van je naaste.

Gebed door Aad van der Lugt

Zingen: **Psalm 92:7,8**

...

Tekst 5: **Psalm 23:5-6**

Meditatie: ik durf de toekomst aan

We hebben zomaar vier aspecten uit het boek van de Psalmen gehaald. Dat we gekend en gezegend zijn. Dat we beschermd en getroost worden. Door die bril hebben we naar ons leven gekeken. Wat zorgt God goed voor ons.

In kerkdiensten lezen we de Bijbel. We kijken naar hoe God in het verleden zorgde voor zijn kinderen. Hoe hij, met name in Jezus Christus, alles biedt voor een veilig en goed leven. Hoe hij, door zijn Geest, mij de weg wil wijzen en bij de les wil houden.

Als je zo ook naar je eigen leven leert kijken. Als je opmerkzaam wordt van Gods zorg en van zijn betrokkenheid. Als je bewust leert ontvangen en benoemen wat de Heer je gegeven heeft.

Ja, dan durf je ook vooruit te kijken. Als God zo gezorgd heeft in het voorbije seizoen. En zijn naam is: ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Ik blijf dezelfde. Ja, dan mag je het uitspreken: geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Waarom? Omdat Hij er zelf bij is. Hij is je Herder. Het zal je aan niets ontbreken.

Gebed door Wim de Groot

Collecte

Zingen: **NLB 416:1,2,3,4** (Ga met God en Hij zal met je zijn)
(volledig, dus mét herhaling van het refrein)

Zegen