

De Vreemdeling uitnodigen – 40 dagen 3

Lezen en tekst: Lucas 24:28-29

Lieve mensen,

Slide Plaatje Oscars en boekenweek

Afgelopen zondag zijn de Oscars weer uitgereikt. Heb bracht me op de vraag: wanneer vind ik een film eigenlijk goed? En deze week begon de Boekenweek. En daarvoor dezelfde vraag: wanneer boeit een boek?

Nou, soms heb ik gewoon zin in platte actie en niet te veel nadenken. In zo'n bui maakt het me niet zoveel uit. Maar als ik echt geboeid wil raken, zodat je er dus niet meer van los komt, van zo'n film. Wil ik echt geboeid raken, dan moet je wat kunnen krijgen met de hoofdpersoon. Dat er ontwikkeling is in zijn of haar karakter. En dat je dus steeds meer verbonden raakt. Identificatie.

Dat heb ik ook bij een Netflix-serie of een boek. Langzaam maar zeker krijg je een diepe verbondenheid. Dan kan zo'n boek na de laatste pagina nog met je meegaan een tijdje. En kom je er een poosje niet meer los van.

Zo'n hoofdrolspeler ontwikkelt zich ...

Slide **Van voorbijganger naar vertrouweling**

En dat is een ontwikkeling die Jezus ook in jouw leven wil. Hij is de hoofdrolspeler van dit boek. Hij wil niet maar een voorbijganger zijn. Daarover gaat het in deze preek.

Slide Jouw verlies in een groter kader geplaatst

Jezus begint in onze geschiedenis als een vluchtige metgezel. Hij loopt met de mannen op. Geeft ze ruimte om hun verlies te benoemen. Daar zijn ze zo vol van, dat ze geen ruimte hebben voor hem. Dus is hij wijs en stelt ze één vraag.

Vervolgens, als ze uitgeraasd zijn, komt er die korte confrontatie. Hij verwijt ze dat ze niet verder kijken. Niet verder kijken dan hun neus lang is. Hij legt ze uit dat hun kleine verhaal onderdeel is van Gods grote verhaal. Hij tilt ze als het ware op. En geeft ze perspectief.

Dat is wat Jezus met je doet. In ieder geval: wil bereiken. Dat je door zijn verhaal geïnspireerd raakt. Dat je weer richting vindt. En verlichting. Dat je besef krijgt van iets groters. Iets waar God mee bezig is. En waar jij deel van uit mag maken.

Jezus zegt: moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Dat woordje 'glorie' valt op. Dat is wat de God van hemel en aarde voor mensen wil. En de beloofde messias moest daarvoor lijden en sterven. Daarmee wordt de wereld vrijgezet. Daarmee worden mensen in een nieuw leven geplaatst. Ook jij en ik.

Het verhaal van Jezus laat iets zien over jouw nieuwe leven. Van verlies naar glorie. Jezus wil dat je blikveld zich met andere dingen vult.

Slide Inspiratie en 'that's it'?

Er is met geloven in Jezus een grote valkuil. Namelijk dat Jezus alleen een inspirerend figuur is. Maar dat hij zelf toch op afstand blijft. Geloven in Jezus is dan een set motiverende teksten in dit boek. En misschien is hij een mooi voorbeeld voor je leven. Dus je hebt best wel wat met de bijbel. Maar je hebt niet echt een relatie met hem.

Veel mensen geloven zo. Ook in de bijbel zelf komen die mensen voor.

Je komt dat in de kerk ook regelmatig tegen. Zo geloven. Dat zit in het beeld van: ik geloof dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en dan kom ik in de hemel. Zo'n relatie draait vaak om jezelf. En ik hoor jongeren soms daar op voor redeneren: 'nou, als het zo werkt, dan ga ik eerst lekker mijn eigen leven leiden. En dan op het laatst ga ik nog wel ff geloven. En dan kom ik toch in de hemel.'

Geloven draait niet om in de hemel komen. Geloven draait niet om jouw zielenheil. Om jouw vergeving. Geloven draait om relatie. Jezus wil van voorbijganger vertrouweling worden.

Je ziet dat regelmatig in de bijbel. Ik wil er twee geschiedenissen kort uit lichten.

Slide Lucas 8

Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. ⁴³Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven – ⁴⁴naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. ⁴⁵Jezus vroeg: 'Wie heeft mij aangeraakt?' Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: 'Meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen!' ⁴⁶Maar Jezus zei: 'Iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen.' ⁴⁷Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. ⁴⁸Hij zei tegen haar: 'Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.'

Kijk, hier gebeurt het. Die vrouw denkt even kort genezing te halen en daarna niets meer. Maar Jezus stopt en zoekt het gezicht van die vrouw. Ze wilde onopgemerkt blijven. Als ik maar even wat kan halen. Maar Jezus treedt in relatie met haar. Dat hij stopt en tegen haar spreekt is voor haar net zo veelzeggend als de genezing.

Dat zie je nog duidelijker in dit verhaal:

Slide Lucas 19

¹Jezus ging Jericho in en trok door de stad. ²Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. ³Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. ⁴Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. ⁵Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' ⁶Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. ⁷Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.' ⁸Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.' ⁹Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. ¹⁰De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'

Ik vind dit één van de duidelijkste voorbeelden. Zacheüs wil van een afstandje Jezus bestuderen. Hij vindt hem wel interessant, zelfs inspirerend misschien. Maar wil er zelf niet te veel in betrokken

raken. Jezus hoeft geen deel van zijn leven te worden ofzo. Maar daar neemt onze Heer geen genoegen mee.

Het gaat er niet om of hij je inspireert. Of je vergeving krijgt. Of iets anders bij hem vandaan haalt. Het gaat om een relatie. Redding is niet alleen dat Jezus iets doet *voor* jou. Maar ook dat hij iets doet *met* jou.

Dat vind ik ook zo mooi aan het verhaal van onze tekst. Jezus heeft heel veel verklaard en uitgelegd. En dan staat er: Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Zo is de Heer van de Bijbel. Hij zal je nooit dwingen te geloven. Maar het liefst wil hij uitgenodigd worden in hun leven. Pas dan is zijn missie vervuld. Pas dan komen zijn leven, lijden, sterven en opstaan tot hun bestemming.

Slide Geloven = vertrouwen => vertrouwelijk zijn

Je ziet dat heel mooi in het woord 'geloven' in het Grieks. Wij hebben daar vaak van gemaakt: een set leerstellingen geloven. Geloven in Jezus is: de juiste leer aanhangen. En natuurlijk, daar hoort ook bij: je leven vormgeven. Bijvoorbeeld naar de 10 geboden. Maar geloven kan dan iets heel objectiefs hebben. Alsof het buiten jou plaatsvindt.

Het Griekse woord voor geloven wordt ook vaak vertaald met 'vertrouwen'. En dat is een mooie vertaling, omdat je dan meteen door hebt dat het om een persoonlijke relatie gaat. Om iemand te vertrouwen, daarvoor kun je niet op afstand blijven. Geloven in God in de hemel betekent dan ineens dat je die God vertrouwt. Dat je je leven toevertrouwt aan hem. Dat het je niet gaat om uiteindelijk in de hemel te komen, maar dat het er om gaat dat je vertrouwelijk met hem om gaat.

En dát is wat Jezus wil bereiken. Hij wil in jouw leven zijn. Hij geeft je de keus. Hij doet in onze tekst alsof hij verder wil gaan. Maar zijn hart zal een vreugdesprong gemaakt hebben toen de mannen zeiden: 'Blijf bij ons ...' Want *dat* is wat onze Heiland uiteindelijk graag wil. Hij wil een relatie met je. Waarin je niet zonder elkaar kan. Waarin hij onderdeel is van jouw leven en jij onderdeel bent van zijn leven.

Mensen verlangen er naar om lief te hebben en geliefd te worden. Als je ze naar hun dromen vraagt. Naar hun ideale wereld. Dan is dat één van de belangrijkste antwoorden. En dát is wat Jezus je wil bieden. Hij wil je kennen. En wil door jou gekend zijn. Vertrouwelijk met je zijn. Dat is geloven.

Slide Maaltijd houden met de Vreemdeling

Het komt er dus op aan dat je tegen Jezus zegt: blijf bij me. Kom binnen in mijn leven. Als we dat niet doen, dan kan Jezus altijd een vreemdeling voor ons blijven. Een interessante vreemdeling, dat zeker. Aantrekkelijk. Intelligent. Interessant gesprek mee gehad. Maar toch een vreemdeling.

Hoe interessant, stimulerend en inspirerend een vreemdeling ook kan zijn, als ik hen niet in mijn leven uitnodig, aan de maaltijd toelaat, dan gebeurt er niet echt iets. Misschien heb je een paar nieuwe ideeën gekregen. Maar je leven blijft zoals het was.

In onze huidige samenleving worden goede ontmoetingen zelden diepgaande relaties. Ons leven wordt opgevuld met goede raad, bruikbare ideeën en geweldige vooruitzichten, maar meestal worden die toegevoegd aan een scala aan ideeën en vooruitzichten die we al hadden. Ze verplichten ons tot niets. Je kan er naar hartenlust in grasduinen en uit kiezen.

Alleen door de uitnodiging 'blijf bij me' kan een interessante ontmoeting zich ontwikkelen tot een omvormende relatie. Jezus schuift aan aan tafel bij beide mannen. En dan ontwikkelt er zich iets. Dan ontstaat er intimiteit en vriendschap. Juist tijdens de maaltijd wordt het leven gedeeld. Je kunt je niet meer verstoppen. In gezinnen openbaart zich tijdens de maaltijd hoe de verhoudingen zijn. IJzige stilte kan boekdelen spreken. Spanning laat zich voelen. Ontspanning ook. Aan tafel ben je kwetsbaar.

Daar wil Jezus zijn. Onderdeel van je leven. Dat je niets voor hem verbergt. Dat klinkt misschien wat vaag. Hoe nodig je Jezus uit in je leven? Nou, neem bijvoorbeeld de kring. Laat Jezus nadrukkelijk gesprekspartner zijn tijdens de kringmaaltijd. En ook de rest van de avond. Je kunt elkaar daar ook in helpen. Ook in de gezinnen, als je samen eet. Is Jezus echt aanwezig aan tafel? In de woorden die je spreekt, de houding die je aanneemt, de liefdevolle belangstelling en de waardevolle terechtwijzing? Als je wat je meemaakt bespreekt in de volgende vraag: wat wil God mij daarmee zeggen? En wat ga ik er mee doen?

Dat is een klein voorbeeld van hoe Jezus meer integraal onderdeel van je leven wordt. En ik beloof je: dan gaat er wat veranderen. Want een relatie met Jezus maakt je een ander mens. En daar is het hem allemaal om begonnen.

Amen

Slide Vragen voor bespreking:

1. Hoe krijgen we voor elkaar dat Jezus meer onderdeel van onze gesprekken wordt
2. Wat zou het helpen als we consequent in de Bijbel het werkwoord 'geloven' vervangen door 'vertrouwen'?