

Lezen en tekst: 1 Korintiërs 12:1-7 en 11

Bijzonderheid: Doop Teun Haak

Gemeente van onze Heer,

Opereren wij als kerk wel op het juiste front? Dat was één van de vragen die zijn blijven hangen van vorige keer. We zagen, dat de gaven van de Geest zich manifesteren op het snijvlak van kerk en wereld. Dus als je veilig in je kerk blijft zitten. Dan zul je nooit van die spectaculaire Geestegaven meemaken. Of ... nooit. Dat is ook te stellig gezegd. De Geest waait waarheen hij wil. Maar Bijbels gezien: Jezus belooft dat demonen zullen worden uitgedreven, vreemde talen uit je mond zullen komen en zieken genezen worden door handoplegging juist als je de confrontatie met de duivel aangaat.

Nou, daar zijn best wel weer wat vragen bij te stellen. Bijvoorbeeld: kan iedereen dat? Tongentaal, profetie, genezing door handoplegging. Kan iedereen dat? Nou, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Sommige uitleggers zeggen: de Geest zet een soort gereedschapskist neer. En als iets nodig is, dan kan diegene die op dat moment het nodig heeft, die kan het ook. Andere uitleggers zeggen: sommigen kunnen genezen. Anderen weer demonen uitdrijven. Weer anderen in tongen spreken. Dat is voor iedereen verschillend.

In ieder geval zijn alle uitleggers het hier over eens: iedereen kan wat. Iedereen is begaafd. Alle gelovigen mogen er op vertrouwen, dat ze met de Geest niet alleen vrucht hebben gekregen (Galaten 5:22, 23a). – Kijk, die vrucht is voor iedereen gelijk. Dat hele pakket krijgt iedere gelovige. – Maar iedereen heeft ook gaven gekregen. En die zijn voor iedereen verschillend. Dat is wat Paulus ook zegt hier in onze tekst. Niemand kan niks. Iedereen is begaafd. Jij, met je gaven, bent onmisbaar voor de gemeente. Bent onmisbaar voor Gods koninkrijk. Voor de strijd tegen het rijk van de duivel.

1

En dat *hoeft* helemaal niet spectaculair te zijn. Er *zijn* wel bijzondere gaven, die heftig huishouden. Daar zijn we nog wel eens een beetje bang voor. Maar die hebben sommige mensen echt. En misschien moeten we wat dat betreft wel op ontdekkingstocht. Maar Paulus begint veel dichterbij huis, zo zou je kunnen zeggen. De Geest wil jou niet alleen gebruiken naar buiten toe. Maar ook naar je broers en zussen in de kerk toe. En daar gaat het vandaag vooral over. Dan komen de meer heftige gaven wel weer aan bod op de eerste zondag van juli.

...

Lieve mensen, twee weken geleden was het Pinksteren. Feest van de Geest. Bij feest horen cadeaus. Jezus deelt uit. En hoe. Hij had al beloofd dat hij een andere Trooster zou geven als hij weg zou zijn. En hoe overweldigend komt de Geest dan in het leven van de leerlingen. Petrus profeteert. De Geest wordt *uitgestort*. Je wordt overspoeld met alles wat de Geest te bieden heeft. Voorheen was het nog druppelsgewijs. Maar nu mag iedereen er van mee profiteren. Ook vandaag hier in de kerk. Alle christenen. De Geest deelt uit. Het is feest. Daarom mogen we dat feest ook uitbundig vieren. Dat is ook het thema.

Slide 2

De Geest deelt uit

Wat geeft de Geest nu als eerste cadeau? Als je het Pinksterevangelie leest in Handelingen 2. En de preek van Petrus tot je door laat dringen. Dan zie je: allereerst wil de Geest je verbinden met Jezus. Jezus zelf is het grootste cadeau van de Geest. Als jij Jezus belijdt als je verlosser. Dan mag je er zeker van zijn: dat heb ik van de Geest gekregen. *Hij* werkt geloof. Hij legt de verbinding met je Heiland. Met je Heer.

Dat is ook wat er met de doop gebeurd is. Ik las een klein stukje uit een formulier. En dan zie je dat de drie personen van God allemaal iets beloven. En dan wordt ook de Geest genoemd. Teun krijgt de Geest, zo zegt God tegen hem. En die Geest die wil hem helpen geloven. Die wil hem verbinden met Jezus. Zodat je dat, wat Jezus verdiend heeft. Zodat je dat gratis, uit genade, krijgt. Daarom, Aldert en Minke, moet je ook bidden voor hem. Dat de Geest daarvoor de ruimte krijgt. Om Jezus groots bij hem in zijn leven te brengen. En daar mag je ook voor jezelf om bidden.

Je zou kunnen zeggen: Pinksteren is geen elitefeest. Maar een volksfeest. Iedereen hier in de kerk mag delen in de vreugde. Iedereen wordt verbonden met Jezus. Als jij belijdt dat Jezus je Heer is. Dan mag je er zeker van zijn dat de Geest in je werkt. Daar hoeft je niet aan te twijfelen.

En dat is nogal een belijdenis. Jezus is Heer. Daarmee zeg je: ik wil graag in alles hem dienen. Hij heeft het over mijn leven te zeggen. Kijk, die woorden gebruiken. Jezus is Heer. Dat is niet zo moeilijk. Maar ook *daadwerkelijk* Jezus als Heer erkennen. In je keuzes. In je manier van omgaan met anderen. In je houding. In hoe je je gaven gebruikt. Daar komt het er op aan. De Geest wil je helpen bij de vormgeving van je leven. Dat je Jezus niet alleen met je mond belijdt. Maar ook met je daden dient. Met je houding volgt.

Jezus is de Heer. Dat is een belijdenis die consequenties heeft voor je leven. En dáár is het de Geest om te doen. Om in je leven van elke dag. Om jou daar volgeling van Jezus te maken. Dienaar van je Heer. In jouw alledaagse leven wil de Geest dus zijn. Dat je God dient boven alles. En je naaste als jezelf. Dat je dus de houding van je Heer leert en navolgt. Elke dag. Ieder moment. Dat zie je ook in het vervolg.

Vaak wordt de heilige Geest verbonden met allerlei bijzondere gaven. Dat wordt heel exclusief gemaakt. Genezing. Profetie. Klanktaal. Vallen in de Geest. Lachen en shaken. Dat soort dingen. En Paulus lijkt in de komende hoofdstukken daar op aan te sturen. Vooral hoofdstuk 14, dat gaat over klanktaal. Dat is best een spannend hoofdstuk voor ons. Maar goed: de Geest wordt dus verbonden met bijzondere gaven. En dat is terecht. Ook dat is de Geest. Maar de Geest is in eerste instantie veel dichterbij. Dichterbij het gewone leven.

Dat zagen we in het eerste punt. Daar gaat het over de eerste drie verzen. En ook in de verzen 4-6 laat Paulus zien, dat het hem helemaal niet allereerst om de bijzonderheden gaat. De Geest werkt veel meer in verband met Vader en Zoon. Met God en Jezus. En zo wordt het bijzondere er van af

gehaald. Het gaat niet alleen om allerlei speciale dingen. *Alle* gaven die je hebt komen van God. Niet alleen het bovennatuurlijke en speciale.

Paulus zet het hier eerst heel erg *down to earth* neer. Want hij betreft het op de Drieëenheid. (*even uitleggen met de tekst er bij: charismata (genadegaven): Geest; diakoniai (bedieningen): Heer (Jezus); energemata (activiteiten): God (de Vader)*). Wat betekent dat?

Nou, de Vader is je Schepper. Je hebt gaven meegekregen bij je geboorte. Talenten. Dingen die je graag doet en die je goed kan. Zo heeft Teun heel wat in zijn bagage. Nu al. Het zit er allemaal al in. Je mag benieuwd zijn hoe hij zich gaat ontwikkelen. Is hij muzikaal? Of juist heel technisch? Misschien we sportief? Kan hij goed luisteren? Of is hij juist heel erg aanwezig? En ga zo maar door. Daar mag je verwachtingsvol mee omgaan. Zo hebben we allemaal allerlei dingen die ons in de genen zitten. Gewone gaven. Die je ontwikkelt in sport en op school en in kunst en ga zo maar door. Ook dat is van de Geest. De dingen die wij normaal vinden en ontwikkelen in ons gewone leven. Ze komen van God. En de Geest wil die gaven gebruiken.

Ook de dingen van Jezus. We weten dat Jezus vergeving en genade geeft. Dat hij je je zonden kwijtscheldt. Zomaar, gratis. Omdat je gelooft. Nou, ook dat zijn gaven van God. Bijzonder? Ja en nee. Want we ervaren die niet zo als we soms over de gaven van de Geest spreken. Maar bijzonder is het. De unieke boodschap van de kerk. Je hoort er bij. Zomaar. Voor alles uit. Dat is de gave die Jezus je geeft. Door zijn dood en opstanding. En die gave, die verandert je leven.

En dan zijn er ook nog gaven van de Geest. Zeker, daar horen bijzondere uitingen bij. En daar zullen we het ook over hebben in de komende weken. Maar voor alles is daar wat ik net zei: verbinding met Jezus. Als iemand Jezus als Heer erkent. En zo ook leeft. Toen Tim, Nanda en Martin belijdenis van hun geloof aflegden. En als Teun bij het opgroeien in Jezus gaat geloven. Dan is dat allereerst gave van de Geest. Die wil namelijk verbinding met Jezus leggen.

En het gaat dus om dat pakket aan gaven. God deelt uit. Vader, Zoon en Geest. Die gaven. In de doop beloofd aan ieder van jullie. In iedereen is de Geest zichtbaar. Veel gaven. Bij allemaal. Niemand hier is zonder gaven. De vraag die Paulus hier vervolgens opwerpt is: hoe gebruik je die?

Slide 5 Inzet

Want je kunt die gaven voor jezelf houden! Stel, je kunt goed luisteren. Of goed spreken. Maar je gebruikt die gaven alleen maar om aandacht naar jezelf toe te harken. Of inkomsten voor jezelf te regelen. Of je eigen populariteit te sponsoren. Of je toekomst veilig te stellen. Sommigen van ons hebben de gave van heel veel geld gekregen. Prachtig. God gunt je dat. Maar hoe ga je dan met dat geld om? En met je gezondheid? En met je vrije tijd? En met je geloof? En ga zo maar door.

Met dat Paulus de Drieënige God er in betreft. En terecht, volgens mij. Daarmee laat hij zien dat *alles* wat je hebt en bezit. In materieel en immaterieel opzicht. Alles. Dat dat van God gekregen is. Gaven van hem.

En de Geest wil je helpen. Wil je motiveren. Om die gaven dan ook te gebruiken. Gebruiken zoals God dat bedoeld heeft. Niet ik-gericht. Ook niet gericht op alleen de mensen die jou wat te bieden hebben. Je gezin. Je familie. Je vrienden. Nee, gericht op de eer van God. En het heil van je naaste. En je naaste is dan heel breed. Heel breed. Dan kom je al snel op de grens van kerk en wereld.

De gaven die God geeft gebruiken om de twee grote geboden waar te maken. De Geest wil je leren God te dienen boven alles. En je naaste te dienen als jezelf. Dat de belijdenis 'Jezus is de Heer' ook daadwerkelijk een levende werkelijkheid wordt. Geen mooie woorden alleen. Maar geleefde identiteit. Dat het wezenlijk onderdeel van je dagelijkse bestaan wordt. Dat is wat de Geest wil. Hij wil dus bereiken dat je je dienstbaar opstelt.

Slide 6 Dienstbaarheid

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Dat betekent niet alleen naar binnen trouwens, maar ook naar buiten toe. Ook dat werk is ten bate van de gemeente. Van het koninkrijk van God. Ten dienste van God en de ander dus. Dienstbaarheid is een heel moeilijk woord. Voor ieder mens. De ander voorop stellen. God gehoorzamen. Dat valt niet mee. Jezus volgen is kruisdragen. Maar het mooie is: juist daarvoor heeft hij zijn Geest gestuurd. Die helpt, stimuleert en inspireert om je gaven te gebruiken in dienst van je Heer.

Paulus focust dan in onze tekst op de gemeente. In Korinte had je partijen. Mensen die vooral eigen eer zochten. Begaafde mensen. Ongetwijfeld. Want iedereen is begaafd. Maar met een verkeerde houding. In onze tekst stelt Paulus die houding aan de kaak. En het heeft ons ook wel wat te zeggen.

Hoe dienstbaar ben jij? In je kring? In onze gemeente? En ook: in de wereldwijde kerk van God? Hoe dien jij je naaste hier? Hoe zet jij je in? Je hebt gaven. Ongetwijfeld. Vader, Zoon en Geest geven je heel veel. Wil jij je dienstbaar opstellen? Dan is er altijd wel iets te vinden waar je je bijdrage kunt geven. De kerkenraad wil daar graag in meedenken. Zo willen we samen kerk van Jezus zijn. Je kunt misschien denken dat we niet op je zitten te wachten. Maar dat is schijn. De Geest geeft ons aan elkaar. Het is fijn dat je er bent. Paulus spreekt in het vervolg over de gemeente als lichaam van Jezus. Niemand kan worden gemist. Jouw gaven en dienstbaarheid zijn nodig.

Slide 7 God blaast de kerk nieuw leven in!

Mijn broeder en mijn zuster, jongens en meisjes, ik ga afronden. Gods Geest wil je vooral verbinden met Jezus. En in hem ligt het leven van de kerk. Tegelijk is de Geest er op gericht dat je al je gaven dienstbaar gebruikt. Alle 'gewone' gaven, maar ook alle bijzondere dingen die je gekregen hebt.

Als je zo dienstbaar leeft en daar in groeit. Dan vier je het feest van de Geest uitbundig. Dan gebruik je alle cadeaus van deze dag waar ze voor bedoeld zijn. Dan was het niet alleen twee weken geleden Pinksteren. Maar elke dag van je leven. Omdat de Geest juist in je alledaagse bestaan jou wil inspireren om volgeling van Jezus te zijn.

Amen