

Lezen en tekst: 1 Korintiërs 12:8-10

*Bijzonderheid: doop Janne Elisa van Hoogdalem en viering Avondmaal*

Gemeente van onze Heer,

Vorige keer hebben we gezien dat we dit allemaal zijn:

Slide            Begaafde mensen

Niet alleen de Geest geeft gaven. Ook bij je geboorte heb je van je hemelse Vader al heel veel gaven gekregen. En Jezus geeft je ook nog eens vergeving. Gratis. Hij overwint de dood in je leven en wil je vernieuwen. Daarmee zet Paulus de gaven van God dichtbij. God werkt niet alleen in het bijzondere. Maar ook in 'gewone' dingen die jij kunt en hebt. Alles mag je gebruiken in zijn dienst.

Hier maakt Paulus dat concreet. Hij benoemt een aantal gaven. En zegt daarover: die mag je inzetten voor Jezus. En ook, en dat is prachtig in dit hoofdstuk, voor zijn lichaam, de kerk. Je inzetten voor de kerk. En daar bedoel ik niet alleen mee *ten bate van* de kerk. Maar ook naar buiten toe *namens* de kerk. Wij zijn namelijk de handen en voeten van Jezus. Hij wil jou en mij gebruiken om zijn werk op aarde voort te zetten. Dat had hij al voorspeld. Een heel bijzondere tekst:

Slide            Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)

In dit hoofdstuk neemt Jezus alvast afscheid. En hij belooft de Geest. En wat je hier ziet is: wij mogen de missie van Jezus voortzetten. We mogen zelfs meer doen dan hij. Niet omdat wij individueel meer kunnen. Maar samen met alle christenen over heel deze wereld. In de Geest van Jezus. Zijn lichaam zijn. Zijn missie – dat is: maak alle volken tot mijn leerlingen – mogen wij in ingeschakeld zijn. En samen kunnen we in alle werelddelen aan de slag. Zo kunnen we meer dan Jezus. Samen. Vandaar dat we heel blij zijn dat Elin gedoopt is vandaag. Weer iemand er bij, die op den duur mee gaat werken met Jezus. Dat is het pad waar ze vandaag op is gezet. En ook vandaag mogen we er weer bij stilstaan: Jezus geeft daarvoor zijn gaven mee aan ons. En die gaven. De gaven van de Geest. Die bespreekt Paulus in onze tekst. En in die van volgende week. Ik ga de gaven die Paulus noemt bij langs onder het thema:

Slide            **Zet je gaven in voor Jezus**

Slide            Wijsheid

Verstand komt met de jaren, zo wordt wel gezegd. Maar opnieuw geboren mensen kunnen deze gave van de Geest al heel jong hebben. De gave van wijsheid is: op de juiste momenten de juiste Bijbelwoorden kunnen vinden die van toepassing zijn. En dat ook goed kunnen uitleggen. Er zijn heel veel dingen die modern zijn. Waar de Bijbel niet rechtstreeks over gaat. En toch geloven wij dat de Bijbel ook voor vandaag geldt. Gods woord is van alle tijden. Maar het is niet zomaar over te zetten. Daar is wijsheid voor nodig. Zoals Paulus het hier noemt: verkondigen van wijsheid. Mensen die deze gave bezitten weten goede vragen te stellen. Door die vragen laten ze je ontdekken wat je probleem

is. En dan vervolgens kunnen ze voor dat probleem ook een Goddelijke oplossing aandragen. Wat ze dus doen is: Gods woord en jouw leven verbinden. En dat op zo'n manier dat ze ook overtuigen.

Dat kon Jezus ook. Mensen stonden versteld van zijn Bergrede. Omdat het zo praktisch en tegelijk zo Bijbels was. Zo liefdevol en tegelijk zo confronterend. Wat sloeg Jezus vaak de spijker op z'n kop. In Lucas zie je dat hij dat al op twaalfjarige leeftijd had. En hoe kwam dat? Dat staat daar bij. Dat kwam omdat de Geest hem inspireert. Die Geest wil ook jou en mij inspireren. En dan hebben we niet alle gaven zoals Jezus. Maar samen komen we een heel eind.

Misschien heb jij die gave van wijsheid wel. Je kunt die in ieder geval ontwikkelen door veel in de Bijbel te lezen. Het komt je niet aanwaaien. Als je zo leeft kun je mensen met raad en daad bijstaan. Denk niet te kort van jezelf. Wij Gereformeerde, Calvinistische Nederlanders zijn vaak zo bescheiden. Durven niet van onszelf te zeggen welke gaven we hebben. Maar dit is er één van. Als je je gaven verstoppt achter te veel bescheidenheid. Dan doe je de Geest tekort. En ook je naasten in en buiten de kerk. Ze zitten op jouw wijsheid te wachten. Train je daarin. En gebruik deze gave. Tot eer van God. En tot heil van je naaste.

Slide            Kennis

Overdragen van kennis. Veel mensen zijn niet zo goed in onthouden. Ze lezen misschien wel veel, maar allerlei dingen vergeten ze vaak snel weer. Kennis zakt weg. Maar je hebt van die mensen, die hebben deze gave. Ze zijn belezen en kunnen verbanden leggen. Ze weten veel en kunnen dat ook overbrengen. Sommigen van ons weten ook veel van de geschiedenis van de kerk. In het algemeen. Maar soms ook van onze gemeente. Ze kunnen dingen oplepelen die we zo besloten hebben ooit. Je kunt bij die mensen terecht als je daar iets over wilt weten. Ik las ergens: je bent een soort 'Google voor Jezus'. Uit hun geheugen lepelen ze zo dingen op. Het zijn mensen die graag studeren en lastige boeken lezen.

Die hebben we niet zoveel meer. Kennis lijkt een beetje uit te zijn. We kunnen alles opzoeken via de computer. Maar toch is het belangrijk dat mensen kennis kunnen overdragen. Het is goed als je als mentor van een jeugdgroep iets van deze gave hebt. En ontwikkelt. Dat je weet waar je over praat en niet voor de vuist weg maar intuïtief dingen roept. Jongeren kunnen er veel aan hebben als jij kennis hebt. En dat kunt overdragen. Dag geldt zelfs voor de kinderbijbelclub. En ook voor opvoeden van je eigen kinderen. Het is mooi als je kennis ontwikkelt.

Ook dit zie je weer terug bij Jezus. Of beter: zie je bij Jezus ons tot voorbeeld. Met name als hij tegenstanders van repliek dient. De satan. Of Farizeeën of Schriftgeleerden. Het Sanhedrin. Jezus was vol van kennis. En kon dat ook overdragen. Eenvoudige leerlingen begrepen hem en leerden langzaam maar zeker die kennis van hem. Zodat zij later als apostelen dat ook konden overdragen. De Geest geeft sommigen onder ons de gave van overdragen van kennis.

Slide            Geloof

Je hebt van die mensen, die hebben een voorbeeldig geloof. Die blijven hopen en vertrouwen, ook als God ver weg lijkt. Of gebeden niet lijkt te verhoren. Als heel veel mensen zeggen: dat gaat nooit

meer lukken. Deze mensen houden dan toch nog vol. Biddend. Verhoring verwachtend. Ze hebben een groot vertrouwen in God. Hij kan het. En het zal toch niet dat hij het niet doet. Kijk, ze laten het wel aan Hem. Het is niet zo, zoals bij sommige gebedsgenezers, dat ze God bijna willen dwingen. Maar ze blijven wel hopen. En ze weten van Gods kracht. Altijd leven ze vol vertrouwen. Altijd durven ze naar de toekomst te kijken. Vol verwachting. Ze rekenen altijd met het onverwachte. En willen zich niet neerleggen bij nederlagen. Ze verwachten alles van God. En van zijn kracht. En dan is niets onmogelijk.

Bij onze Heer Jezus zie je dat ook. Dan staat hij vlak voor zijn leerlingen. Elf stuks. En sommigen twijfelen nog. En in Marcus 16:14 staat het nog heftiger, zoals we zagen. Halsstarrig en ongelovig. Toch geeft hij ze de opdracht mee: ga op pad en maak alle volken tot mijn leerlingen. De wegen zijn slecht. Sommige van die mannen zijn nooit buiten Israël geweest. Er zijn geen moderne communicatiemiddelen. Toch heeft Jezus de hele wereld op het oog. En geeft deze twijfelende mannen die grote opdracht mee. Hoe kan dat? Nou, Jezus verwacht kracht van God. En God maakt het onmogelijke waar. En het is gebeurd. Het vertrouwen van Jezus in de Geest is niet beschaamd.

Met deze gave kun je mensen helpen. Die juist wat meer negatief en bang zijn. Of superrealistisch. De wegwacht heeft van die superladers bij zich als je accu het niet meer doet. Nou, zo'n superlader ben jij als je deze gave hebt. Jij kunt de accu van anderen opladen door jouw energie en vasthoudend geloof. Je hebt naast je dan wel mensen nodig die jouw geloof concreet maken in plannen. En jou dus dienen met realisme. Maar het is prachtig als je zo vol vertrouwen in het leven mag staan. Daarmee mag je anderen bemoedigen en helpen. Zodat je hun accu weer oplaadt.

3

Slide            Genezing

De gave van genezing is een lastige. Voor ons. De Bijbel laat zien dat die gave aan de apostelen gegeven is. Maar ook daarna aan volgelingen van Jezus. Neem bijvoorbeeld de tweeënzeventig uit Lucas 10. Doordat er veel misbruik van wordt gemaakt vandaag de dag. Daardoor is vaak alles verdacht. Maar deze gave wordt besproken in deze brief. Kennelijk waren er ook in Korinte mensen die deze gave hadden.

We lezen er niks van dat dit in de samenkomsten moet gebeuren. Alsof er een hele show omheen moet. Zoals je vandaag vaak ziet. Jezus deed het waar nodig, en vaak in het verborgene. Wel ter ondersteuning van het geloof van de mensen die er bij waren. Maar nooit om het spektakel zelf. Mensen met deze gave zouden wel eens heel bescheiden kunnen zijn. En hebben we niet gezien, dat deze gaven met name komt op de grens van kerk en wereld? Dus misschien heb jij die gave wel, maar is hij nog nooit nodig geweest.

Zou het niet zo zijn, dat deze gave ook de gave is van aanhoudend gebed? Mensen met deze gave hebben hart voor zieken. Ze vergeten niet voor ze te bidden en blijven bidden. Ze weten dat God kan genezen. Door artsen. Maar ook door rechtstreeks ingrijpen. Dat artsen het niet kunnen verklaren. En in hun gebed zijn ze vasthoudend. Ze geven niet op. En ze danken God ook als hun gebed om genezing verhoord wordt.

God geneest lang niet altijd. In Korinte waren er veel zieken. Ook daar waar Jezus rondliep werd niet iedereen genezen. Jij kunt dat ook niet. Als je deze gave hebt, dan moet je wel bescheiden blijven. Jij kunt niet zeggen dat God zal genezen. Die garantie geeft de Bijbel nergens. Jij kunt niet over gezondheid en ziekte beschikken. God wel. Genezing van ziekte. Maar ook heling van jou als mens.

De gave van genezing bestaat daaruit dat jij een biddend mens bent. Daar waar gebrokenheid is. Waar mensen kapot zijn. Waar ziekte huishoudt. Daar ben jij met je gebeden bij. En je houdt vol. En dan gebeuren er wonderen. Dan kan het zijn dat iemand geneest, doordat jij je handen niet van hem of haar aftrekt.

En het gaat uiteindelijk niet om de genezing. Het gaat om Jezus. Zoals we vorige keer al zagen. Het gaat de Geest er om dat je hem belijdt als Heer. Het gaat de Geest er om dat je volgeling van hem bent en blijft in alle omstandigheden. Dan is er soms genezing met dat doel. En soms gaat het anders, met datzelfde doel.

Slide            Wonderen

Ooit een wonder meegemaakt? Ze gebeuren niet zo vaak. Daarom heten het ook wonderen. Mensen willen ze graag meemaken. In de tijd van Jezus vroegen ze er zelfs om. Doe een wonder! Maar Jezus laat zich niet commanderen. Ze krijgen het verhaal van Jona te horen. En dat niemand naar hem wilde luisteren. En zo houdt hij zijn hoorders de spiegel voor. In het leven van Jezus is het zo: wonderen dienen altijd een doel. Het gaat niet om het wonder op zich. Het gaat er om dat Jezus zo groot mogelijk wordt. Dat hij in het middelpunt komt te staan.

Laten we niets uitsluiten. God is machtig. Hij kan doen wat wij niet kunnen verklaren. Sommigen van ons maken wel eens wat mee. Onverklaarbare dingen. Dat het wel de Geest moet zijn. Als we meer op de grens van kerk en wereld gaan bewegen. Meer er op uit. Meer de vervreemding en eenzaamheid, de haat en angst te lijf. Dan zul je eens zien. Als we van ons cruiseschip op kleine watertaxi's stappen. Wie weet.

En laten we ook onze ogen open houden. Als mensen tot geloof komen. Ook jongeren die belijdenis doen. Als jij daar door je opvoeding. Of door je mentoraat. Of door je catechese aan hebt mogen bijdragen. God heeft je de kracht gegeven om wonderen te verrichten. In deze tijd, waarin alles bewijsbaar moet zijn voor westerse mensen. Waarin geloof steeds meer als achterhaald en dus achterlijk gezien wordt. Fijn voor jou, maar val mij er niet mee lastig. Als in deze tijd mensen hun leven willen leven met Jezus. Midden in onze maatschappij. Dan is dat een wonder. Als de kerk groeit en geloof toeneemt en verdiept. Wat is dat anders dan een wonder van de Geest?

En zeker. Er kunnen nog veel meer onverwachte dingen gebeuren. Er zijn mensen die dat echt ook durven verwachten. En soms iets prachtigs meemaken dat ze niet kunnen verklaren. Vertel daarover. Wees niet te bescheiden. Je hebt de gave van het verrichten van wonderen. Laat daar maar veel van zien aan anderen. Niet om jezelf te promoten. Maar nogmaals: om Jezus in het licht te zetten. Het moet altijd gaan om hem.

...

De gave van profetie komt daarna. En straks ook de gave van klanktaal. Daar kom ik volgende week op terug als we het gaan hebben over 1 Korintiërs 14. Dan hebben we nu nog één gave te bespreken en dat is de gave van ...

Slide            Onderscheid

Soms doet de duivel zich voor als een engel. Nee, vaak zelfs. Listig en sluw. Zoals hij Jezus probeerde te verleiden met Bijbelteksten. Gods eigen woord. Maar onze Heiland trapte daar niet in.

Er zijn christenen die nergens gevaar zien. Die overal in meegaan en vol vertrouwen zich geven aan medemensen. Of opgaan in bepaalde evenementen, zonder kritisch te kijken. Dan heb je om je heen mensen nodig met deze gave. De gave van onderscheid.

Zij zien snel waar dingen fout zijn. Waar de waarheid gemanipuleerd wordt. Het is niet altijd leuk om deze gave te hebben. Want kritisch zijn is dan je ding. En soms ben je gewoon spelbreker. Toch niet je mond houden. We hebben je nodig. Zuiverheid in de verkondiging.

Jezus was daar scherp in. Ineens noemt hij Petrus satan! Omdat die niet bedacht is op de dingen van God. Dat is hard op dat moment. Maar het gaat om daar om het lijden en sterven van Jezus. Petrus wil dat tegenhouden. Goede bedoelingen. Maar duidelijk een foute boodschap. Jezus is daar zeer scherp. Zo moeten de mensen met deze gave ook scherp zijn. Als je onderscheidt waar het fout gaat. Als je dat vrij snel door hebt. En als in het verleden ook bewezen is dat jij voorvoelde als iets niet klopte. Gebruik dan je gave. En open je mond. Tot heil van al je minder kritische medemensen.

...

Zo benoemt Paulus een aantal gaven. Hij is lang niet uitputtend. Er zijn in de Bijbel meer lijstjes te vinden met weer andere gaven. En sommige die hier staan, staan daar weer niet. Paulus wil niet uitputtend alles beschrijven. Maar wat wil hij dan wel?

Slide            Paulus leert jou een houding

In het geloof hebben wij vaak de neiging om te willen ontvangen. En terecht. We leven van genade. De doop van Elin leert ons dat ook weer. Ontvangers zijn we. Maar juist daarom zijn we ook gevers! Je moet ook van die kant naar jezelf kijken. Jij bent namelijk ook een verrijking voor het koninkrijk van God. Je bent een begaafd mens. Jij mag van betekenis zijn voor anderen. Je bent zelfs onmisbaar! Jij voegt wat toe.

De vraag die iedereen zichzelf moet stellen is: *hoe* kan ik van betekenis zijn? Naar jezelf kijken als een begaafd mens. Want dat ben je. En die gaven mag je inzetten. Wat wil ik toevoegen? Hoe wil God mij gebruiken?

En zo ben jij, met je gaven, een geschenk van de Geest aan deze wereld. Een geschenk. Laten we blijven hopen en bidden dat dat goed mag uitpakken.

Amen