

Lezen: Genesis 49:22-26

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Hoe kijken mensen tegen jou aan? Hoe zou je graag bekend willen staan? Niet dat je je er druk om hoeft te maken. Hoewel. Paulus roept ons op om de geur van Christus te verspreiden. Dus het is wel prettig als mensen door hebben hoe jij er in staat. Dat je door jouw zijn kan laten zien, wat je belangrijk vindt. En waar je je inspiratie vandaan haalt. Zeker als mensen je lief zijn. Dan wil je graag zijn wie je bent. Dat je doorzichtig bent.

Jakob blijkt zijn zoons goed te kennen. Van iedereen geeft hij een korte typering. Die ook een belofte inhoudt voor de toekomst. We sluiten de serie over Jozef af met wat Jakob op zijn sterfbed zegt over zijn op een na jongste zoon.

Slide 1                      Jozefs heden (vers 22): vruchtbaar voor de wereld

Met zijn laatste krachten richt Jakob zich nog eenmaal op. Bij Juda had hij meer woorden nodig dan bij de anderen. Logisch: Juda krijgt de hoogste zegen omdat hij als eerstgeborene geldt. We zagen aan het begin, tijden terug, dat de hele geschiedenis van Jozef een omweg was. Om duidelijk te maken, waarom Juda de eerstgeboortezegen krijgt. Waarom uit Juda de Messias geboren zal worden. Dat is in deze geschiedenis verankerd. Doordat Juda borg gaat staan voor Benjamin. Dus daarom krijgt Juda een uitgebreide zegen. Maar nu, bij Jozef, heeft Jakob ook meer woorden nodig. Zijn meest geliefde zoon.

1

Alle anderen werden vergeleken met dieren. Alleen Jozef met een wijnstok. Een wijnplant die veel vrucht draagt. Het is wel voorstelbaar, dat Jakob dat zegt. Het is door Jozef, dat God de hele wereld wil redden in die tijd. De 'bediening' van Jozef heeft zoveel meer mensen bereikt dan alleen zijn eigen familie. Zijn ranken reiken tot over de muur. Niet alleen voor Gods volk draagt Jozef vrucht. Voor zijn eigen mensen. Zijn eigen kerk. Nee, Jozef is van betekenis voor heel de toenmalige wereld. Dank zij Gods zorg. De wijnstok staat immers bij de bron, zoals Jakob zegt. Jozef heeft altijd dicht bij de HEER geleefd. Altijd op God vertrouwd. Wie zo leeft, die draagt veel vrucht. Jozef is het levende bewijs.

Als vanzelf gaan je gedachten bij deze typering naar Jezus. Die de ware wijnstok is. Laten we lezen Johannes 15: 1 en 2. Dat is Jozef. Zo'n vruchtbare rank. We hebben hem gevolgd in zijn leven. Hij is regelmatig gesnoeid. Hij heeft veel moeten leren. God heeft er, menselijk gesproken, lang over gedaan om hem te vormen. Om hem zo te verzorgen dat hij veel vrucht kon dragen. Het leek een omweg, via de put, de slavernij en de gevangenis. Maar God recyclet alles en gebruikt het zo, dat uiteindelijk Jozef heel veel vrucht kan dragen.

Slide 1a      Wie dicht bij de bron leeft heeft betekenis voor de wereld.

Slide 2      Jozefs verleden (vers 23-24): aangevallen door de satan

Als je dicht bij de bron leeft, is het wel zo dat je een extra aantrekkelijke prooi bent voor satan. Jozef heeft dat gemerkt. Het vervelende van satan is, dat hij nooit met open vizier in de aanval gaat. Nee, altijd sneaky. Altijd geniepig. Vandaar, dat Jakob ook spreekt over boogschutters. Boogschutters zijn laffe mensen. Ze schieten van afstand. Meestal van een hoogte. Zodat jij hen niet ziet. En niet terug kan slaan. Maar zij jou wel kunnen raken. En zelfs verwonden en doden. Zoals tegenwoordige sluipschutters. Die slaan toe, zonder dat je er erg in hebt. En voordat je iets kan doen ben je al geveld.

2

Jozef heeft dat in zijn leven mee moeten maken. Je zou kunnen denken aan de aanvallen van zijn broers. Dat die broers de boogschutters zijn. Je zou ook kunnen denken aan minder tastbare dingen. De satan maakt gebruik van jaloezie, verleiding en valse beschuldiging. Satan gebruikt wel mensen. Maar vooral de zondige en gemene kant van mensen. Verder zal Jozef in de gevangenis heus wel eens gewanhoopt hebben. Ook toen de schenker niets van zich liet horen. In alle omstandigheden was satan er als de kippen bij om Jozef onzeker te maken van God. En zo ruimte te krijgen tussen God en hem. Zoals een leeuw een prooi isoleert. Om vervolgens toe te slaan.

Zo werkt satan. Stiekem. Geniepig. In alle omstandigheden ziet hij wel kans om je bij God vandaan te trekken. De enige manier om te overleven is dicht bij God te blijven. We maken onszelf zo vaak kwetsbaar. We laten zonden soms op hun beloop. Nemen er genoeg mee als we niet zo met God bezig zijn een tijdje. En zomaar zet satan het breekijzer in je leven. Om je steeds verder van God vandaan te krijgen. Je raakt uit zijn invloedssfeer.

Jij hebt zelf de kracht niet om staande te blijven. Boogschutters slaan ongezien toe. Ook Jozef zou uit zichzelf er niet tegen bestand zijn. Maar God was met hem. En Jozef hield de lijn met God open. Door te blijven geloven. En te blijven hopen.

Slide 2b      Wie dicht bij de bron leeft is veilig voor de aanvallen van satan

Slide 3      Jozefs toekomst (vers 25-26): gezegend door God

Jozefs toekomst zit gebakken, volgens de zegen van Jakob. Niet omdat hij zelf zo sterk is, maar omdat hij dicht bij de bron leeft. God, de Ontzagwekkende. Vroeger stond daar: de almachtige. God zal al zijn macht voor jou inzetten als je gelovig wilt leven. Hij zal de natuur naar zijn hand zetten. Waarom? Om zijn liefde voor jou gestalte te geven. De hemel daarboven, de diepte van de zee, allemaal ten dienste van jou. Alle natuurlijke dingen zal God plooiën. Jozef krijgt de belofte van nakomelingen. In alle opzichten een vruchtbaar leven.

Die zegen is rijker dan alles wat de aardse dingen je te bieden hebben. Zelfs op de toppen van je carrière. Als je bruist van energie en de hele wereld denkt aan te kunnen. Wie Gods zegen meekrijgt, die krijgt veel meer dan dat. Veel meer dan je zelf kunt bereiken. Alle zegen komt van boven, van God. Zwoegen voegt daar niets aan toe, zoals de Spreukendichter ons leert. En zo is het.

3

Dat is wat Jakob wil meegeven aan Jozef. Gods zegen. Als je dicht bij hem leeft. Dan mag je vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Slide 3b      Wie dicht bij de bron leeft mag vertrouwen hebben voor de toekomst

...

Hoe kijken mensen tegen jou aan? Jozef leefde dicht bij de bron. Leefde een leven vol geloof. Haalt bij God alle inspiratie vandaan. Dat maakt, dat hij betekenis heeft voor de wereld. Bestand is tegen aanvallen van satan. En dat hij vertrouwen mag hebben in de toekomst.

Bid om de Heilige Geest, dat die jou inspireert om te leven zoals Jozef. Dan ben je voor God goed inzetbaar en breng je zijn koninkrijk dichterbij.

Amen