

Lezen: Lucas 24:1-12

Tekst: Lucas 24:32-35

Thema: Gezonden worden – gaat en verkondigt – 40 dagen 5

Pasen!

Gemeente geliefd door Jezus,

De afgelopen 40 dagen tijd zijn we opgelopen met 2 mannen op weg naar huis. Ze waren vol van hun verlies. Toen er een man bij ze kwam lopen – achteraf bleek dat Jezus zelf – gaf hij ze eerst de ruimte. Om te klagen, te huilen. Hun frustratie te uiten en hun verlies te betreuren.

Als ze uitgeraasd zijn gaat hij spreken. Hij laat zien wat er gebeurd is in het licht van het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. Daarna nodigen ze hem thuis uit. En dan maakt die gast zichzelf ineens gastheer en breekt het brood.

Jezus maakt een beweging in het leven van die mannen. Nadat hij eerst de weg heeft vrij gemaakt, maakt hij een move van buiten naar binnen. Jezus voor hen, Jezus met hen, Jezus in hen. Hij neemt bezit van hun hart. Dat is wat we twee weken geleden zagen. Hij verdween fysiek, maar was toch nog aanwezig in hun zijn. In hun leven.

En vandaag neemt hij de laatste stap.

Slide Alles is veranderd

Bizar, wat het verschil is tussen deze mannen aan het begin van hun reis: gebogen, treurend, verslagen lopen ze daar. En nu, tegen het

einde van hun reis: meteen staan ze op en gaan terug naar waar ze vandaan kwamen: Jeruzalem.

Maar wat is het anders. Jezus leeft! Hij is uit de dood opgestaan. Hij heeft het brood voor ze gebroken. Ze hadden hem herkend. En ook erkend. Dat is levensveranderend. Ook vandaag. En nu moeten ze op pad. Hun leven is radicaal op z'n kop gegooid. Zoals we net zongen:

Slide **Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan**

Slide Gezonden worden

We hebben de Emmaüsgangers gevolgd. Zoals ik net al zei. En hebben dat verbonden met de Roomse avondmaalsliturgie. Die heel erg veel op die van ons lijkt. Ik wil echter één verschil noemen: en dat is de naam. Mis.

Die naam, die komt van het slot van de liturgie. In het Latijn zegt de priester aan het einde: 'ite Missa est'. Letterlijk: 'ga, dit is je zending'. Het woord 'missie' herken je er in. Dat komt van hetzelfde Latijnse woord.

Het avondmaal stopt niet bij brood en wijn voor jou. Dat Jezus in je hart is. Het stopt niet daar, dat jij een goede band met hem hebt. Dat jij hem herkent en erkent. Dat is niet het uiteindelijke doel. Er volgt nog een stap. Nog een beweging.

Want ze gaan opnieuw op pad, die mannen. Ze blijven niet in Emmaüs. In hun huis, vol geloof en toewijding. Ze verliezen zich niet in de band met Jezus. Zo van: nu is het goed tussen God en ons. Nee. Het blijft niet hangen in hun hart. Maar krijgt ook vorm in hun leven. Ze gaan er op uit.

Slide Risico nemen

Dat betekent dat je de veiligheid van je vier muren moet opgeven. Ook van je vier kerkmuren. Wij willen graag kerk zijn voor de stad. Hebben niet voor niets deze prachtige plek gekregen. Als je aangeraakt wordt door Jezus. Als je opgeladen wordt door zijn liefde. Dan kan het niet zo zijn dat je dat voor jezelf houdt. Dat moet er uit. Je omgeving gaat daar profijt van hebben.

Dat kan nogal wat betekenen. Het is veilig als je geloof daar stopt. In je hart. Dan gaat het om jouw band met Jezus en conserveer je die relatie. Het is een kwestie van onderhoud en dat is het dan wel.

Jezus vraagt je achter hem aan te gaan! En dat is: je kruis op je nemen. Risico lopen dat je aangevochten wordt. Dat je veiligheid aan het schudden gaat. Deze twee mannen gaan terug naar Jeruzalem. Dat is een enorm risico! Hun leider is onlangs terechtgesteld. Wie zegt dat zijn volgers hem daarin niet achterna zullen gaan!? De leerlingen zitten niet voor niets bij elkaar met de deur op slot. Johannes schrijft daarover: ze zijn bang. En die angst is niet voor niets. Inderdaad zullen ze vervolgd gaan worden. En sommigen eindigen zoals hun Heer: aan een kruis.

Dat zullen die twee mannen misschien ook overwogen hebben. Misschien dat ze ook daarom onderweg waren naar huis. Maar nu is alles anders! Ze gaan terug naar de op dat moment gevaarlijke stad Jeruzalem. Ze verlaten hun veilige muren. Want hun hart brandt in hen. Ze kunnen niet anders dan er op uit. Ze geven daar hun veiligheid voor op.

Durven wij dat ook? Als je kerk voor de stad bent, wat moet je dan inleveren? Van je eigen veilige vormen? Daar waar jij je prettig bij

voelt? Het kan zomaar zijn dat de missie van Jezus je onrustig maakt. En de kerk onrustig maakt. Durven wij dat risico te nemen? Als Jezus in je hart is, dan kan je toch niets gebeuren?

Beide mannen gaan in ieder geval terug naar de stad. Zij durven het aan.

Slide Ervaringen delen

Als ze daar komen blijkt dat Jezus ook daar al verschenen is. Ik vind dat prachtig. Jezus gaat voor je uit als jij er op uit gaat. Hij is op plekken geweest waar jij nog moet komen. Hij maakt de grond zacht. Zodat het gemakkelijker wordt om vrucht te dragen.

Jezus is er al. Daarin lijkt hij op zijn Vader. Die als naam koos: Ik zal er zijn. Jezus Christus doet hetzelfde. Hij is verschenen aan Maria. Hij noemde haar bij haar naam. Hij heeft met Petrus gesproken. En zo gaat het door. Ook vandaag is dat zo. Deze wereld is zijn wereld. Hij is aan de macht. Vergis je niet, hij is overal. Zomaar kunnen we verbinding zoeken met mensen die hem óók gezien hebben.

Ik zie steeds meer verbinding ontstaan in de stad. Met andere christenen. Oké, zij zijn misschien via een andere weg gekomen waar ze nu zijn. Met andere vormen en andere gewoontes. Maar wat is het een zegen en wat kunnen we van elkaar leren. Het is zo gemakkelijk, en die valkuil is niet denkbeeldig, het is zo gemakkelijk Jezus te beperken tot *onze* Jezus, tot *onze* ervaring van zijn liefde, tot *onze* kennis van hem. Maar is het niet zo dat Paulus schrijft dat je alleen sámen met alle heiligen de liefde van Jezus kan meten? We hebben elkaar nodig in de stad. Waar niet trouwens.

En ook dat kan spannend zijn. Want dat zou verandering kunnen geven. Maar ook daarvan geldt: ontmoeting maakt je rijker. Deze

twee mannen gaan op een draf terug naar Jeruzalem. En daar barst het feest los. Omdat Jezus ook daar verschenen is. En als ze er zijn, dan is hij ineens in hun midden. Dat lees je meteen na onze tekst. Als je deelt van je hart, deelt dat je hem gezien hebt, dan ontstaat er iets moois.

Jezus vraagt je om in beweging te komen. Pasen betekent: je nieuwe leven, nee: *het* nieuwe leven begint. Gods koninkrijk krijgt vorm. Zoals we ook afgelopen vrijdag hebben mogen zien. Er komt een beweging op gang, die de hele wereld over gaat. Jouw hart is geen eindstation. Maar een doorgeefplek. Opgeladen deel je uit van wat je mag ervaren en geloven.

Slide Kom in beweging: Jezus voor jou => Jezus met jou => Jezus in jou => Jezus door jou

Wat wens je als ouders je kinderen toe? Als ze vandaag gedoopt worden. Of als grootouders aan je kleinkinderen. Wens je ze toe dat ze, om het ouderwets te zeggen, een nieuw hartje krijgen? Dat ze Jezus mogen leren kennen? Dat ze mogen geloven? Zeker, dat is zeker je wens.

Tegelijk stopt het daar niet. Dopen, dat is ook een risico. Want het stopt niet bij jouw geloof. Je mag je kinderen ook voorleven, dat er nog een stap na is. Dat geloof niet is: ik hou vast aan een set waarheden en dan kom ik er wel. Of: Jezus heeft een relatie met mij en dan is het wel goed.

Want er volgt nog een stap. De Rooms en eindigen de mis in het Latijn met de woorden: 'ite Missa est'. Ga er op uit. Wat in je hart is zet je in beweging. Een beweging van liefde. Van barmhartigheid. Van zoeken naar recht. Jezus begon daarmee in zijn zaligsprekingen. En hij zet je op weg. Naar het hart van die ander. Naar zijn wereld. Zijn stad.

En zo vieren we straks ook avondmaal. We worden opgeroepen de tafel te verlaten en naar onze vrienden te gaan. Om met hen te ontdekken dat Jezus waarlijk leeft. Leeft voor ons: hij is echt opgestaan voor je! Hij deelt uit van zijn gaven. Door zijn geest. Maar daardoor ook: leeft met ons. Leeft in ons. Leeft door ons.

Wij zijn bevrijd van het verlamdende gevoel van verlies. Jezus heeft ons geopenbaard wat hij voor ons betekent. Hij komt in je huis. Wordt gastheer aan je tafel. Ja, dan wil je delen wat je aan die tafel gekregen hebt. Dan wil je andere gevangenen hun vrijheid bekend maken. Blinden laten weten dat ze zullen zien. Gods genade delen met alle mensen om je heen.

Dan komt Pasen tot zijn bestemming. Dan krijgt het koninkrijk van Jezus nu al vorm. Want nu de Heer is opgestaan, *nu* vangt het nieuwe leven aan.

Amen