

Lezen en tekst: Handelingen 1: 12-14

Bijzonderheid: wezenzondag (zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren)

Bijzonderheid 2: Moederdag

Gemeente van Jezus,

In Amerika zijn er bumperstickers te koop met de tekst:

Slide *Jesus Christ is coming back soon. Look busy!* (plaatje)

Jezus Christus komt binnenkort terug. Doe alsof je het druk hebt. Of: doe alsof je je best doet. Dat is raar. Zo'n sticker. Het gaat er van uit dat geloven vooral *doen* is. Dat christen zijn vooral te maken heeft met actief zijn. En natuurlijk, christenen zijn vaak actief. Gelukkig wel. Maar daar draait het niet om. Het gaat niet om doen. Het gaat vooral en allereerst om ontvangen. Daar zie je in onze tekst een mooie illustratie van.

Jezus is afgelopen donderdag naar de hemel gegaan. Wat doe je? Als leerling. Je bent onder de indruk gekomen van zijn werk. Je hebt eindelijk door waar het om gaat. Hij is regelmatig aan je verschenen na zijn opstanding. En nu, nu moet het grote nieuws de wereld in. Je kan het niet binnenhouden! Jezus leeft!!!! Hij is echt de Messias!!!

Maar nee. De leerlingen trekken zich terug. Samen met allerlei anderen. Lucas is daar zeer gedetailleerd in. Hij noemt namen. Hij merkt op dat de vrouwen er bij zijn. We weten welke vrouwen dat zijn. Die zijn rondom Pasen er ook bij geweest. En ook Maria, de moeder van Jezus is er. Samen met zijn broers. Die eerst zo sceptisch waren, maar nu blijkbaar geloven. Lucas maakt een gedetailleerde lijst. Zo laat hij zien dat het echt waar is wat hij schrijft. Dat zie je ook aan hoe hij schrijft over de Olijfberg. Een sabbatsreis vanaf Jeruzalem. Hij wil daarmee de Joden overtuigen. Zo van: *ik weet waar ik het over heb. Geloof me alsjeblieft.*

Dus ook een lijst van mensen om die reden. Nou, deze mensen trekken zich met zijn allen terug. Niet meteen aan de slag. Niet 'look busy'. Nee: wachten op Gods tijd. Dat is wat ze doen. Maar niet met de armen over elkaar. Nee, het is meer *verwachten* dan wachten. Dat zullen we vandaag zien. Het thema is:

Slide 1 **Wachten op Gods tijd**

Mijn broeder en mijn zuster, deze zondag. Tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dat is eigenlijk een beetje een vreemde zondag. Hij wordt in het kerkelijk jaar dan ook 'wezenzondag' genoemd. De kerk is een beetje verweesd. Lijkt een beetje aan haar lot overgelaten. De leerlingen hebben zo lang met Jezus opgetrokken. En nu is hij weg. Toch is verweesd iets anders dan verdwaasd. Want ondanks dat de Geest nog niet uitgestort is. Ondanks dat weten de leerlingen precies wat ze moeten doen. Dat hebben ze wel geleerd in de tijd dat Jezus er bij was. Ze hebben in ieder geval geleerd dat ze goed naar hem moeten luisteren. Omdat hij nooit onzin sprak. En ook nu niet. Dus is de houding van de leerlingen allereerst eentje van...

Slide 2 Gehoorzaamheid

Vlak voordat Jezus naar de hemel ging heeft hij het tegen zijn leerlingen gezegd. In **vers 4** (lezen). Toen Jezus opgestaan was uit de dood. Toen ging het heel anders. Eerst zaten ze als angstige mensjes achter gesloten deuren. Totaal in verwarring. En dan verschijnt Jezus. Totaal niet verwacht. Ook had de engel aan Maria gezegd dat Jezus ze zou voorgaan naar Galilea. Daar moesten ze wachten. Maar om de tijd te doden

pakken ze hun oude beroep zelfs weer op. Misschien wel gedesillusioneerd. Of nog steeds in verwarring. Petrus zegt: *ik ga vissen, wie gaat er mee?* Zo kun je de wachttijd ook overbruggen. Nuttig besteden, zo zou je denken. We hebben er over nagedacht, drie weken terug.

Maar nu, zo zou je kunnen zeggen, besteden ze hun tijd nog nuttiger. Ze zijn gehoorzaam aan Jezus. Ze gaan naar Jeruzalem. Zoals hij gezegd heeft. En wachten daar. En die gehoorzaamheid is niet zo van: het moet nou eenmaal. Nee, we lezen in het evangelie van **Lucas 24:52 en 53** (lezen) dat ze dat vol overtuiging en blijdschap doen. Van harte gehoorzamen ze hun heer. Omdat ze weten dat hij nooit loze woorden spreekt.

Dat is wel moeilijk, zeker als het langer duurt. De leerlingen hoeven maar tien dagen te wachten. Dat is trouwens ook best een lange tijd. Maar hier in de kerk zijn mensen die vaak veel langer moeten wachten op antwoord van God op hun gebed. Soms duurt het wachten een leven lang. Toch is ook dan duidelijk wat van je gevraagd wordt. Niet in opstand komen. Ook niet je geloof verliezen. Nee: gehoorzaam zijn aan wat hij zegt. Trouw zijn in de dingen die hij je te doen geeft. In blijdschap hem dienen en hulde brengen. Dat is wat de leerlingen doen als ze moeten wachten.

Slide 3 Eensgezindheid

Dat is opvallend. In heel het begin van het boek Handelingen zie je dat. Dat de mensen zo eensgezind zijn. Dat komt natuurlijk door de uitstorting van de Heilige Geest. Die leidt altijd naar verbinding. Gemeenschap. Eenheid. Maar ook hier, al voor de uitstorting. Ook hier al is er grote eensgezindheid bij de leerlingen.

Dat is prachtig om te zien. Hebben ze geleerd van de woorden van Jezus. Kijk maar eens in **Matteüs 18:19 en 20** (lezen). Daar zegt Jezus het. Als je eensgezind bidt. Dan zal de hemelse Vader het verhoren. Dan zal hij het laten gebeuren.

Dat is best opvallend dat de leerlingen zo eensgezind zijn. Voorheen was er nog wel eens jaloezie. Dat de een belangrijker wilde zijn dan de ander. En ook nog bij de Pesachmaaltijd. Dat ze allemaal door elkaar gaan roepen: *maar ik ben het toch niet, Heer?* Er was nogal wat kinnesine onderling.

Maar nu niet. Eensgezind zijn ze. Een fantastisch voorbeeld voor ons, vandaag. Wat zijn we vaak druk met onze eigen belangetjes in de kerk. Dat uit zich in afstand nemen van de ander door roddel of oordelen. Of door je terug te trekken: *mij hoor je niet meer*. Of door juist heel fel te reageren als het eens niet gaat zoals jij wil. Zo vaak zijn we met onszelf bezig.

Ook de verdeeldheid van de kerken moet ons hierin pijn doen. Zoveel christenen in Nederland. Zo hopeloos verdeeld. Hier zie je dat de leerlingen ons voorgaan. Eensgezind zijn ze aan het bidden. En niet even. Want nog een kenmerk is...

Slide 4 Volharding

Ze wijden zich aan het gebed, zo staat er. In de ouder vertaling stond daar: *volharden*. Ze denken niet: die Geest komt er toch wel. Want Jezus heeft het beloofd. Nee, ze beseffen dat God het gebed van mensen gebruikt. Dat hij jou inschakelt in zijn beleid in deze wereld. Dat jij onderdeel bent van God wereldwijde missie.

En dus volharden ze in gebed. Wij kennen dat niet meer zo. Tenminste, ik zie het niet zo vaak. En vind het zelf ook erg moeilijk. Dat je je wijdt aan het gebed. Vaak gaat dat gepaard met vasten. Dat zal ongetwijfeld ook bij de leerlingen zo gegaan zijn. Ze zitten met Pinksteren nog steeds op die bovenzaal. Het is niet verrassend dat ze, als de Pinksterdag aanbreekt, nog altijd eensgezind daar in die zaal zijn. Doorlopend waren ze aan het bidden. Wat een voorbeeld voor ons.

Ook wij hebben prachtige beloften van God. Dat Jezus terugkomt. Dat de hele wereld dan vol van Hem zal zijn. Dat de zonde dan weggedaan zal worden. Maar we hebben meer beloften. Dat de Geest ons in bezit zal nemen. We hebben beloften, bij de doop gekregen, dat God zal zorgen voor onze kinderen. En ook voor onszelf hebben we die belofte. Dat God ons geloof en vergeving wil geven. Hoe volhardend zijn wij om God daar aan te houden? Om bij hem af te smeken wat hij beloofd heeft? We zijn een goed georganiseerde kerk. Veel dingen die prachtig verlopen. Hoe zit dat met het gebed? Heeft de gebedsgroep ruimte te kort in de kerk? Is er eigenlijk wel een gebedskring? Is onze gemeente een volhardende gemeente? Vooral in het gebed? Of moeten we snel aan de Bijbelstudie. En eerder nog: moeten we vooral aan de slag?

Je wijden aan het gebed. Dat is wat de leerlingen ons voordoen. Tien dagen lang zijn ze maar op één ding gefocust. De belofte van Jezus dat hij de Trooster zal sturen. Zo strekken ze zich uit naar wat God belooft. En dat doen ze vol...

Slide 5 Verlangen

Vurig. Zo staat er. Vanuit hun hart. We zagen al dat de gehoorzaamheid niet een kadaverdiscipline was. Maar van harte. Nou, ook het gebed waar ze zich aan wijden. Ook dat is niet een buitenkant. Zo van: het moet af en toe. Nee. Vurig zijn ze aan het bidden.

Want ze verlangen zo naar vervulling. Ze willen zo graag aan de slag voor Jezus. Ze bieden zich aan als werktuig in zijn handen.

Hun verlanglijstje is trouwens niet zo lang. Dat komt omdat ze niet allereerst aan zichzelf denken. Dat hebben ze geleerd. Om hun eigen verlangens ondergeschikt te maken. Om allereerst het koninkrijk te zoeken. En dan volgt de rest vanzelf. Zoals Jezus bedoelde.

Is er bij ons ook een vurig verlangen? Of zit het ons wel gebakken in het kerkelijke leven zoals het nu gaat? En in ons geloof zoals we dat nu beleven? Misschien heeft God wel een veel sterker geloof voor jou in petto. Misschien wil God van onze gemeente wel een veel meer wervende kerk maken! Is dat ons verlangen? Of hebben we dat verleerd. De vurigheid waarmee de leerlingen hier eensgezind bidden. Is dat een voorbeeld voor ons? Of een angstbeeld voor ons? Want stel dat God het gaat verhoren...

Slide 6 Gebed

Mijn broeder en mijn zuster, binnenkort komt er een enorme opwekking in de kerk. Dat is op het moment van onze tekst zo. Hoe ontstaat die opwekking? Hoe komt de kerk tot leven? Is dat door veel activiteiten? Is dat door hard aan de slag te gaan? Want de velden zijn wit om te oogsten! Is het door mensen tot bekering op te roepen? Want het is zo lauw in onze kerken vaak! Komt de opwekking door conferenties te organiseren. Door van alles te gaan doen?

Nee. In de tijd van onze tekst is er een gebedsbijeenkomst van tien dagen. Waarin de leerlingen gehoorzaam, eensgezind, volhardend, verlangend bidden. Dat is het begin van de kerk van het Nieuwe Testament.

Het boek Handelingen beschrijft de zegetocht van de Geest over deze wereld. Het laat zien hoe hele volkstammen in Jezus gaan geloven. Prachtige dingen gaan er gebeuren. Het evangelie van Jezus dringt zelfs door in Europa. Hoe komt dat? Hoe begint dat? Komt dat doordat mensen hard aan de slag gaan?

Zeker niet. Het begint namelijk hier in onze tekst. Mensen met open handen naar de hemel. Verwachtend dat God het zal doen. Zo moet je wachten op Gods tijd. Wachten is vooral: *verwachten*. Niet druk gaan doen. Maar je handen uitstrekken naar hem, die de macht heeft. Die de Geest geeft. En dan zal hij jou gebruiken in zijn werk. Dan schakelt de Geest je in. En moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren.

Amen