

Handelingen 13:42-49 (Follow-dienst met als thema: mensen uitnodigen in het geloof)

Stel, je bent gaan stappen met een groep. En één van je vrienden is zo dronken als een tor. Als jullie besluiten naar huis te gaan, dan kan hij niet meer zelfstandig op zijn benen staan. Hoewel hij zelf denkt van wel. Ook weet 'ie echt niet meer wat links of rechts is. Hij loopt te schreeuwen dat hij zelf wel kan fietsen, maar jullie besluiten hem thuis te brengen. Voor de zekerheid begeleiden jullie hem helemaal naar huis. En je gaat pas bij hem weg als iemand hem naar binnen geholpen heeft. Zo doe je dat als je om iemand geeft.

Lijkt dat op

Slide mensen uitnodigen voor het geloof

?

Ik denk het wel. Uit de tekst haal ik 5 principes.

Mensen uitnodigen in het geloof, dat doe je allereerst

Slide Standvastig

Als iemand dronken is, dan kun je diegene niet dwingen. Maar wel aandringen. Je laat je vriend niet alleen zo over straat gaan.

Paulus doet hetzelfde in onze tekst. Ze zijn standvastig. Komen terug als er om gevraagd wordt. En als mensen hen dan zwart proberen te maken. Dan zijn ze niet bang.

Standvastig zijn betekent vandaag: niet in één keer opgeven. Kijk, je moet mensen niet aan hun kop blijven zeuren ofzo. Maar wel: vasthouden aan jouw eigen principes. Dat is lastig, dat weet ik. Vind ik ook lastig. En toch helpt dat. Dat ze aan jou kunnen zien dat je christen bent. Niet schijnheilig. Nee, echt zoals je bent. Jouw waarden. Jouw normen. Daarin standvastig zijn. En ook: bidden voor diegene. Niet één keer. Maar regelmatig. Standvastig. Laat God weten dat je aan die ander denkt. Want de Geest moet ook meedoen. Anders wordt het niks.

Slide Persoonlijk

Als je zelf een keer dronken thuisgebracht bent. Dan besef je hoe belangrijk dat is. Jij bent daar dankbaar voor en dus wil je dat ook voor je vriend doen.

Als Paulus vertelt over zijn geloof. Dan merk je regelmatig dat zijn eigen verhaal daar doorheen speelt. Hij is blij dat hij Jezus heeft leren kennen. Hij is blij met de goedheid van God. En gunt dat iedereen. Hij is ook eerlijk.

Als je mensen wilt overtuigen. Dan moet je niet met een groot verhaal komen. Nee. Maak het maar persoonlijk. Vertel over jouw eigen geloof. Maar ook over jouw eigen zoektocht.

En je eigen vragen. Praat over je twijfels. Praat vanuit je hart. Want alleen vanuit je hart kun je eerlijk zijn. En dat is overtuigend. En daarom is 'uitnodigen in *het* geloof' te vaag. Ze uitnodigen in *jouw* geloof. Jouw geloof, met al z'n twijfels en zoektocht misschien, is de ingang die God wil gebruiken om anderen met hem te laten kennismaken.

Slide Opgewekt

Als je dronken vriend op een gegeven moment de moed opgeeft halverwege naar huis. Of moet kotsen en niet meer verder wil. Dan houd jij de moed er in. We zijn er bijna. Hou vol. Nog ff.

Paulus en Barnabas preken en betitelen dat steevast als 'goed nieuws'. Dat is de letterlijke betekenis van het woord 'evangelie'. Blijde boodschap.

Als je mensen in jouw geloof wilt uitnodigen. Dan kun je beginnen met de zonde. Of met alle moeilijke dingen in de Bijbel. Waar je zelf ook mee zit. Maar dat is geen goede reclame, natuurlijk. Laat vooral de dingen waar je blij mee bent naar voren komen. Die andere dingen hoef je niet te verzwijgen! Dat zei ik net al. Maar vaak hebben we de neiging in de kerk te letten op wat *niet* goed gaat. De boodschap van Jezus is goed nieuws! Iedereen heeft behoefte aan gezien worden, niet veroordeeld, aanvaard te worden zoals je bent. Veel mensen zijn moe zich altijd maar te moeten bewijzen. Het aantal burn-outs onder jongeren is echt hoog. Jezus heeft

voor iedereen goed nieuws. Kom maar, het is al goed. Je bent welkom bij mij. En bij mijn mensen, de kerk.

Slide Relatie

Je gaat niet iedere dronkenlap die je op straat tegenkomt thuisbrengen. Dat doe je alleen voor je vrienden. Anders is er geen beginnen aan.

Paulus zoekt in onze tekst eerst de Joden op. Dat is zijn netwerk. Vervolgens bereikt hij via zijn eigen netwerk ook weer anderen. Zo werkt God. Via netwerken. Dat zie je overal in de Bijbel.

Als je dus mensen wil uitnodigen in jouw geloof. Dan is het belangrijk dat je daar een relatie mee hebt. Je gaat niet willekeurig op straat mensen aanklampen. Dat is wel geprobeerd. En sommige groepen doen dat nog steeds wel. Kijk maar bij de Koopgoot iedere zaterdag. En soms werkt het ook wel. Maar onderzoek wijst uit dat mensen die dichtbij staan grotere kans bieden. Daarom is het mooi als je ongelovige vrienden hebt. Waar je mee optrekt, mee gaat stappen, tijd mee doorbrengt. Als Jezus mensen wilde bereiken, dan ging hij vaak eerst samen eten. Verbinding vieren. Laten zien dat je blij bent met elkaar. En als je dan alle dingen van het leven deelt. Dan kan het zomaar zijn dat het over zingeving gaat. En dan kun je op een natuurlijke manier vertellen van je geloof. En misschien iemand eens uitnodigen voor OMG of voor de kring of een kerkdienst.

Slide

Toegewijd

Als je dronken vriend thuis is, dan fiets je niet meteen weg als hij voor de deur staat. Je wacht tot hij binnen is. En misschien help je hem zelfs de trap op en leg je hem in bed.

Paulus en Barnabas bezochten de steden, waar mensen tot geloof kwamen, vaak opnieuw. Of ze stelden mensen aan bij wie de nieuwe gelovigen in goede handen waren.

Daarom is relatie ook zo belangrijk. Een vriendschap met iemand die niet gelooft gaat niet voorbij als die ander tot geloof komt. Wordt misschien juist wel dieper. Daarom is Follow ook zo belangrijk. Aan elkaar toegewijd blijven. Een groep jongeren die leuke dingen samen doet en met zingeving bezig is. We zijn als kerk echt wel heel blij met jullie. Want zo werkt toewijding. Een bedding blijven geven, waarin geloof mag groeien. En waar je, misschien stiekem, af en toe voor elkaar bidt. Of regelmatig. Zo zijn jullie een voorbeeld voor de hele gemeente: toegewijd aan God en aan elkaar. Met vallen en opstaan, met vragen en vreugde, met twijfels en zekerheden. Samen.

...

5 principes die je uit de tekst kan halen over 'mensen uitnodigen voor het geloof'

Om het gemakkelijk te onthouden heb ik er een ezelsbruggetje van gemaakt.

Slide Maak er een SPORT van om mensen uit te nodigen in jouw geloof

Standvastig, Persoonlijk, Opgewekt, Relatie en Toegewijd.

Zoiets

Amen