

Lezen: Handelingen 18:24-19:7
Preek over doop met de heilige Geest (??)

Voorbeeld voordat de kinderen van groep 4 en 5 naar KBC gaan:

Jongens en meisjes, wie van jullie puzzelt wel eens?
En dan bedoel ik zo'n puzzel.

Slide Foto van een puzzel

Wat voor puzzels maak je dan?
Hoeveel stukjes?
Soms is de puzzel nog niet af...

Slide Foto van een puzzel die nog niet compleet gelegd is

Kun je al zien wat er op de puzzel staat?
Weet je álles wat er op de puzzel staat?

Nou, zo is geloven ook een puzzel. Het gaat straks over de heilige Geest. Die wil jouw geloof steeds completer maken. Zodat je steeds beter ziet wat er op de puzzel staat.

...

Hoe heb jij kennism gemaakt met het geloof in Jezus? Heb jij catechisatie gekregen? Ben je opgevoed met geloven? Of kwam dat later? Hebben je ouders je voorgelezen uit de kinderbijbel? En welke verhalen werden er op de basisschool verteld?

Ieder van ons is op een bepaalde manier in het christelijke geloof ingewijd. Sommigen hier weten enorm veel. Anderen komen qua

kennis net kijken. En velen van ons weten het allemaal niet zo zeker. Maar op de één of andere manier proberen we allemaal te geloven. Zin te zoeken.

In de tijd van de Bijbel was dat ook zo. Het lag er aan wie jou met Jezus heeft laten kennismaken. De leerlingen, ook wel apostelen – dat betekent: uitgezonden mensen – genoemd, die zijn een tijd met Jezus zelf opgetrokken! Dus die kennen hem echt goed. Anderen hebben het van hen zelf gehoord. Weer anderen hebben via via iets over Jezus vernomen. En op de één of andere manier sprak de figuur van Jezus hen aan. En dat vertellen ze weer aan anderen.

Dus er gaan allerlei verhalen de ronde. Allerlei stukjes over Jezus. Je zou het puzzelstukjes kunnen noemen. We denken deze weken na over de Geest. En dit is wat de Geest doet:

Slide **De Geest maakt het plaatje compleet**

Slide Het gaat om Jezus

Paulus komt in Efeze. Daar was hij een reis eerder ook al geweest. Hij komt daar mensen tegen, die worden leerlingen genoemd. Discipelen. Ook nog eens 12. Ongeveer. Met leerlingen wordt volgens mij hier bedoeld: leerlingen in het christelijke geloof. Dus ze hadden iets met Jezus. Maar op de één of andere manier komt Paulus er achter, misschien wel doordat hij ze hoort praten, dat hun geloof heel veel belangrijke dingen overslaat. Hij vraagt ze hoe dat zit. En dan blijken ze gedoopt te zijn met de doop van Johannes.

Dat is Johannes de Doper, die net voor Jezus als geestelijk leider optrad. Hij moest de weg klaarmaken voor Jezus. Zoals bij de Tour de France, dat agenten de weg afzetten. Zodat de wielrenners vrij baan

hebben. Zo was Johannes bezig om vrij baan te maken voor Jezus. Want om Jezus gaat het.

Johannes deed dat onder andere door te dopen. Met zijn doop wilde hij ruimte maken in het leven van mensen. Zodat daar plek zou ontstaan voor Jezus. Ze beleden wat er allemaal fout zat in hun leven. Waar hun angsten zaten. En daarmee komt er ruimte in je leven. Dat is wat Paulus ook uitlegt: hij doopte mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen. Dus met de doop maakte hij de weg vrij. Voor Jezus.

Maar stel, je bent dus gedoopt door Johannes. Als je daarna verder reisde. In het Romeinse rijk waren mensen ook best wel globaal ingesteld. Er werd veel gereisd en verhuisd. Dus als je dan verder reisde, dan was er wel plek in je hart gemaakt. Maar als je daarna Jezus niet ontmoet, dan vult je leven zich weer met andere dingen. En krijg je een mengelmoesje van verschillende inspiratiebronnen. Een stukje Jezus, wat je via via of misschien wel van Johannes de Doper zelf gehoord hebt. Maar ook een stukje Griekse filosofie. En met name in Efeze waren er ook veel andere godsdiensten die het leven in de stad vormgaven.

3

Dus Jezus is wel in het leven van die leerlingen. Van die 12. Maar gemengd. Er is van alles bij. Paulus ontdekt dat. En ziet dat die mannen van goede wil zijn. En dan vertelt hij ze over Jezus. Dat staat heel kort beschreven, maar het zou zomaar kunnen dat daar meerdere gesprekken over gegaan zijn. En als ze dan meer van Jezus horen. Dan willen ze gedoopt worden. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zoals Jezus zelf opgedragen had.

En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan daalt de heilige Geest in hen neer. En dan worden ze *enthousiast*. Dat woord betekent letterlijk: inwoning van God. De Goddelijke kracht, de Geest van de Heer, die

komt in je. En de ruimte die Johannes met zijn eerdere doop al gemaakt had. Die ruimte wordt nu volledig gevuld door God. Door Jezus. Door de Geest. Je wordt vol van het evangelie.

Een prachtig proces. Jezus vult de ruimte van je hart. Jezus wil je leven vullen. Bij deze mannen betekent dat: ze gaan eindelijk de *goede* woorden spreken. Klanktaal, een prachtig verschijnsel, waarvan we weten van Pinksteren: je verkondigt de grote daden van de Heer. In alle talen verstaanbaar. En profetie: zo vol van de Geest dat je woorden van God spreekt.

Kijk, deze mannen waren al gelovig. En ze hadden dus de Geest al. De Geest van God brengt je tot geloof. Ook als dat geloof zoekend is en voor je gevoel minimaal. Dat doet de Geest. God is dan al met je bezig. Dus die mannen waren al leerlingen. Hoorden al bij Jezus. Maar als er écht ruimte gemaakt wordt in hun leven. Als ze gaan beseffen wie Jezus is. En wat hij voor hen gedaan heeft. Ja, dan komt er *veel meer* ruimte. En dan gaat het pas echt los. Nou, dat is wat ik aan iedereen gun. Dat kan geleidelijk. Dat kan plotseling. Bij ieder gaat het ook overeenkomstig zijn of haar karakter. Maar hoe meer ruimte de Geest krijgt. Hoe voller je wordt van Jezus. En andersom: hoe voller je wordt van Jezus. Hoe meer ruimte de Geest krijgt.

4

Dat zie je in het verhaal daarvoor.

Slide Het gaat om *het hele verhaal van Jezus*

Want er was eerder iemand in Efeze geweest. Die eigenlijk hetzelfde had als die 12 mannen. Alleen had hij, Apollos heet 'ie, alleen had hij meer begrepen van Jezus dan die mannen. Hij was een ontwikkeld man, zo staat er, die goed onderlegd was in de Bijbel. En de Bijbel was toen het eerste gedeelte van onze Bijbel: het oude testament. Hij weet dus veel van Gods weg. Ook veel van Jezus. Want 'de Weg van

de Heer', daarmee wordt bedoeld 'het leven met Jezus'. Dus hij kon heel veel plaatsen. Wat hij geleerd had over het eerste deel van de Bijbel, dat paste voor hem bij het verhaal van Jezus.

En tóch was het bij hem incompleet. Als hij het woord gaat voeren in de synagoge, dat is de Joodse kerk, dan blijkt dat er ook bij hem dingen zijn die ontbreken. Wat doe je dan? Hoe werkt de Geest bij hem? Moet ook hij ondergedompeld? Opnieuw gedoopt? Moet hij ook 'gedoopt worden met de Geest', zoals sommige christenen dat noemen? Nee, bij hem gaat het via onderwijs. Bij die andere 12 ook hè, zoals we zagen. Maar hier gaat het proces van de Geest meer geleidelijk. Door onderwijs wordt het plaatje compleet gemaakt. Wordt de puzzel verder gelegd. En als dat gebeurd is, dan wordt Apollos uitgezonden. Om andere gelovigen tot steun te zijn.

...

5

Dit proces. Van Apollos. En die 12 mannen. Dat blijft niet alleen beperkt tot hen. Ik denk dat alle gelovigen op die manier groeien. Puzzelstukjes in hun leven toevoegen. De Geest is daar doorlopend mee bezig. Soms is er een spectaculaire sprong. Noem het 'doop met de Geest'. Andere keren gaat het geleidelijk. Maar bij iedere gelovige wordt die puzzel steeds completer. Wordt het verhaal van Jezus steeds meer ingekleurd. Ook voor de apostelen, de grondleggers van de kerk, gold dat bijvoorbeeld.

Want Jezus had iets gezegd, voordat hij naar de hemel ging. We lezen dat in Johannes 16.

Slide Johannes 16 ¹²Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. ¹³Als de heilige Geest komt, zal hij aan jullie de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal

niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij van mij hoort. Hij zal jullie vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd. (BGT)

Zelfs voor de mensen die drie jaar met Jezus opgetrokken hadden. Gelovigen die de basis van de kerk vormen. De grondleggers. Zelfs voor hen geldt dat in de loop van hun leven dingen duidelijker worden.

En ook in het groot: de Geest zal in de loop van de tijd ook dingen duidelijker maken. De geschiedenis van de kerk is er een van ontwikkeling. Nieuwe inzichten. Wel toetsen aan de kern! Dat zeker. Afmeten aan de boodschap van Jezus. Maar de puzzel wordt steeds meer compleet. De Geest gaat mee in de tijd.

En dan nog iets om te overwegen: je kunt de puzzel niet alleen leggen. Daar heb je anderen voor nodig. Zoals Apollos Priscilla en Aquila nodig had. Zo hebben wij anderen nodig. Mensen en inzichten van vroeger. Maar ook van andere gelovigen uit andere kerken vandaag. Jong en oud. Al die mensen heb je nodig. Zoals Paulus ook schrijft, later, aan juist de gemeente van Efeze, waar dit allemaal plaatsvindt. Ik denk dat hij in zijn schrijven deze gebeurtenissen in herinnering roept. Hij schrijft:

6

Slide Efeziërs 3 ¹⁶Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, ¹⁷zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. ¹⁸Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ¹⁹ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

De puzzel leg je samen. De Geest verbindt je ook aan anderen. Echt samen die puzzel leggen. Ja, en dan mag het eindresultaat er wezen. Dan krijg je steeds meer de gigantische liefde van Jezus in beeld. En wordt je hart er vol van.

Amen