

Lezen: Handelingen 2:1-13 (BGT)

Tekst: Handelingen 2:11b

Lieve mensen,

Vorige week vierden we Pinksteren. Dat is het feest van de Geest. Gods Geest komt op alle mensen. De komende weken vragen we ons af: wat dóet die Geest van God eigenlijk? Vandaag het eerste.

Slide **De Geest wil het geluid van God verstaanbaar maken**

Vorige week liep een echtpaar naar de kerk. Ze konden elkaar niet goed verstaan onderweg. Dat kwam zo. De oren van de man zaten verstopt. Letterlijk, fysiek dus. Daarom kon hij zijn vrouw slecht verstaan. Voor wie haar kent: ze praat van zichzelf niet zo hard. Dus hij verstond haar niet. Tegelijk gebeurde er iets anders: doordat zijn oren verstopt zaten, en dat ken je misschien wel, daardoor hoorde hij zichzelf heel hard praten. Wat doe je dan: je gaat zachter praten. Dus hij praatte onderweg heel zachtjes. Zo zachtjes dat zij hem ook niet verstond. En zomaar was communiceren eventjes heel lastig.

Kijk, die verstopte oren van hem. Die maakte het aan twee kanten lastig. In het ontvangen van de boodschap. Maar het zat hem ook in de weg in het zénden van de boodschap. En door één simpele handeling – ik hoop dat hij zijn oren heeft laten uitspuiten deze week – is het aan beide kanten opgelost. Hij is zowel een betere ontvanger als een betere zender geworden.

Nou, dat is precies wat de Geest wil. Hij wil dat we Gods geluid beter horen. Verstaan. Én hij wil dat we Gods geluid beter *laten* horen.

Vertolken. De kracht van de Geest is, dat hij mensen gebruikt. Het probleem van de Geest is, dat hij mensen gebruikt.

We leven in een wereld waar ongelooflijk veel te horen is. En ook enorm veel te beleven en te ervaren. Te proeven en te voelen. Hoe vind je tussen al die prikkels God? En hoe geef je tussen al die info de liefde van God door aan anderen?

Je wil Sepp graag die liefde van God laten ervaren. Als je ontdekt wat God met deze wereld wil. En nog directer: wat de Heer met zijn leven wil. Dan gun je dat aan je zoon. Want dat is hoopvol en liefdevol. Maar hoe krijg je dat voor elkaar om dat hem mee te geven?

En als je vandaag als ambtsdrager wordt ingezegend. Dan geldt toch datzelfde. Je wilt heilzaam werken. Heilzaam betekent helend. Dat je de heelheid van de Heer wilt delen. Maar dat is een lastige klus. Mensen zijn druk en krijgen ongelooflijk veel input. Hoe kun je als kerk, als ambtsdrager, de relevante dingen delen?

Nou, allereerst door als ouder, als ambtsdrager, als christen ontvankelijk te zijn. De apostelen die met Pinksteren begonnen te spreken. Dat waren mensen die eerst drie jaar met Jezus opgetrokken waren. Ze hadden naar hem gekeken en geluisterd. Ze hadden het leven met hem gedeeld. Gegeten, gedronken, gewandeld. En toen hij weggegaan was met hemelvaart. Toen hebben ze 10 dagen lang gebeden en gevast. Jezus had hen de Geest beloofd. En daar wachten ze op.

Nou kunnen wij niet datzelfde. En toch ook wel. Optrekken met Jezus, dat is, bijvoorbeeld, de Bijbel lezen. Luisteren naar de verhalen.

Goed opletten wat Jezus doet. Hoe zijn houding is. Dus dit boek is heel belangrijk als je wilt ontvangen. De Geest werkt met het woord.

Maar de Geest werkt ook met mensen. In de ander kun je iets van Jezus ontdekken. Dus als je optrekt met mensen van God, die gelovig leven, dan spreekt en handelt de Heer ook via hen. Zoals jullie als ambtsdragers beeld van de Heer willen zijn voor anderen, zo kunnen anderen dat weer zijn voor jou.

En dat geldt ook als ouders, Maarten en Rianne. Neem bijvoorbeeld onze kring. Daar ontmoet je mensen van Jezus. Die als Jezus voor je kunnen zijn. Als je met elkaar eet en het leven deelt. Dan wil de Geest jullie dingen zeggen. Je mag ontvanger zijn. – Natuurlijk náást wat je te bieden hebt. Ieder mens is ook doorgever. Vertolker van de liefde van God. – Maar wees ook ontvanger. Kijk naar mensen van Jezus. Mensen die al oudere kinderen hebben dan jullie, bijvoorbeeld. En dus geleerd hebben wat gelovig opvoeden is.

3

Jezus wil in je leven zijn op heel veel verschillende manieren. Door allerlei verschillende mensen. De Geest spreekt allerlei talen. Het mooie van onze tekst vind ik, dat de Geest bij jouw voorkeur aanhaakt. Bij jouw mogelijkheden. Jezus spreekt tot jou in een taal die jij verstaat. Dus is het een kwestie van bewust leven. Bewust opletten: wat wil de Heer hier tegen mij zeggen? De Geest wil je helpen je hart open te zetten. Zodat je je dat elke keer weer afvraagt. Bij bepaalde omstandigheden: wat wil de Heer tegen mij zeggen? En wat kan ik daar mee doen? Dat leren we bij Nederland Zoekt ook, om zo te kijken, te luisteren, te leven. En we willen graag de gemeente daar in meenemen. Als je je dat heel vaak afvraagt, dan zul je merken dat God veel meer aan je wil meegeven dan je eerst dacht. Door

mensen, door omstandigheden. De Geest wil het geluid van God verstaanbaar maken voor jou als hoorder. Als ontvanger.

En vervolgens ook door jou heen aan anderen! Dat wat je ontvangt, dat moet je niet voor jezelf houden. Dat geldt in héél veel opzichten. Alle zegen die je krijgt. Delen! Dat is de bedoeling van de Geest. Dat we met open handen leven. Om te ontvangen én om te geven. Door te geven.

Dat zie je in het vervolg van Pinksteren. Mensen die tot geloof komen die eten samen, bidden samen, verkopen alles en delen uit. En dan ben je een levende boodschap voor anderen. Dat is niet je doel, nee, je wilt gewoon delen van je zegen. Maar mensen zien in jou dan iets van Jezus. Sepp ziet aan jullie dat je meent wat je zegt. En de gemeente ziet aan jullie, Jannet, Carola, Janneke, ziet aan jullie dat je in praktijk brengt wat je verkondigt. Practice what you preach, heet het in het liedje van the Black Eyed Peas. Where is the love? Dat vragen ze zich af. Laat je zien wat je gelooft? Laat je het niet alleen met woorden horen. Maar heeft het ook effect op je leven?

Zou zijn ouders beeld van Jezus voor hun kind. En ambtsdragers beeld van God van de gemeente. Maar ook wij allemaal beelddragers van God voor onze omgeving. Niet arrogant van 'kijk ons eens', maar meer van 'wij leven van liefde en dat gunnen we jou ook'. Dienstbaar, open en luisterend. Zo als God voor ons is, zo willen wij voor een ander zijn. Dan verspreidt de liefde zich. Verbinding ontstaat. Meer wil de Geest niet bereiken.

...

Als je oren verstopt zitten heeft dat gevolgen voor beide kanten van communicatie. Je hoort anderen minder en jezelf te hard. Dus praat je zachter en ben je minder verstaanbaar. In deze wereld zijn we in principe aangelegd om de woorden van Jezus te horen. En door te geven. Maar onze oren, ons hart zit verstopt. We kunnen moeilijk ontvangen. We geven het zo mondjesmaat door. Van onszelf. In de doop laat de Geest zien, dat hij die dynamiek wil herstellen. God haalt de barrières tussen jou en hem weg. Zodat er weer ruimte komt voor het ontvangen en doorgeven van liefde. Van onvoorwaardelijkheid. Van verbinding en echt zien. Dat zijn allemaal dingen die de Geest áán jou wil doen. Én dóór jou wil doen.

De Geest wil het geluid van God verstaanbaar maken. Dus luister en leef. Ontvang en deel. Als ouders. Als ambtsdragers. Als mens.

Amen