

Lezen: Johannes 21:1-14

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes,

Slide 1 Plaatje blikjespiramide

Kijk, hier zie je een piramide van blikjes. Kan iemand mij zeggen hoeveel het er zijn?

En als je er nou nog een rij onder zou doen?

En als je onderop nou 17 (!) blikjes zou leggen. Hoeveel zou het dan in totaal zijn?

Ik zal het maar verklappen. Dan zijn het er 153. Een driehoek van 17 aan alle zijden. Zo zou je de vissen uit de tekst ook kunnen neerleggen. 17 is 10+7. 10 van de geboden en 7 van de zeven Geesten van God. Er zijn mensen die zo met het getal 153 omgaan. En dan gaan ze er allerlei symbolische dingen in leggen.

Zo is er ook een uitleg, dat in die tijd de Grieken in die tijd meenden dat er 153 verschillende soorten vissen waren. En dan zou dit symbool zijn voor het feit, dat er uit alle volken mensen bekeerd zullen worden.

Het is allemaal erg ver gezocht. En toch zit er wel veel symboliek in wat hier gebeurt. Daarover willen we met elkaar nadenken. Het thema is:

Slide 2 **Geloven met hart, mond en handen**

Slide 3 Johannes 20:30,31

Mijn broeder en mijn zuster, het lijkt er op dat Johannes klaar was. De laatste verzen van hoofdstuk 20 lijken een slotconclusie. En toch komt er nog een hoofdstuk achteraan. En op zich is dat wel mooi.

Sommige mensen denken dat geloven, dat dat voor al voor jezelf is. Als jij maar een goede relatie met Jezus hebt. Als jij er maar komt. Veel mensen zijn vooral bezig met hun eigen heil. En deze laatste verzen van het vorige hoofdstuk. Die zouden je kunnen laten denken dat dat goed is zo. Het gaat er om dat jij gelooft. Dat jij daardoor leven hebt in Jezus' naam.

Maar geloven is meer. Geloven is natuurlijk met je hart en je mond. Met je hart gericht zijn op Jezus Christus. Je hele hart is van hem. Hij is alles voor je. En dat zing je uit met je mond. En je spreekt er over, omdat je hart er vol van is.

Maar geloven. Geloven werkt meer uit dan dat. Heeft meer effect dan dat het alleen jouw eigen leven beïnvloedt. En daarom is het thema ook: geloven met hart en mond *en handen*. Want juist dit hoofdstuk kijkt verder. Met de opdracht aan Petrus over het hoeden van de schapen. Maar ook met het wonder van de vangst van veel vissen. Dat wonder zegt iets over wat geloven uitwerkt. Als je een band met Jezus hebt. Waar leidt dat dan toe?

Slide 4 Wachten op Jezus

De leerlingen zijn gehoorzaam geweest aan de opdracht van Jezus via Maria. Jezus zou ze voorgaan naar Galilea en daar zouden ze hem weer zien. Maar hij heeft zich nog niet vertoond. En Petrus, zoals we hem

kennen, houdt niet van stilzitten. Dus nemen ze hun oude gewoonte weer op. En waarom ook niet? Je kan wel met je armen over elkaar gaan zitten wachten. Maar dat is nergens voor nodig. Jezus zal zich heus wel laten zien op het moment dat hij zelf uitkiest. En als ze dan midden op het meer zijn, dan is dat voor Jezus geen probleem. Hij heeft dat wel vaker gedaan. Dus je moet er niet te veel achter zoeken dat ze gaan vissen.

Ergens verderop in de bijbel staat ook dat er mensen zijn die denken dat Jezus snel terug zal komen. De mensen in Tessalonica. En die dan hun werk neerleggen en gaan zitten afwachten. Alles opzij voor Jezus. Maar dat is niet de bedoeling. Paulus veroordeelt dat. Gewoon doorleven. Wel vol verwachting. Zeker. Jezus kan ieder moment zich openbaren. Maar daar hoeft je niet stil voor te gaan zitten. Leef maar door. Jezus is zo machtig dat hij zich waar dan ook en hoe dan ook kan laten zien. De leerlingen gaan vissen. Een teken van vertrouwen in Jezus.

Slide 5 Frustrerend

Maar het wordt een frustrerende ervaring. Ze zijn het vissen heus niet verleerd. Dat is hetzelfde als zwemmen en fietsen. Als je dat eenmaal in je vingers hebt... Maar het valt tegen. De hele nacht vangen ze helemaal niets. Ze balen daar behoorlijk van. Als Jezus ze tegen de ochtend vraagt of ze iets gevangen hebben, dan is het korte antwoord 'nee!'. De frustratie druipt er van af.

Toch is dat het leven zoals het is. Er gaan enorm veel dingen mis. Het oude doopformulier noemt het leven een voortdurend sterven. Door de zonde en de gevolgen daarvan is het hier verre van volmaakt. Goede voornemens stranden zo vaak. En wat valt het leven vaak tegen.

Toch zegt dat niets over de aanwezigheid van Jezus. Mensen hebben wel eens de neiging om God ter verantwoording te roepen. Alsof hij beloofd heeft dat het allemaal van een leien dakje zal gaan. De bijbel is juist een realistisch boek. Dat blijkt hier weer. Je kunt je nog zo inspannen en je best doen. Maar dat is geen garantie dat er dan ook resultaat is. De wereld is onderworpen aan zinloosheid. En dat ervaren ook christenen. Je loopt tegen allerlei grenzen op. En dat is frustrerend. Zoals de leerlingen ook ervaren.

Misschien is het soms wel eens de bedoeling dat we vastlopen. Zeker als we in eigen kracht leven en eigen zekerheden inbouwen. Of als je op routine bezig bent. De leerlingen hebben altijd gevestigd en doen het altijd zo. Gegarandeerd resultaat. Maar niets is minder waar. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Frustrerende ervaringen maken dat je terug moet vallen op dat wat werkelijk zekerheid biedt. En dat is het woord van Jezus.

Slide 6 Opdracht

Jezus geeft ze de opdracht om het over een andere boeg te gooien. Veelzeggend. Niet drijven op routine en eigen vaardigheden. Durf je leven uit handen te geven. Durf je vastigheid los te laten.

Jezus geeft ook een prachtige belofte. Gooi het net aan de andere kant uit, dan zul je *vinden*. Dat is in de NBV helemaal wegvertaald. En dat is jammer. Jezus heeft het nl. niet over 'vangen', maar over 'vinden'.

Het gaat uiteindelijk niet hierom dat ze winst behalen. Het gaat er om dat ze Jezus herkennen. Dat ze in de zegen hem ontmoeten. Als ze gehoorzaam zijn opdracht volgen, dan zullen ze allereerst hem weer vinden. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Matteüs 25. Jezus gehoorzamen. Armen voeden, naakten kleden, gevangenen bezoeken. Als je dat doet, dan representeer je Jezus niet alleen. Maar dan ontmoet je hem ook in die an-

der, die jij helpt. Want, zegt Jezus daar, als je dit aan één van de minste van mijn broeders of zuster hebt gedaan, dan heb je het aan mij gedaan. Jezus komt naar je toe in die ander die om hulp vraagt. Help je naaste en je vindt Jezus. Dat is wat hij ook tegen de leerlingen in de boot zegt.

Geloven is dus gehoorzaam doen wat Jezus zegt. Ook als jij het nut er niet van in ziet. En dan zal hij zich in dat doen aan jou openbaren. Niet zeggen: eerst wil ik hem ervaren. Eerst moet hij zich in mijn leven laten zien. En dan pas ga ik gehoorzamen. Nee: juist in het gehoorzaam leven voor hem. In het luisteren naar en doen van de tien geboden. In het leven volgens de Bergrede. Juist daarin laat hij zichzelf zien. Al doende vind je hem! En dat is dan ook meteen de eerste les.

Slide 7 Lessen:

Slide 7a- Luisteren naar Jezus

Het is veelzeggend, dat Jezus niet in de boot is, maar van afstand een opdracht geeft. Jezus heeft al eerder visinstructies aan de leerlingen gegeven. Dat was aan het begin. In Lucas 5 lezen we dat. Jezus stap bij Petrus in de boot en geeft opdracht om opnieuw het net uit te werpen. Na een vangstloze nacht. En warempel. Twee boten vol vis. Jezus laat zo zien dat hij ze vissers van mensen wil maken. Maar daar is wel voor nodig dat je naar Jezus luistert. Wij kunnen plannen maken en gericht zijn op groei. We kunnen prognoses stellen en er aan werken dat ze uitkomen. Maar de kerk is allereerst afhankelijk van het woord van Jezus. Petrus zei het ook in Lucas 5:5: *Meester, de heel nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.* Als u het zegt zal ik het doen. Dat is de houding, de enige houding die zegen geeft.

Bij de eerste visvangst was Jezus in de boot. Nu staat hij op het land. Hij roept van afstand zijn opdracht. Er is wat veranderd sinds die eerste keer. Jezus zei het vlak na zijn opstanding tegen Maria: *houd me niet vast, want ik ga naar mijn vader.* En tegen zijn leerlingen zei hij eerder: *het is goed voor jullie dat ik wegga. Dat ik op afstand van jullie kom. Want dan kan de andere trooster komen.* Hier ervaren ze al een beetje hoe het gaat werken. Jezus roept van afstand. Maar is en blijft betrokken. Zijn woorden hebben nog altijd heel veel impact. En moeten gehoorzaamd worden.

En dat is waar we elkaar dan ook altijd op moeten bevragen. Staan de woorden van Jezus. Staat de bijbel nog steeds centraal in ons leven als kerk? En als gelovige? Of laten we ons leiden door heel andere principes? Het is een belangrijke graadmeter. Alleen in gehoorzaamheid aan het woord van Jezus wordt het wat met ons leven. Ook met ons kerkelijke leven. Niet onze constructies, veiligheden en instituties zijn bepalend. Het woord van Jezus alleen moet onze leidraad zijn. En dan mag je zegen verwachten. Dan zul je namelijk hem zelf vinden. En al het andere ontvangen we bovendien.

Slide 7b- Bescheiden zijn

De leerlingen doen vervolgens enorm hun best om dat hele net vol vissen aan land te brengen. Heeft hun inspanning toch nog wat opgeleverd. Maar als ze aan land komen blijkt Jezus zelf al een vuurtje te hebben met daarop vis en brood. Luisteren naar Jezus en zijn opdrachten waarmaken betekent nog niet dat hij afhankelijk is van onze inspanning.

Bescheidenheid is een slecht ontwikkelde eigenschap voor ons, westerse christenen. We geven regelmatig de indruk dat God wel heel blij moet zijn met christenen zoals wij. Maar Jezus kan best zonder ons. Hij *wil*

niet zonder jou. Maar hij heeft jou niet nodig. Jij hebt hem nodig. Nodig voor het werk in zijn koninkrijk. Jij hebt hem nodig voor je leven. Jij hebt zijn woorden nodig om hem te vinden.

Doordat Jezus al ontbijt klaar heeft staan maakt hij de verhoudingen duidelijk. We mogen met hem meewerken. Ons inzetten voor het vangen van vis. En Jezus waardeert dat ook. Hij is er blij mee. Hij vraagt ook of ze enkele vissen van zichzelf ook op het vuur willen leggen. Maar Jezus staat aan het roer. Hij gaat over alles. Op onze bescheiden plek mogen we hem dienen. En zijn werk doen. Hij wil je gebruiken in zijn dienst. Dat is een hele eer.

Bescheidenheid moet er ook zijn over onze keuzes en vormen. Dingen die altijd gewerkt hebben. In de geschiedenis van de kerk. Maar ook in jouw persoonlijke leven. Het kan zijn dat de veranderende tijd een andere aanpak vraagt. In opvoeding. In kerk zijn. In zelf geloven. Als je je maar laat leiden door de woorden van Jezus. Je houding mag er één vol verwachting zijn. Jouw principes zijn niet bepalend. Die van Jezus wel. En soms heb je het nodig dat je daar weer naar terugkeert. Dat frustrerende ervaringen je weer terug bij af brengen. Om je leven met Jezus opnieuw vorm te geven. Bescheiden. Luisterend. Dienstbaar.

Slide 7c- Genieten van verbondenheid

Ik vind het prachtig hoe het vervolgens verder gaat. Jezus nodigt ze voor de maaltijd. Kom zitten. Laten we samen eten. Dat is mooi. Dat Jezus met al deze mannen een persoonlijke relatie heeft. Dat krijg je als je samen eet. Vrienden voor het leven. Voor elkaar door het vuur. Jezus begint vanuit die basis. Vanuit gemeenschap met hem. Vanuit dat wat hij uitdeelt.

De leerlingen zijn er stil van. Wat moet je zeggen als Jezus je zo benadert? Zo vol liefde? Hij neemt ze mee in zijn plannen. En wil ze inschakelen. Tegelijk mogen ze leven vanuit de rust dat hij alles gedaan heeft. Alles staat al klaar. Dat geeft een relaxte houding. En van daar uit extra motivatie om voor je heer de handen uit de mouwen te steken.

Slide 8 Vissers van mensen (met plaatje blikjespiramide)

Jezus geeft ons zo een prachtige les. 153 grote vissen. Ze worden exact geteld. Waarom? Het zou zomaar kunnen zijn dat Johannes diep onder de indruk is. Misschien was het wel een nieuw record. En het net scheurde niet!

Jezus maakt zijn leerlingen hier tot apostelen. Apostel betekent, zoals we al zagen in de preek over Tomas, apostel betekent 'gezondene'. Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in. Om vissers van mensen te worden. Het eerste wat ze zullen vinden is Jezus zelf. Als ze zo op pad gaan. En het is vaak ook onze ervaring. Als we anderen erbij proberen te betrekken. Dan is dat goed voor ons eigen geloof. Vraag het maar aan elke willekeurige alpa-cursus-leider. Je vindt Jezus. En je wint anderen voor hem.

En dat is prachtig. Zo mag het gaan. Jezus wil jou en mij gebruiken. Niet in je eigen geloof blijven hangen en denken dat het dan wel goed is. Geloven is met hart en mond *en handen*. Leerlingen worden bevestigd in hun aanvankelijke roeping. Vissers van mensen. Dat is wat we mogen zijn.

Amen