

Lezen: Johannes 6:1-15

Tekst: Johannes 6:35 (eventuele andere lezingen tijdens de preek)

Bijzonderheid: openbare geloofsbelijdenis Pascal Simons

Gemeente van Jezus, lieve mensen,

Slide Gladiator (plaatje Russel Crowe)

Dit is een still uit de film Gladiator. Russel Crowe speelt daar Maximus, een generaal die afgezet wordt en veroordeeld. Er wordt een machtsspelletje met hem gespeeld. Uiteindelijk komt hij als gladiator naar Rome om daar te vechten tot vermaak van het volk. Hij wint al zijn gevechten, zelfs met dieren en wordt ongekend populair. Populairder dan de keizer. Maar juist daarom kan de keizer hem niet vermoorden. Hij wil het volk tevreden houden. Want dat is zijn hoogste doel. Geef het volk brood en spelen en ze zijn tevreden. Ze zullen niet in opstand komen.

Dus dat is de belangrijkste vraag voor de keizer. Voor een vorst. Zo wordt er tegenaan gekeken: hoe houd ik het volk rustig? Hoe hou ik de onderdanen tevreden? Hoe hou ik ze onder controle? Onder de duim? Zodat ik kan blijven heersen.

Jezus is ook koning. Hij is gekomen om zijn koninkrijk te stichten. Dat is de belangrijkste boodschap die hij in zijn leven laat horen en zien. Wat voor koning is hij? Hoe wil hij het volk regeren? Wil hij het volk tevreden en rustig houden? Ja ... en nee. Dat gaan we zien.

Slide Koning Jezus weet wat jij wilt

Natuurlijk heeft Jezus oog voor je behoeften. Als een goede Herder en de beste Koning weet hij wat wij willen. Dat zie je in het gedeelte dat we lazen. Duizenden mensen zijn hem gevolgd langs de oever van het meer. En dan wordt het etenstijd. Jezus beseft dat en heeft oog voor de trek van de menigte.

Vervolgens schakelt hij zijn leerlingen op een bijzondere manier in. Als beeld van hoe dat later moet gaan. Als hij er niet meer bij is. Dan moeten zij voor de mensen zorgen. Dan zijn zij verantwoordelijk om de missie van Jezus voort te zetten.

Het is ook een les voor ons als kerk. Volgelingen van Jezus zijn we. We moeten niet alleen op het geestelijke focussen. Concreet brood, eten en drinken, verzorging en aandacht, het zijn waarden van Jezus. En dus waarden van de kerk.

Onze Heer heeft dus oog voor onze wensen. Jouw verlangens, jouw dromen, jouw streven. Ze zijn voor hem niet te klein. Hij wil daar aan tegemoet komen. De mensen hebben trek en krijgen brood en vis. Als een goede koning houdt Jezus Christus rekening met de wensen van zijn volk. Bemoedigend dat hij ook in ons gewone leven is.

Pascal heeft in de voorbije tijd veel gehad aan een tekst van de Rolling Stones. Vooral het refrein. Hij heeft in het gesprek dat ik samen met Jeroen en Sanneke met hem had uitgelegd dat dat met één of andere serie te maken heeft op Netflix, toch? Nou ja, in ieder geval, dat kon ik zo snel niet volgen.

Maar het gaat om het refrein van dat lied. You can't always get what you want (slide). Maar het is niet zo dat gelovigen niet mogen streven naar een carrière bijvoorbeeld. Of naar goede gezondheid. Of naar hoge cijfers. Of naar veel geld. Dat mag best. En Jezus laat hier zien dat hij daar oog voor heeft. Hij heeft oog voor wat je wilt. En komt je daar vaak in tegemoet. En tegelijk pakt hij dieper door.

Slide Koning Jezus weet wat jij nodig hebt

Als de volgende dag aanbreekt, dan zoeken de mensen Jezus weer op. Zo gemakkelijk zijn ze nog nooit aan eten gekomen. Bij Jezus moet je wezen. Als hij dan geen koning wil worden, dan blijft hij nog wel een profeet. En ze willen weer een wonderteken van hem.

Maar dan gaat Jezus een tandje dieper. Hij zegt in vers 27: *U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft.* (slide) Hij zegt daarmee tegen zijn hoorders: er is iets dat nog veel meer en veel langer bevrediging geeft dan eten. Je krijgt daarna weer honger. Er is iets dat nog veel langer en veel meer bevrediging geeft dan geld. Want je verlangt daarvan altijd meer.

De Joden horen hierin een weerklink van Jesaja 55:1-2.

Slide *55¹ Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
² Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.*

Kijk, wij bidden om van alles en nog wat. Gezondheid, dat onze kinderen veilig van en naar school komen, dat ons huwelijk goed mag blijven. We bidden om geluk en voorspoed. Ook om geloof en zingeving misschien. We bidden om een doel en om diepte. Dat onze dromen en verlangens mogen uitkomen. Dat is, om met de Stones te spreken: what you want.

Maar Jezus geeft aan dat er iets is, dat onze behoeften nog veel dieper bevredigt. Al ons verlangen naar schoonheid, relaties, een bron en naar recht. Dus de diepste verlangens van een mens. Daarvan zegt Jezus: ik weet waar je die kunt laten vervullen. Jezus zegt hier: ik ben de plek waar je jouw diepste behoeften bevredigd krijgt. Ik ben degene die je zoekt.

Hij zegt hier dus: jullie bidden en dromen en verlangen te klein! Ik geef je meer, veel meer dan jij in je meest vergaande dagdromen verlangt. Ik geef je meer dan brood dat even je behoeften vervult. You can't always get what you want ... you get what you need! (slide)

En dat is dus niet *minder* dan je wilt, maar meer. Dieper. Verder. Mooier. Namelijk brood dat eeuwig leven geeft.

En dat is dus wat je krijgt, vandaag, Pascal. En wij allemaal. Die aanbieding. In Jezus zelf krijg je zoveel meer dan je ooit nodig dacht te hebben. Hij heeft echt zoveel te bieden. Aan rust, ruimte, richting en zekerheid. Als je hem ontmoet. En steeds beter leert kennen. Dan zul je merken dat hij diepere verlangens aanraakt dan die je eerst had. Dat hij dingen in je wakker maakt die verder gaan dan het oppervlakkige.

Hij zegt daarmee niet dat alle dingen van nu en waar je nu naar verlangt er niet toe doen. Nee, die doen er wel toe. Dat zie je aan het begin. Jezus zorgt voor brood dat je vast kunt pakken en kunt kauwen. Met een lekker visje er bij. Dus hij begint niet meteen met vergeestelijken. Zo van: al het andere doet er niet toe, als je maar gelooft. Nee, jouw leven doet er toe. Ons leven, daarin wil Jezus heel concreet voor ons zorgen. Eten, drinken, vreugde, verrukking, relaties, werk, geld, gezondheid en ga zo maar door. Daar is Jezus ook voor.

En tegelijk zegt hij: ik heb nog iets veel mooiers. Ik heb wat je echt nodig hebt. Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. En als je dat neemt, dan heeft dat enorme gevolgen voor hoe je verder in het leven staat.

Slide Koning Jezus maakt dat jij meer te bieden hebt

Ik vroeg net aan het begin: is Jezus ook zo'n koning die het volk tevreden en rustig wil houden? En het antwoord was: ja ... en nee. En bij dat nee wil ik nu stilstaan.

Jezus Christus heeft je veel te bieden. En je kunt het krijgen. Zomaar voor niks, zoals in Jesaja staat. Dus hier in de kerk. En in allerlei andere kerken hier in Rotterdam, Nederland en de hele wereld. Daar is veel te halen. Daar is alles te halen.

En tegelijk daagt Jezus je daarmee uit. Hij *nodigt* je uit. Hierheen. Kom, eet brood dat eeuwig leven geeft. En daarmee *daagt* hij je uit. Dat zag je al een beetje bij wat we lazen. Jezus wist allang dat hij de mensen eten zou gaan geven. En toch vraagt hij eerst aan zijn leerlingen: hoe moeten we dat doen? Waar moeten we brood kopen? Hij schakelt zijn leerlingen dus in. Ze mogen zelf mee eten. En mogen optrekken met Jezus. Zeker. En tegelijk worden we ingeschakeld door onze Heer. Onze koning.

Jezus deelde vorige week – en elke maand – brood uit. Als beeld van zijn lichaam. Brood dat eeuwig leven geeft. Wanneer heeft brood het meest te bieden? Dat is als het gebroken wordt. Dan kan het verdeeld worden. En dan blijven er nog 12 manden over. In het avondmaal geeft Jezus zijn leven, zijn lichaam. En Paulus zegt later: nu zijn *wij* dat lichaam van Jezus. Hij is brood dat eeuwig leven geeft. In navolging van hem mogen ook wij brood zijn dat eeuwig leven geeft. Leerling zijn van hem betekent, dat je in zijn voetsporen treedt.

Brood moet gebroken worden om te delen. Dat geldt voor Jezus. Geldt dat ook voor ons? Brood moet gebroken worden om te delen. Ik merk dat wij, juist in onze gebrokenheid, zo veel kunnen betekenen voor anderen. Tot zegen kunnen zijn. Als we onze gebrokenheid erkennen en onder ogen komen. Als we durven kwetsbaar te zijn. Als we niet vanuit onze trots reageren. Vanuit ons 'volmaakte' of gelovige leven. Maar als we juist als zoekers, die in hun gebrokenheid gevonden zijn, de ander dienen. Dan ben je brood van het leven voor anderen.

Ons leven is gebroken. Als gevolg van wat mensen elkaar aandoen. Als gevolg ook van het feit dat we met God gebroken hebben. Daardoor is het leven van niemand van ons volmaakt. Ik heb nu meer dan 40 kennismakingsbezoeken gehad. Ik kan je vertellen: overal is wel wat. Er is pijn, ziekte, verlies, teleurstelling en heel veel zoektocht. En het mooie is: juist in *die* dingen ontmoet ik Jezus bij de ander. Juist als we de gebrokenheid erkennen. En leren benoemen. Juist vanuit onze zwakheid en kwetsbaarheid kunnen we anderen tot zegen zijn.

Ja, het is nog sterker. Paulus zegt het in Romeinen 8:17b

Slide *wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.*

We hebben met de kerkenraad pas deze tekst overwogen. Onder leiding van Elisabeth de Bruijn. En het stuit je tegen de borst. Moeten? Moeten. Hoe zit dat dan? Het schuurt. En Koning Jezus wil jou dus niet alleen maar tevreden houden. Nee, gebrokenheid hoort erbij. Delen in het lijden van Jezus is part of the job. Hoe dat zit? Nou, een stukje van het antwoord vinden we dus hier. In Jezus die zichzelf laat breken. Die zijn leven geeft. Om jouw diepste verlangens te vervullen. Wij mogen hem daarin volgen. En juist in onze gebrokenheid kan God ons enorm goed gebruiken. Brood kan pas gedeeld worden als het gebroken is.

Henri Nouwen heeft daarover een keer een prachtig verhaal gehouden. Dat is op youtube te vinden. Ik zet de link straks onderaan de preek. Zodat in de kringen hierover doorgedacht kan worden.

Ik ga afsluiten:

Slide **Jezus is het brood dat leven geeft**

Dit is het thema van deze week. Hij heeft je alles te bieden. Maar wil jou dan ook helemaal. Ik hoop dat er in de kringen goed over doorgesproken kan worden. En dat we ons leven, inclusief en misschien wel juist met alle gebrokenheid, tot zegen laten zijn van de ander. In de kring. En daarbuiten. Dan kunnen ook wij zeggen, als christenen en als kerk: hierheen! Hier is voedsel dat gratis is. En dat je voor eeuwig laat leven.

Amen

Slot: (slide)

stellingen en vragen

- Visjeposter: als je overal een graantje van meepikt ... laat je het brood van het leven liggen*

- Je kunt samen dit fragment bekijken en er over doorpraten: het gaat over je leven delen:
<https://www.youtube.com/watch?v=xMTUS7bzbnU>

*

**Als je overal een
graantje van
meepikt...**

**...laat je het
Brood des Levens
liggen!**

visje
Ω

WWW.VISJEPOSTERS.NL