

Lezen en tekst: Lucas 2:1-10  
*Kerst 2018*

Gemeente van Jezus,

Wanneer is jouw kerst geslaagd?

Slide            Kerst lukt (plaatje)

Wanneer is jouw kerst gelukt?

Er wordt heel wat reclame gemaakt deze dagen. Eten, feestelijke ingrediënten, sfeer in huis, familie, drank, romantiek, mooie kleding. En veel licht. Het is kerst. Maar maakt dat een geslaagde kerst?

Het antwoord laat zich raden.

Slide            Kerst lukt (met onze feestfavorieten)(plaatje)

Mijn Kerst is gelukt als alle ingrediënten aanwezig zijn. Als de dingen die we in Advent als voorspelling, als profetie gezien hebben. Als die vervuld worden. Als alles op z'n plek valt.

Slide            3 portretten van WA (plaatje)

Een beeld van onze koning in 3 afbeeldingen. En het gaat er steeds meer op lijken.

Zo geeft Micha ook een beeld van onze koning Jezus in fases. Het wordt steeds duidelijker. Eerst al in Micha 4, de tweede advent. Prachtige voorspelling van ontwapenend optreden van de Messias. Zwaarden worden ploegijzers. Speren snoeimessen. De vredevorst zal echte shalom brengen. Niet oppervlakkige rust van een kerstvakantie, maar hemelse rust in een donkere wereld. Zonder schrik genieten van het goede. Beloofd land, overvloeiend van melk en honing.

Verder schetst Micha ons dat de tempel van de HEER rotsvast zal staan. Volken zullen daar samenstromen. De tempel, dat is de plek waar de hemel de aarde raakt. Waar God zich verbindt met mensen. Daar vinden mensen rust en vrede.

En de vraag is: wat komt daarvan uit in het kerstevangelie?

Nou, meteen zijn de contouren al te zien. Een legermacht uit de hemel meldt zich bij de herders. Een leger, zeker. Maar wat scanderen ze: Vrede op aarde! God vind vreugde in mensen. Jezus is de echte tempel van de HEER. De hemel raakt de aarde. Of, zoals Ria Borkent een keer zo prachtig dichtte: God laat zijn Selfie in een voederbak neerleggen. God zelf komt in jouw leven. En daar wordt je naar toe getrokken. Wie Jezus ziet krijgt zicht op de Vader. En bij hem vind je rust en vrede. Dat zie je meteen al aan de herders. Zij bezoeken de kraamstal. En zijn vol van wat ze gezien en gehoord hebben.

Zo wil Jezus dus in jouw leven zijn. In hem raakt God deze aarde aan. Bij hem mag je rust vinden. En vrede.

Slide Utopia (plaatje)

Een programma van John de Mol op SBS6. Utopia. 15 mensen zijn ooit gestart met niks en moesten een maatschappij opbouwen.

Betlehem. Dat is wat Micha voorspelt. Jezus zal niet in Jeruzalem geboren worden. Nee, uit Betlehem, waar eens David werd geboren, daar komt de redding vandaan. Niet hoog van de toren. Maar dichtbij in het echte leven. Micha voorspelt dat deze koning een herder zal zijn. En dat hij de hele wereld uiteindelijk zal weiden. Ook mensen van buiten Israël mogen bij zijn kudde horen. Micha gebruikt ook de naam Jakob. Jakob, dat is het onwillige volk. In principe is God daar niet welkom. Je wilt het zelf uitzoeken. Maar Gods ingrijpen is nodig. Anders wordt het niks.

En weer is de vraag: wat komt daarvan uit in het kerstevangelie?

Betlehem. Een dorp van niks. En dan ook nog in een stal. De zoon van God begint zo kwetsbaar op aarde. De herders zullen ook wel verbaasd gekeken hebben. In een voerbak? Moeten we daar de Messias vinden? De redder van de wereld? Jezus begint met helemaal niets. Jazeker. Een liefhebbende vader en moeder. Een veilig gezin. Maar voor de rest? Niks. Hij moet het zelf doen. Vandaar ook dat hij later kan zeggen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige weg. Hij is wat God te bieden heeft. En verder niks. Jezus komt met niets dan zichzelf naar je toe.

En hij is niet welkom. Wij zijn Jakob. In de herberg is geen plaats. Overal wordt hij afgewezen. Zodat Maria uiteindelijk in het dierenverblijf haar kind krijgt. Dat is wat er met Jezus gebeurt in de rest van zijn leven. Als profeet is hij nog wel te pruimen. Maar als redder moeten ze hem niet. Jakob wil het zelf uitzoeken. 'Wij zijn zo slecht nog niet'. Maar Jezus laat anders zien. En houdt vol tot het bittere einde. Hij wil welkom zijn in jouw leven. Ook als dat soms ontmaskerend en pijnlijk is. Want je moet dan onder ogen zien dat je het zelf niet redt. Maar hij redt je wel.

Jezus begint met helemaal niks. En toch loopt zijn vleeswording niet uit op Utopia. Maar op het echte paradijs. Hij moet er ongelooflijk veel voor over hebben. Maar dan krijgt hij het ook voor elkaar. En hij alleen is de weg daar naar toe. Zonder hem wordt het niks.

Slide Façade (plaatje)

De derde adventspreek ging over Jezus, die gediend wil worden in het leven van elke dag. Niet de mooie, gewijde momenten alleen. Nee, wandelen met God betekent: recht doen. Ootmoedig zijn ook. Dus genadevol leven. En je klein weten. En ook trouw zijn. Gewoon. Elke dag.

In het kerstevangelie klinkt dat in alle facetten door. Het is al zo mooi hoe het begint: in die tijd... God komt in de tijd. Hij verbindt zich door de geboorte van zijn zoon aan onze telling. Aanwijsbaar in het leven zoals wij dat kennen. Dat is een enorm wonder. God is niet zweverig. Te vinden als je heel hard

mediteert of mantra's herhaalt. Nee, gewoon, in die tijd... Gewoon, in jouw leven. Daar is hij te vinden. En daar wil hij ook gevonden worden.

Nog zo'n onopvallend detail waar dit uit blijkt. De engel zegt tegen de herders: vandaag is in de stad van David *voor jullie* een redder geboren. Heel concreet worden de herders hier aangewezen. De gewone volksjongens. Niks elitairs. Geen schriftgeleerden of andere hotemetoten. Nee, gewoon herders. Voor jullie is hij gekomen. En voor de hele wereld. Het hele volk zal vreugde ten deel vallen.

De engelen zingen dan ook: vrede op aarde! Hoe aards kun je het hebben. Op het grondvlak komt de zoon van God werken. Kerst ademt zo een gewone sfeer. Wijding van je leven, niet in de tempel, maar in een stal. Daar knielen de herders neer. Daar gebeurt het.

Ik vind dat het meest wonderlijke van kerst. De schriftgeleerden en farizeeën zitten gebogen over hun boeken. In de bibliotheek van de tempel studeren ze. Maar herders, die gewoon in het veld hun kudde weiden, die worden aangesproken. Niks verhevens. Gods zoon komt echt midden in jouw leven. En wil daar gediend zijn. Eigenlijk is het elke dag kerst. Elke dag mag je knielen voor je Heer. In je dagelijkse dingen hem voor ogen houden. Zo leven, dat hij er in aanwezig is. Dat is de uitdaging van kerst voor elke dag van het jaar.

Geloven is dus niet de mooie buitenkant. Is ook niet beperkt tot de momenten dat je er voor gaat zitten. En zeker niet alleen beperkt tot kerst, al zitten de kerken dan wel vol. Nee, geloven doe je in je rommelige leven van elke dag. Geen opgeruimde stal. Geen opgedofte gasten. Maar herders die knielen in de stront. Een kind in een voerbak. Doe maar gewoon. Dien je Heer in het leven dat je elke dag leidt.

Slide Kerst lukt (met onze feestfavorieten) plaatje

Mijn broeder en mijn zuster, zo zijn alle ingrediënten aanwezig in Lucas 2 om kerst te laten lukken. Micha's voorspellingen komen al zo prachtig uit. En dit is nog maar het begin! Kerst zet zich voort in het leven van Jezus. En steeds dieper komen Micha en andere profeten tot vervulling.

Als je zo kerst viert. In het besef dat het God gelukt is om redding te bewerken. Dan wordt je stil. En je gaat voor deze koning leven. Je knielt bij de voerbak. En als je dan weer op weg gaat. Dan zit hij in je hart. Die kwetsbare almachtige God. Hij zit zo in je hart, dat je hem wil volgen. Dat je door zijn ogen gaat kijken. Dat je zijn liefde gaat doorgeven in je alledaagse bestaan. En ja, dan is het pas echt kerst!

Amen