

Lezen en tekst: Lucas 7:36-50

Bijzonderheid: korte preek ivm viering HA

Gemeente van onze Heer,

Als je een cursus aanbiedt. Of kunst verkoopt. Of een seminar geeft. Dan is het advies altijd: vraag er wel een goede prijs voor. Als je iets te goedkoop aanbiedt zien de mensen de waarde er niet van in. En dan laten ze, bijvoorbeeld bij een cursus, te weinig betrokkenheid zien. Ze zullen gemakkelijk verzuimen en zich niet optimaal inzetten. Laat ze beseffen wat het kost en ze zullen waar voor hun geld willen. Ze zullen er hun tijd en energie in steken. En dat is wat je wilt.

Wat dat betreft is de genade van God een slecht concept. Het is gratis. Besef ik de waarde wel?

Slide **Je zonden zijn je vergeven**

Dit is de boodschap die past bij de doop. En dan heel radicaal. Anna-Fien: je zonden zijn je vergeven. Je bent schoon. Ik kijk naar jou, zegt God, via Jezus. En dat betekent dat ik je zonden niet kan zien. Ze zijn er in mijn ogen niet. Geloof het maar.

Je zonden zijn je vergeven. Dit is de boodschap die straks spreekt in het avondmaal. Brood en wijn bezegelen deze waarheid voor jou persoonlijk. Je mag er zekerheid aan ontlenuen. Gods woord voor jou. Ik zal het ook bij ieder stukje brood zeggen. Daar hoef je niets voor te doen. Je betaalt geen toegangsprijs in de kerk. Het is een gratis maaltijd. Maar van enorme waarde.

...

Jezus is uitgenodigd bij een farizeeër thuis. Een besloten mannenmaaltijd. Willen ze hem testen? Dat is wel waarschijnlijk. Ze doen het niet echt uit gastvrijheid. Zo blijkt. Zelfs de meest basale verzorging wordt hem onthouden. On-Joods onheus wordt onze Heiland bejegend.

En dan is daar die vrouw. Zonder nadere aankondiging staat ze ineens binnen. Bij deze besloten maaltijd. Ze had gehoord dat Jezus daar zou zijn. Ze zoekt hem. Wat een overwinning is dat. Ze weet heus wel hoe mensen over haar denken. In zo'n dorp of klein stadje houd je dat niet verborgen. Zeker als mensen haar niet aankeken. Ze staat bekend als zondares. Waarschijnlijk is ze prostituee. Outcast. Wat doet zij hier?

Doelgericht loopt ze naar Jezus. Wat weet ze van hem? Nou, in ieder geval dat hij zondaars niet afwijst, maar aanvaardt. Uit vers 47 kun je opmaken dat ze weet van vergeving. Dat ze zijn boodschap begrepen heeft. En dat ze hem daarom eert. Ze houdt van die man. Met heel haar hart.

Toch is het niet alleen maar blijdschap. Als ze bij Jezus' vieze voeten staat. Normaal zelf je iemands hoofd. Maar ja, daar kan ze niet bij. Of ze voelt zich te klein. In ieder geval: bij Jezus voeten. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Ze barst in tranen uit. Diepe pijn komt naar buiten. Schaamte. Schuld. Dat gebeurt als je dicht bij Jezus bent. Niet alleen fysiek. Maar ook geestelijk. Je zonden zijn vergeven. En toch breek je. Als je beseft hoe je leven geweest is. Als je beseft hoeveel verdriet je God en

andere mensen hebt aangedaan. Zij kan niet stoppen met huilen. Haar herinneringen doen zo'n pijn.

Hoe krijg je besef van je zonden? In de nabijheid van Jezus kun je je niet groot houden. Zijn heiligheid steekt zo af bij jouw onheiligheid. Zijn liefde is zo groot. Waarom lukt het me niet om ook zoveel van hem te houden? Waarom blijf ik hem verdriet doen? Waarom val ik in slaap als hij vraagt met hem te waken in Getsemane? Waarom verloochen ik hem op beslissende momenten? Waarom koos ik toch om te zondigen, terwijl ik weet van zijn lijden? En ga zo maar door. Deze vrouw van lichte zeden wordt ons tot voorbeeld gesteld. De religieuze leiders. De leden van de kerk die altijd zo gelovig doen. Wij moeten leren van deze prostituee.

Simon denkt er het zijne van. En je ziet hem oordelen. Hij veroordeelt Jezus. Die kan geen profeet zijn. Hij veroordeelt de vrouw. Zondares. Aafgeschreven. Pijnlijk wordt mijn hart ontmaskerd. In mijn oordeel over anderen, die ik zondiger vind dan ik ben. Dank u God, dat ik niet ben als die tollenaar daar. Hoe vaak denk ik mijzelf niet beter dan een ander? Wat doet die aan het avondmaal? Die woont toch samen? Die komt toch nooit in de kerk? Die is toch homo? Die leeft toch materialistisch? Die roddelt toch? Die ... En zo vul ik in.

Maar ik heb er geen besef van. Hoe zondig ik zelf ben. Jezus vertelt deze gelijkenis voor mij. En wie ben ik dan? Wie ben jij? Hoe is mijn houding? Is mijn blijdschap groot? Of doet de vergeving je niet zoveel? En hoe komt dat dan?

Moet vergeving je veel doen dan? Nou, wat je ziet is dat de farizeeën op afstand blijven. Simon houdt zijn veroordelende gedachten voor zichzelf. Door te oordelen komt hij niet dicht bij Jezus. Laat staan bij die vrouw. Maar Jezus dwingt hem dichterbij. *Zie je deze vrouw?* Een magistrale zin. Voor het eerst wordt Simon – en met hem alle aanwezigen – gedwongen om echt te kijken. Wat zien ze? Wie zien ze?

Haar hart komt naar buiten. Ze is diep geroerd door de vergeving. Huilend wast ze de voeten van Jezus. Tranen als reiniging. Haar haar, loshangend, een schande in die tijd, om ze te drogen. Kussen van liefde. Zoveel houdt ze van Jezus. En dure parfum als dank voor vergeving. Ze heeft zoveel van Jezus gekregen. Haar blijdschap is enorm. Haar dank niet te bevatten.

Zie je deze vrouw? Nederig. Berouwwol. Gul. Een voorbeeld voor jou en mij. Wie dicht bij Jezus is, die denkt niet meer licht over zijn of haar zonden. Die leert genade beseffen. En je blijdschap is oneindig.

Nogmaals bevestigt Jezus wat de vrouw al beseft: je zonden zijn je vergeven. Ga in vrede. En zo gaat ze van tafel. Blij naar huis. Licht als een veertje. Ze is vrij! En jij, als je straks van de tafel wegloopt?

De tafelgenoten van Jezus houden afstand. Een theologische discussie zal volgen. Ze overwegen bij zichzelf: wie is die Jezus? Dat hij zelfs zonden vergeeft? Ze horen van zondevergeving. Feest in de hemel. Maar deze maaltijd wordt na deze woorden geen feestmaal. Ze maken hem tot onderwerp van overwegingen. Ze overwegen niet zich aan hem te onderwerpen. Afstand houden is de beste verdediging. Zo houd je je maskers in stand. Jij redt het zelf wel.

Straks vier je avondmaal. Samen met alle andere zondaars. Geen één is beter of slechter dan jij. Je

Heiland wil heel dichtbij komen in brood en wijn. Ik wens je toe dat je de nederigheid, het berouw en de gulheid van deze prostituee mag hebben. Dat dit avondmaal er toe mag leiden dat je beseft wie je zelf bent. En dat je beseft wie Jezus is. Dat je vergeving op waarde schat. En dat dat je leven voor de komende tijd stempelt.

Amen