

Lezen: 1 Korintiërs 14:26-40; Galaten 3:27-28; 1 Timoteüs 2:8-15.

Bijzonderheid: preek 1 (van 2) over Man, Vrouw en Ambt

Gelijkheid is een typisch christelijke waarde. Een oude Joods-christelijke waarde, die al duizenden jaren de bron is van het Nederlandse gedachtengoed. Denk aan de positie van de vrouw. Dat zei Sybrand Buma in meerdere debatten. Factcheckers doken er meteen op. En ontmaskerden het als 'veel te kort door de bocht'. Niet zomaar waar dus.

Toch, de Bijbel is wel een boek dat er uit springt. Zeker als je allerlei andere culturen uit die tijd bekijkt. Vrouwen zijn in veel opzichten gelijkwaardig aan mannen. Jezus had veel oog voor vrouwen. Veel meer dan andere rabbi's uit die tijd. Zelfs Paulus beschermt vooral de positie van de vrouw en maant mannen om dienstbaar te zijn. Vrouwen te eren. Dus de Bijbel is vrouwvriendelijk.

Daarom valt het des te meer op, dat met de Bijbel in de hand vrouwen eeuwenlang onderdrukt zijn. Geen stemrecht. Geen eigenstandige positie. Dat is heel lang heel normaal geweest in de christelijke traditie. En in de westerse wereld, die op die traditie gebouwd is. En nog: vrouwen verdienen minder. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities. Vrouwen worden nog steeds gediscrimineerd.

En dat terwijl de Bijbel daar dus juist geen aanleiding toe geeft. ... Of toch wel? Of ... discriminatie. Zou je het wel zo moeten noemen? Feit is wel dat er in veel kerken sommige posities zijn, waarin mannen wel mogen functioneren en vrouwen niet. De ambten. Daar is al veel langer discussie over. Maar nu lijkt in onze kerken toch een verandering gaande. De synode beslist binnenkort.

In twee preken wil ik rondom dit thema cirkelen. Vanochtend een helikopterview. En dan wil ik volgende week ingaan op de zogenaamde 'zwijgteksten', die we vanochtend al gelezen hebben.

...

Is het eigenlijk een belangrijk issue? Vrouw en ambt? Daar wordt al heel verschillend over gedacht. Ik wil beide kanten ff belichten:

Slide *Waarom het niet belangrijk is*

Slide - In het licht van grote problemen is dit peanuts

In een stad als Rotterdam wonen meer dan een half miljoen mensen die niets met Jezus hebben. Die hem ook niet kennen. In allerlei landen in Afrika verhongeren miljoenen mensen. Kinderen kijken je vanaf je beeldscherm smekend aan. In Syrië worden talloze bomaanslagen gepleegd. In China worden onze broers en zussen nog steeds vervolgd. En ga zo maar door. Moeten wij onze tijd dan verdoen met discussiëren over de vrouw in het ambt?

Moeten we niet veel meer de handen uit de mouwen steken? Missionair en diaconaal met mannen en vrouwen aanwezig zijn in deze stad? Om Jezus bekend te maken. De VVD is de grootste partij in onze stad. PVV volgt kort daar achter. Er is veel werk aan de winkel. Dat zijn thema's die er toe doen.

Slide - De discussie gaat uiteindelijk maar over twee teksten in dat hele dikke boek

We hebben zo'n dik boek waar we onze inspiratie uit halen. Talloze teksten die motiveren, bemoedigen. Vanuit de kern, vanuit Jezus, krijgen heel veel woorden lading voor vandaag. Waar je wat mee kan. Zijn koninkrijk breekt door in ons leven. En we hopen en bidden dat van daar uit het ook doorbreekt in onze omgeving en in onze stad. Moeten we ons dan druk gaan maken over twee teksten, waarin staat dat de vrouwen moeten zwijgen? Dat ze geen leiding mogen geven in de kerk?

Jezus heeft het in ieder geval over heel andere thema's. Over mensen zien en recht doen. Over je geld en hoe je dat besteedt. Over zorg voor de zwakkeren, opkomen voor wie onderdrukt wordt, vanuit zijn genade genadig in deze wereld staan. Moet het daar niet veel meer over gaan in de kerk? Dan over twee teksten in de marge?

Slide - De maatschappij kan er niet bij dat we ons hier druk over maken

Jezus kwam dus om zijn koninkrijk te stichten. Dat doet hij hier, in deze wereld. Ook vandaag. Als dat ook onze prioriteit is, wat voor waarde moeten we dan hechten aan binnen-kerkse discussies? Neem dit onderwerp. Maar ook discussies over bijvoorbeeld liturgie. Paulus zegt ergens dat we wel *in* deze wereld zijn, maar niet *van* deze wereld. Maar waar leg je dan je nadruk? Hoe wereldvreemd wil je zijn? Hoe groot mag de kloof met je omgeving worden?

Ook dus als het gaat om de opdracht aan de kerk. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is waar Jezus ons mee op pad stuurt. Moeten we niet alles waar we ons druk over maken als kerk daar aan afmeten!? Het gaat er om dat we mensen dichterbij Jezus brengen. Zowel mensen in als buiten de kerk. Volgers van onze Heer, dat is prio nummer één. Hebben we daar niet al onze energie voor nodig?

Drie uitwerkingen waarom het niet belangrijk is om je druk te maken over vrouwen en het ambt. Ik wil daar naast ook de andere kant belichten.

Slide Waaronder het *wel* belangrijk is

Slide - Kerk is opvangplek voor mensen die je bereikt

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis (één van onze kerkelijke papieren) staan de kenmerken van een goede kerk. Wat niet veel mensen weten is, dat daarna ook kenmerken van een goede gelovige staan. Het woord van Jezus moet ook wat uitwerken in de kerk. Het moet aan de mensen te merken zijn als ze aangeraakt zijn. Hier is een huis van vrede. Waar iedereen welkom is. Een herberg waar vermoeide mensen tot rust komen. Dat moet de uitstraling van de kerk zijn.

Stel nou dat we over dit item onenigheid krijgen. Over de vrouw in het ambt. Ik heb wel eens mensen horen zeggen: als dat gebeurt, dan ben ik weg. Niet per se hier in de gemeente trouwens. Maar als die onenigheid doorsijpelt in de gemeente. Of erger. Als er een scheuring dreigt. Dan zou dat heel slecht zijn voor al onze broers en zussen die hier pas onderdak hebben gevonden. De nadruk op missionair zijn. Een toevluchtsoord in deze drukke stad. Een rustpunt in hectische tijd. De nadruk daarop maakt, dat je met elkaar wel iets moet vinden over sommige binnen-kerkse items. En als je geen gelijk krijgt. Dat je dan toch de verbinding houdt met elkaar. Daarom is het belangrijk dat je je met elkaar hierover uitspreekt. Zodat er niet onderhuids van alles blijft hangen.

Slide - Bijbel is inspiratiebron en richtlijn

We leven hier in de kerk en vanuit de gemeente als volgelingen van Jezus. Dat betekent dat je soms tegen de stroom in moet zwemmen. Als een meerderheid van de stad verwijdering wil en het recht van de sterkste (zoals bij de verkiezingen bleek), dan moeten wij opkomen voor de zwakkeren. De Bijbel moet daarin leidend zijn.

De Bijbel moet leidend zijn. En daar gaat het natuurlijk ook over in deze discussie. Geven we niet teveel toe aan tendensen in de samenleving? Durven we nog wel tegen de massa in te gaan? Of passen we de uitleg van de Bijbel aan, aan onze voorkeuren? Dat kan zowel zijn als we voor de vrouw in het ambt zijn. Maar het kan ook zo zijn als we daar tegen zijn. Want allebei heeft het te maken met hoe jij de Bijbel uitlegt voor vandaag. En allebei, dat zullen we volgende week zien, maak je daarbij stappen in je gedachten. En ga je uit van bepaalde vooronderstellingen.

We moeten dus oppassen, wij allemaal, dat we de Bijbel niet voor onze eigen zaakjes spannen. En ook niet nonchalant doen en denken: het is een oud boek, dus het is niet zo erg als we dat een beetje loslaten. Nee, serieus met elkaar lezen. Met elkaar in gesprek. Dit boek leert ons wie Jezus is. Wie God voor ons wil zijn. Het is onze richtlijn. Als je Jezus wilt volgen, dan is zijn woord belangrijk. Daar moeten we dus iets mee.

En laten we dat dan ook maar gaan doen. En dan ga ik eerst na, wat *wel* duidelijk is uit de Bijbel.

Slide Waarover hoef je *geen discussie* te voeren?

Slide - Mannen en vrouwen zijn beiden/samen Gods beeld

Er is in Bijbel geen rangorde. Geen verschil tussen man en vrouw als het gaat om beeld van God zijn. Dat betekent ook dat ze samen de taak hebben de aarde te beheren. Namens God. Daarin is de één niet belangrijker dan de ander. Ieder mens verwijst naar de Koning. Dat is een gegeven. En het is ook je roeping. Door de zondeval is dat lastig geworden. Maar het blijft je roeping. Je moet namens je Heer leven. Hem laten zien aan anderen. Daarin ben je gelijkwaardig.

Je bent dus geroepen om je gaven en talenten in te zetten in deze wereld. Met als doel, dat Jezus zichtbaar wordt door jou heen. Dan gedraag je je als beeld van God. Dat is voor vrouwen en mannen hetzelfde.

Slide - Vrouwen en mannen ontvangen dezelfde Geest

In het Oude Testament heb je, dat de Geest getrupt gegeven wordt. Leiders: koningen, priesters, profeten, werden begiftigd met de Geest. Om het volk te leiden. Het contact met God ging via hen. Dat is in het Nieuwe Testament na Pinksteren niet meer zo. Petrus citeert de profeet Joël en zegt: dit is de dag dat mijn Geest wordt uitgestort op alle mensen. Mannen, vrouwen, jongeren. Uw zonen zullen dromen dromen, uw dochters profeteren. De Geest maakt geen onderscheid meer.

En dus hebben we ook allemaal gaven. Gaven om zo goed mogelijk de handen en voeten van Jezus te zijn. Die gaven die zijn niet onderverdeeld naar sekse. Dat de vrouwen andere dingen kunnen dan de mannen, dat is niet zo. En als je gaven hebt, dan word je ook geroepen om die in te zetten. Paulus schrijft daarover aan de Romeinen en aan Korinte en aan de Efeziërs. De Bijbel staat vol met gaven en talenten die de Geest geeft aan iedereen in de gemeente. Hoe je die moet inzetten, daar krijgen

we het dus volgende week uitgebreid over. Hier wil ik wel één tekst er alvast uit lichten om over na te denken.

Slide - De Bijbel geeft vrouwen alle ruimte

In de hoofdstukken vanaf 1 Korintiërs 11 gaat het over de samenkomsten van de gemeente. En dan staat er iets opvallends:

Slide 1 Korintiërs 11: ⁴ Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. ⁵ Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw.

Het gaat me nu niet om die hoofdbedekking, maar het gaat er om wat Paulus over de vrouwen zegt hier. Ze mogen in de samenkomst bidden en profeteren. Profeteren is: spreken namens God. Is ook: geadresseerd spreken namens God. Dus niet alleen voorlezen uit de Bijbel, maar ook uitleggen en toepassen.

Altijd als het gaat over profetie als gave van de Geest. Dan zeggen met name gereformeerde uitleggers: dat is het preken van vandaag. En dan moet je dus wel concluderen: wat Paulus hier aan vrouwen en mannen geeft om te doen is: voorgaan in de samenkomsten. En mannen en vrouwen moeten beiden beseffen wie ze zijn. Dienstbaar aan God. En dat komt ook in je kleding tot uiting. En dat is bij mannen en vrouwen in die tijd verschillend. Maar de taak niet! Beiden mogen profeteren en bidden in de samenkomsten. Voorgaan in de kerk.

Voor nu wil ik het hier maar eens bij laten. Genoeg te overwegen, denk ik. Mocht je willen reageren door middel van vragen, opmerkingen of meedenken. Mijn mailbox staat open tot en met maandagavond. Daarna ga ik mijn preek maken.

Ik ga dus afsluiten. Man, vrouw en ambt. Een onbelangrijk belangrijk item. Goed om over na te denken. En dan niet tegenover elkaar gaan staan in meningen. Maar eensgezind en biddend op zoek naar de weg die God wijst voor vandaag. Als we zo met elkaar omgaan, dan hebben we in ieder geval het belangrijkste begrepen. Dat we elkaar moeten dienen door de liefde. En dat dat de grootste uitstraling heeft.

Amen