

Lezen: Psalm 47; Johannes 14:1-6

Tekst: Matteüs 28:18

Geliefden in Christus,

Wie van jullie weet nog hoe dat ging, toen koningin Juliana aftrad? (1980) Dat vond ik echt een indrukwekkende dag. Ik was toen 15. Er was enorm feest. En er waren ook enorme rellen. De krakersbeweging. Weet u nog. Terwijl aan de ene kant van de stad charges van de ME waren. Een complete veldslag. Werd aan de andere kant feest gevierd.

Slide 0            Geen woning, geen kroning (poster)

Het maakte wel wat los, die kroning. Naast feest in het hele land waren er ook rellen. Er was in die tijd grote woningnood. En ook economisch liep het allemaal niet zo goed. Mensen grepen de kroning aan om daar aandacht voor te vragen. Er was een krakersbeweging die een enorme veldslag leverde met de ME. Beetje onwerkelijk. Op de Dam in Amsterdam werd er gejuicht voor de nieuwe koningin. En vlak daar bij werd er geschreeuwd door relschoppers.

En zo zag je heel tegengestelde emoties. Uitersten. Van grote blijdschap. Tot enorme opstandigheid. Een troonsbestijging maakt veel los. Dat geldt ook voor de troonsbestijging van Jezus.

Slide 1            **Jezus neemt plaats op de troon**

Slide 2            Dat is iets om te vieren!

Mijn broeder en mijn zuster, de bijbel is een prachtig boek. De eenheid ervan. Hoe alles in elkaar grijpt. Hoe God lijnen trekt in de geschiedenis. Dat is magnifiek om te zien. Ik word daar vaak heel blij van. Neem nou Psalm 47.

Die psalm is geschreven voor een bepaalde gelegenheid. Men denkt aan dat grote moment dat de ark door David naar Jeruzalem wordt gebracht. David die uit alle macht voor de ark uit danst. Gejuich en muziek. Elke zes passen een offer voor God. En aan het einde de zegen van God. En eten en drinken. Een echt feest. (2 Samuël 6) Nou, daar past deze psalm wel bij.

De psalm kan ook geschreven zijn bij een glorieuze terugkomst van het leger van Israël. Er is oorlog gevoerd en God heeft de strijd gezegend. De vijand is verslagen. En, zoals je misschien wel weet, als je als land sterker bent dan een ander land. Dan geldt in die tijd: jouw God is ook sterker dan de god van de vijand. Een Arc de Triomphe voor de Heer!

Hoe dan ook, deze feestelijke psalm kan naadloos aansluiten bij het feest van vandaag. Bij hemelvaart. Deze psalm is ook profetisch. Hij is geschreven voor een gebeurtenis. Maar kijkt ook vooruit. Bijvoorbeeld naar wat we vandaag vieren. Naar hemelvaart.

Jezus. God zelf. Hij neemt plaats op de troon. De macht die hij heeft. In hemel en op aarde. Die gaat hij ook daadwerkelijk gebruiken. Jezus zegt het zelf in Matteüs 28. *Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.* De opstanding van Jezus bewees dat hij overwinnaar is. Dood, pijn, zonde. Hij is sterker. Sterker ook

dan satan. Zijn hemelvaart, zijn troonsbestijging laat die geweldige werkelijkheid op majestueuze wijze zien. Hij is echt de machtigste. Zijn overwinning is compleet. Hij verdient de troon. Hij verdient het te regeren.

Psalm 47 brengt je op de juiste toonhoogte voor dit feest. Hemelvaart lijkt altijd wat onwerkelijk. Je ziet de leerlingen ontredderd naar de hemel staren. Maar dat is niet het gevoel dat moet overheersen. Zing een lied voor God. Lang leve de koning! Hij is machthebber over heel de aarde. Hemelvaart mag een blij gevoel oproepen. En rust. Omdat Jezus regeert. Omdat hij alle macht heeft. Daarom ben ik veilig.

Kijk, zijn macht is niet altijd meteen zichtbaar. Dat staat ook in de bijbel. Hebreeëen 2:8b-9 (slide). Je ervaart het niet. Het is een kwestie van *geloven*. Vasthouden aan wat Jezus zelf zegt. Wat hij belooft. Dan krijg je rust. Want wat Jezus zegt is waar.

Slide 3            Geen ruimte meer voor satan

Dat we de regering van Jezus niet ervaren. Dat komt ook door satan. Op het moment dat Jezus naar de hemel gaat. Op dat moment moet de duivel daar uit. Laten we lezen in Openbaring 12:5b, 7-9 en 12 (slide). Zoals bij de kroning van Beatrix rellen ontstonden. Het leek wel een slagveld. Zo is het ook bij de kroning van Jezus. Een slagveld. De overwinning van Jezus maakt dat satan terrein verliest. Letterlijk. Hij kan niet meer in de hemel komen. Er is een plek in het heelal waar dood en verderf geen invloed meer hebben. Waar de overwinning van Jezus al volkomen gestalte krijgt. Tot dan toe kon satan de mensen nog aanklagen bij God. Nu niet meer. Nu is het alleen Jezus die voor mensen pleit. Die het voor jou en mij opneemt.

Maar satan legt zich daar niet bij neer. Veel heftiger dan rellen bij een kroning is zijn verzet. En waar dus in de hemel geen ruimte meer is voor de duivel. Daar richt hij nu al zijn energie op rechtstreekse aanvallen van ons, mensen. Niet meer als aanklager. Maar als een brullende leeuw op zoek naar prooi. En *dat* is wat we ervaren. Dat er een oorlog gaande is. Die van ons concrete leven een slagveld maakt. Satan verleidt ons tot zonde op allerlei manieren. Hij wil ons van God losweken op een slinkse manier, maar soms ook heel brutaal. Het kan je wanhopig maken. Ook al omdat het je het zicht op Jezus' regering ontnemt.

Maar dan geldt weer: houdt moed. Jezus zit op de troon. En in de hemel is hij al aan de macht. Dat satan zo huishoudt in ons leven. Dat toont juist aan dat hij wanhopig is. Het zijn de laatste stuip trekken. En die zijn heftig. Maar ook eindig. Er komt een moment dat Jezus definitief een einde zal maken aan de invloed van de duivel. Dat belooft hij.

Want engelen beloven bij zijn hemelvaart dat hij op dezelfde manier zal terugkomen. En Jezus zelf zegt het in Johannes 14 ook. Hij is in de hemel hard aan het werk. En als hij klaar is komt hij terug. *Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben*. Daar waar Jezus is, daar is de satan niet. Dus Jezus belooft met zoveel woorden dat ook wij eens vrede zullen kennen. Een vrede die in de troonzaal al heerst. Oké, ook daar is verlangen naar de nieuwe aarde. Als in Romeinen 8 staat dat de hele schepping zucht, dan geldt dat ook voor de hemel. Ook daar wordt gebeden en verlangd naar de jongste dag. Als Jezus alles en in allen zal zijn. Dan wordt de satan definitief verslagen.

En zo is het feit dat satan uit de hemel gewerkt is. Dat feit is hoopvol voor ons. Want het geeft aan hoe het eens zal zijn. Want Jezus maakt ruimte voor u, jou en mij. En dan is er geen ruimte meer voor de duivel.

Slide 4            Geen kroning, geen woning

Jezus maakt ruimte voor u, jou en mij. Dat is best lastig te duiden. Hoe maakt Jezus nu plaats voor ons in de hemel. Ik heb wel eens gezegd dat je dat anders moet lezen: hij maakt door zijn Geest jou klaar voor een plaats bij hem. Maar zelfs dat is denk ik te beperkt. Jezus Christus is bezig de hele wereld klaar te maken voor een weergalozе toekomst. Hij zet al zijn macht in om zo snel mogelijk een einde te maken aan de invloed van satan. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Het is veel grootser dan een plaatsje klaar maken. Het is alles tot zijn bestemming brengen.

Daarvoor moet hij naar de hemel. Daarvoor moet hij op de troon plaats nemen. Dat is wat Jezus zegt in Johannes 14. Dat is *de manier* om deze wereld tot een goed einde te brengen. Zo, dat dat einde tegelijk een nieuw begin is.

Kijk, dat kun je niet verklaren. Je kunt allerlei vragen stellen: *kan God dat niet anders regelen? Waarom kon Jezus niet hier blijven? Waarom moet het zo lang duren? Waarom moet ik het zo zwaar hebben? Waarom krijgt de satan toch nog zoveel ruimte?* Vragen waar je geen antwoord op krijgt. Ook niet van Jezus zelf. De bijbel zegt er heus wel iets over. Dat God geduld heeft met deze wereld. Dat er nog meer mensen welkom zijn bij God. En dat daar het wachten op is. Tegelijk maakt Jezus ook duidelijk dat hij niet langer zal wachten dan noodzakelijk. Maar je moet het doen met 'heel veel niet weten'.

Veel is onduidelijk. Wel is duidelijk dat onze Heer en Koning de tussenliggende tijd goed gebruikt. Hij is een betrokken regeerder. Die hart heeft voor zijn onderdanen. Zo hebben we hem leren kennen. Dus mogen we er op vertrouwen dat hij inderdaad een plaats aan het klaarmaken is voor ons. Dat hij hard aan het werk is. Na zijn kroning werkt hij aan jouw 'thuis'. Daar waar jij, samen met heel de wereld, tot je bestemming komt. Een eeuwig huis, waar je altijd vrede kent en rust. Daar is Jezus heen op weg. Daar werkt hij hard aan.

Weer geldt: dat zie je niet altijd. En je ervaart het soms voor geen meter. Je moet hierin vertrouwen op wat Jezus belooft. Maar is dat nou juist niet de essentie van geloven? Niet zien. Niet ervaren. Niet merken. En toch vasthouden aan wat hij zegt. Dat is wat van ons gevraagd wordt. Blind varen op zijn beloften. En dan mag je vol verwachting uit zien naar de vervulling er van.

Slide 5            De Geest de ruimte

Tenslotte. Dat Jezus naar de hemel gaat. En op de troon plaats neemt. Dat is ook noodzakelijk om ruimte te maken voor de Geest. Ook daarin is weer veel onverklaarbaar. *Had Jezus niet gewoon hier op aarde kunnen blijven en dat de Geest door en naast hem opereert?* Nou, blijkbaar niet. Ook hierin weer: vertrouwen op de woorden van Jezus. Hij moet naar de hemel. Op de troon. En dan pas krijgt de Geest de ruimte. Johannes 16:7 (slide). Jezus zegt het dus zelf. Hij neemt plaats op de troon. Om de Geest te laten waaien.

En het mooie van de Geest is: die neemt bezit van mensen. Jezus zit op de troon boven. En God zit tegelijk op de troon beneden. Namelijk de troon van je hart. Jij als mens bent een tempel van de Heer. Door zijn Geest woont God in jou. En door zijn Geest deel je in de overwinning van Jezus.

Jezus deelt zijn macht met de gelovigen. Door de Geest kun je de strijd aan met de duivel. En zeker, dat is nog vaak hard werken. Geloven komt je niet aanwaaien. Ook niet als de Geest op de troon zit. Maar tegelijk mag je er wel op vertrouwen dat je sterker bent. Want je staat aan de kant van de overwinnaar. In jouw leven zit Jezus op de troon. Wie hem wil dienen als Heer, die zal ook overwinnen. Dat is wat Jezus belooft. En waar je je aan mag vastgrijpen. Misschien wel als laatste strohalm.

Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Als je in hem gelooft dan ben je op aarde een voorpost van zijn koninkrijk. Dan mag je iets laten zien van zijn heerschappij. Dan krijg je ook de kans en de opdracht (!) om anderen tot leerlingen van Jezus te maken. En zo zijn koninkrijk uit te breiden. Zoals ook staat in Matteüs 28. Want het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen Jezus als Heer gaan erkennen. Als de Geest jouw leven beheerst. Dan is dat weer je op gericht mag zijn.

Tot dat Jezus terugkomt. Dan gaat Psalm 47 definitief in vervulling. Dan wordt de duivel verbannen naar de uithoek van de hel. De plek waar God niet is en ook nooit meer zal komen. Dan komen we thuis. En mogen voor eeuwig het feest van koning Jezus vieren.

Amen