

Lezen: Handelingen 2:1-13

Tekst: Matteüs 13:31-32

*Bijzonderheid: Pinksteren, buitendienst (daarom geen slides) en Openbare Geloofsbelijdenis van Alec Broekhuizen, Julien Hoogland, Marnix Koops, Mette Lammers, Juliët van der Lugt, Suzan van der Lugt, Joost Schonekamp, Wessel Schuurman*

Slide            *Plaatje mosterdzaad*

*Vragen aan de kinderen wat ze hier zien.*

*En wat als je zo'n zaadje per ongeluk verliest op het voetbalveld, vind je het dan nog terug, denk je?*

Slide            *HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL IS ALS EEN MOSTERDZAAD*

### **Preek:**

Het koninkrijk van de hemel is als iemand, die xtc nam, en toen de volgende 24 uur helemaal uit z'n dak ging en niet meer wist wat hij deed.

Zo ongeveer moet de boodschap in de tijd van Jezus geklonken hebben in de oren van een luisteraar.

Het gaat over de impact van het koninkrijk. En die is heftig.

### **Slide            Revolutionair**

In de tijd van Jezus hadden de Joden heel veel regels. Bovenop de wetten van Mozes waren er allerlei gebodjes en regeltjes. Tot in de kleinste details was het leven geregeld. En het volk wist daar ook veel van, van die regels. De farizeeën zaten er bovenop.

Eén van die extra regels was: zaai *nooit* een mosterdzaad in je tuin. Want het begint wel klein. Maar het overwoekert op den duur al het andere gezaaide. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook nog vogels op af. Die al het andere ingezaaide weg pikken. Zodat je tuin uiteindelijk alleen nog maar uit mosterdstruiken bestaat. Het is bamboe van het jaar nul. Je komt er nooit meer vanaf.

Je zou dus kunnen denken dat deze gelijkenis van Jezus een waarschuwing is. Weet waar je aan begint! Ik denk echter niet dat het een waarschuwing is, maar een belofte. Het koninkrijk van de hemel is voor de luisteraars van Jezus positief.

Jezus bedoelt het positief. Er was in zijn tijd nog een vergelijking met een mosterdzaadje, die in Israël de ronde deed. En dat was deze: een onreinheid zo klein als een mosterdzaadje maakt jou helemaal onrein. Bijvoorbeeld een onooglijk vliegje in je wijn. Dat is dus vooral een negatieve insteek. Je moet benepen leven. Zoals wij het woord 'Calvinistisch' nog wel eens gebruiken. Bang om te zondigen.

Onze Heer draait dat om. Iets kleins als een mosterdzaad heeft inderdaad grote gevolgen. Dus een klein geloof. Een kleine daad. Het heeft enorme impact. Niet in het negatieve, maar in het positieve.

### **Slide**            **Waar begin je aan?**

Jezus is dus eerlijk. Het begint klein. Maar weet wel dat het uiteindelijk de bedoeling is dat het alles gaat bepalen. Dat geldt voor jou als *individu*. Als je dus zoals Alec, Juliën, Marnix, Mette, Juliet, Suzan, Joost en Wessel nu 'ja' zegt. Dan kan dat van jou zelf een aarzelend en klein begin zijn. Je weet niet zo goed hoe je geloof nu werkt en wat je er uiteindelijk mee moet, misschien.

Jezus belooft je dat het zal groeien. En dat het uiteindelijk alles zal bepalen. Een soort grondtoon van je leven. Je leven komt totaal in een ander perspectief te staan.

Het koninkrijk van de hemel wordt in de BGT vertaald met 'Gods nieuwe wereld'. Die nieuwe wereld, dat nieuwe leven, dat gaat het dus overnemen in je toekomst. Langzaam maar zeker krijgt geloof meer grip op je. Als je dat van Jezus verwacht. Dat hij het doet en dat hij het laat groeien. Dan, zo zegt hij hier in deze vergelijking, dan zal dat ook gebeuren. Uiteindelijk worden alle facetten van je leven er door beïnvloed. En zelfs ook bepaald. Het is dus goed dat je in de invloedssfeer van Jezus probeert te blijven. Dat je daarmee je nieuwe leven ook ruimte wil geven.

Dat mosterdzaadje, dat heeft ook wel iets te zeggen voor de *gemeente*, zoals we hier zijn. Waar begin je aan, als je Jezus als uitgangspunt neemt. We zijn niet met van die grote aantallen. Zeker hier in Nederland niet. Maar besef wat voor impact de boodschap van Jezus heeft. Niet alleen voor je eigen leven, maar ook voor je omgeving. Het geeft een radicaliteit die overweldigend kan zijn. Durven we daar in mee te gaan? Durven we als gemeente alles te laten bepalen door die ene gedachte? Door Jezus en zijn boodschap? Jezus voorspelt hier dat het alles uiteindelijk in een ander licht zal zetten.

### **Slide**            **Hoe begin je dan?**

Nou, dat maakt Jezus duidelijk. Het begin is klein. Als je met zo'n mosterdzaadje in je hand door je tuin loopt. En je laat het per ongeluk vallen. Dan vind je het niet terug. Het is echt zo klein. En toch zit er enorme kiemkracht in. Geloven begint vaak ook niet met grootse en meeslepende antwoorden op alles. Het begint vaak zoekend. Met een misschien wel stamelend 'ja'. Een kleine goede daad, die je misschien niet eens bewust vanuit je geloof deed. Kleine stukjes koninkrijk.

En zo begin je dus ook. Eén keer per week meer bidden. Elke dag beginnen met één positieve gedachte. Je voornemen om iemand te vergeven die je iets aandoet. Een Bijbeltekst die je in je hart meeneemt voor een aantal dagen. Of een songtekst die naklinkt in je oren. Iemand voorlaten in de rij bij de kassa. Er zijn allerlei van die feel-good filmpjes op Youtube. Wat voor impact één kleine goede daad kan hebben. Zo werkt het met het koninkrijk van Jezus. Het kan op zoveel manieren. Gelovigen zijn nu eenmaal verschillend. Ook jullie. De één gaat er vol overtuiging in. Alec zal zelfs straks een getuigenis geven. De ander weet het allemaal nog niet zo goed. Maar wil wel zoekend en aarzelend op weg met Jezus. En dat is prima. Als je dat wilt, zegt Jezus zelf, dan komt de rest vanzelf. Het hangt namelijk niet af van de grootte van jouw geloof. Jij pakt misschien aarzelend de hand van Jezus vast. Maar het is wel de hand van Jezus Christus. De Heerser van het heelal. Die de dood overwon. Nou,

dan kan het niet meer stuk. Als je die hand vasthoudt. En die hand houdt jou vast. Ja, dan ontstaat er iets moois.

Dus begin klein. Maar durf tegelijk ook groot te dromen. Je weet niet wat er zal gebeuren in je leven. Je mag veel verwachten. Het leven met Jezus is vol van groei. Wie weet wat voor impact jouw leven nog gaat hebben. Als je op weg gaat met Jezus.

### **Slide**            **In Jezus' tijd**

Deze vergelijking van het mosterdzaad zegt ook iets over het leven van Jezus Christus zelf. Het begint zo klein. Betlehem. Nazareth. Maar ook als hij gaat optreden. Dan is dat wereldwijd nog niet meteen te merken. Hij is niet in alle geschiedenisboeken terecht gekomen. Een paar opmerkingen in de marge van een Joodse geschiedschrijver. En dan heb je het wel gehad. Het lijkt vooral eerst een Joodse aangelegenheid. En als hij dan ook nog een roemloos einde tegemoet gaat. Gespijkerd aan een kruis. Misdadig terechtgesteld. Begraven in een verzegeld graf. Je hoort nooit meer wat van hem. Is de verwachting.

Maar dat is wat Jezus zelf ook zei, ergens anders. De graankorrel moet sterven. Het mosterdzaad moet in de grond. Pas dan kan het ontkiemen en uitdijen. En dat is wat er gebeurt. Hij zegt het tegen zijn leerlingen vlak voor Hemelvaart. Ga er op uit.

En dat is wat we lezen. Als de Geest wordt uitgestort. Dan komt de wind er onder. Dan verspreidt het nieuws zich als een lopend vuurtje. Ineens klinkt het in alle talen. En wordt het door allerlei mensen meegenomen op hun reis terug uit Jeruzalem naar huis. In Handelingen zie je het groeien van de struik. In het dragen van vrucht.

En nog steeds. Zeker, in Europa, zeker het westen van Europa, daar wordt de kerk kleiner. Maar in andere delen van de wereld zit er nog steeds groei in. De belofte van het mosterdzaad komt uit. En laten we niet pessimistisch zijn over de kleinere kerken. Jezus zegt het en belooft: zaai nou maar, dan komt er groei. Ook vandaag hier. Het ligt niet voor de hand dat jonge mensen kiezen om Jezus te volgen. Je voedt ze op en geeft ze dus veel mee. Maar ze maken ook veel mee. En je houdt soms je hart vast. Misschien nog wel, als ouders of grootouders. Maar houd je dan vast aan het beeld van het mosterdzaad. Hun leven wordt onderdeel van een grote beweging. En begint bij hen ook klein. Maar wie weet wat ze in de toekomst nog gaan betekenen. We mogen veel verwachten. Omdat het kleine kiemkracht heeft. Het koninkrijk groeit. Ook vandaag. Hier, in deze stad. Dat is wat jullie opvoeding mee tot gevolg heeft. Je hebt misschien kleine dingen gedaan. Bepaalde woorden gezegd. Zie hier wat voor gevolgen dat heeft. Het gaat zomaar weer een generatie verder.

### **Slide**            **Impact van het koninkrijk**

Ik vind het een hoopvolle boodschap, die Jezus hier aan ons meegeeft. Het werk van God is niet te keren, zoals we zongen. Ik heb soms de indruk dat we ons bijna schamen voor ons geloof. Bijna verontschuldigend geven we toe dat we naar de kerk gaan. Dat we onze inspiratie halen uit dat eeuwenoude boek. Maar Jezus geeft ons iets anders mee. Elan. Uitzicht op groei. We mogen optimistisch zijn over de toekomst van zijn rijk. Jouw geloof, jouw kerk, hoe klein ook. En hoe soms niet bij de tijd. En stuntelig. En zoekend. Bijna onzichtbaar. Jezus geeft je grote beloften mee. Dat kleine begin heeft onherroepelijk grote gevolgen.

Vorige week zag ik opnieuw de film Schindlers list. Dat begint ook heel klein. Het gaat hem eerst om geld verdienen. Over de rug van Joodse werknemers. Maar langzaam maar zeker zie je hem opschuiven. Genadevoller worden. Uiteindelijk redt hij 1100 Joden. Maar daarmee redt hij een hele wereld. Want zij kregen kinderen en kleinkinderen. Een Joods spreekwoord is niet voor niets: wie één mens redt, die redt de hele wereld. Zo werkt het ook met geloven. En met gelovige daden. Jezus belooft dat het impact heeft. Dat zijn rijk niet te stoppen is. En uiteindelijk deze hele wereld zal vullen.

**Slide            Klein begin**

Het begint met één woordje 'ja'. Wat ouders geven als hun kind gedoopt wordt. Het begint met zoeken in opvoeding. Met vallen en opstaan je weg vinden met je kind. Het gaat verder met opnieuw een 'ja'. Van jonge mensen die, zoekend, met vallen en opstaan, hun weg met Jezus willen gaan. Het begint met een aarzelend geloof. Maar als de wind er onder\_komt dan belooft het heel veel. Dan waaiert het koninkrijk uit als een lopend vuurtje. Jullie leven heeft impact. Deze keus. Op jezelf allereerst. Je mag veel verwachten. En op je omgeving. Op je medemensen in de kerk. Maar ook daarbuiten. Het kan niet verborgen blijven. Overweldigend misschien. Maar Jezus belooft het. Dus vertrouw er maar op.

Amen