

Lezen: Genesis 1:1-5 en Openbaring 22:12-14

Tekst: Openbaring 22:13

*Bijzonderheid: oudjaarsdienst*

Gemeente van onze Heer,

De preek is opgebouwd uit drie gedachten.

Slide            God is de eerste en de laatste

We lazen het met elkaar. In Genesis en Openbaring. Het eerste en laatste Bijbelboek. God staat aan het begin van de tijd. Hij heeft deze aarde gewild en precies zo geschapen als hij voor ogen had. En het begon met woorden. God kon op heel veel manieren scheppen. Maar hij koos er voor om te spreken. Hij neemt als eerste het woord.

En wat je in het groot voor deze aarde ziet. Dat zie je ook in je eigen leven. Dit jaar hebben we regelmatig kinderen mogen dopen. Ik vind dat elke keer weer een prachtig moment. God die als eerste in het leven van zo'n baby is. Die, zoals Psalm 139 zingt, jouw vormeloos begin heeft gezien. Die je gevormd heeft in de schoot van je moeder. Hij neemt als je geboren bent als één van de eersten het woord. Nog voordat jij iets in kunt brengen is hij daar. Hij is de eerste.

Hij is de alfa. Zo noemt Openbaring dat. Naar de eerste letter van het Griekse alfabet. God staat aan het begin. Als je gaat geloven bijvoorbeeld. Dan is het zo, dat hij in Jezus zijn hand uitsteekt naar jou. Dat hij met zijn Geest jou wil inspireren om te geloven. In de adventspreken vanuit Micha zagen we dat ook. God is de eerste.

1

Hij is ook de laatste. Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. God staat aan het begin van je leven. En aan het einde. We zijn daar vlak voor Kerst weer bij stilgezet. Toen Jan Steen naar huis ging. God omvat je leven. Da's heel persoonlijk. En heel groots. Want hij omvat ook het grote geheel. Hij staat aan het begin van de wereld. En spreekt het slotwoord. componeert de apotheose. Weer klinken er wóórden in Openbaring. Hij doet opnieuw grote beloften. Zo ziet jouw toekomst er uit, zegt hij. Zo ziet de toekomst van de wereld er uit. Woorden van God.

Alfa en omega. Dat is hoe God zich noemt. De eerste en de laatste. In de wereld. In jouw leven. En alle tussenliggende letters van het alfabet dan? Ook daarvan geldt dat God er is. Hij is niet alleen de eerste en de laatste. Hij zet niet alleen maar in beweging en wacht je aan het einde op. Nee, hij is er bij.

Slide            God is de oorsprong en het doel

God is niet alleen de alfa en omega. Maar ook alle letters er tussen in.

Dat zie je in de Bijbel. God is de eerste. Hij is ook de oorsprong. Alles komt uit zijn handen. Uit zijn brein en hart. God heeft deze wereld bedacht. En gemaakt. Hij geeft de aarde ook een richting mee. En als de richting door mensen veranderd wordt. Door de zonde gaan we een andere kant op leven.

Ik-gericht. Dan doet God er alles aan om zijn doel weer te verwezenlijken. Hij is het die in Jezus vergeving biedt. Maar ook en daar boven uit: nieuw leven. Je mag weer doelgericht zijn. Zonde is: het doel missen. God geeft in Jezus dat je je doel weer helder voor ogen mag hebben. Je mag weer leven in zijn richting.

Dat is dus in het groot zo. Deze aarde is, vanwege de zonde, aan zinloosheid onderworpen. En toch gebruikt God alles wat er gebeurt voor zijn doel. Zo staat in Romeinen 8. Nou, zo is het ook in jouw leven. Persoonlijk. Jezus is in jouw bestaan gekomen. En dan word je richting anders. Jij wordt discipel. Leerling. Volgeling. Achter je Heer aan. En zo is God ook in jouw persoonlijke leven het doel. Zijn wil. Gehoorzaamheid. Niet gedwongen, maar vanuit je binnenste. Door zijn Geest.

Gods beloften zijn groots. Ook voor alle letters tussen alfa en omega in. Zijn woorden bevatten het hele alfabet. Hij wil er bij zijn in je hele leven. Niet alleen in de momenten dat je op hem gericht bent. Dat geloven haast automatisch gaat. Automatisch goed. Nee, ook in je twijfels en je zoektocht. In je vragen en verlangens. In je dromen en je daden. God is er altijd bij. Iedere letter van de kruiswoordpuzzel die je leven soms is. Ieder stukje daarvan wil hij leggen. Daar mag je op vertrouwen.

Dan krijg je weer doel in je leven. Als je zicht krijgt op je oorsprong. God heeft jou gewild. Hij heeft jou geschapen. En hij heeft je opnieuw in de goede richting gezet. Genade stempelt jouw bestaan. En zo heeft Gods woord kracht in jouw leven. Omdat hij waarmaakt wat hij zegt.

Slide                      God is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

2

Gods woorden blijven niet zweven. Maar worden daadwerkelijk uitgevoerd. Door engelen. Door Jezus. En ook door de volgelingen van Jezus.

Dat God zich de alfa en omega noemt. En alle letters er tussen in. Dat zie je ook in zijn naam. JHWH. Hij geeft zichzelf die naam in Exodus 3, als hij zijn volk gaat bevrijden. En dat is een wonderlijke naam. Omdat hij niets betekent. Zo'n naam, daar kun je geen vat op krijgen. Is groter dan jij. Dat is een heerlijk gevoel. God is ongrijpbaar. Onbegrijpelijk ook. Wij hebben en krijgen geen controle over hem. Maar hij wel over ons.

Want als we die naam dan toch proberen te vatten. Dan betekent het iets als 'ik ben' en ook iets als 'ik zal er zijn'. En ergens hoor ik daar een echo van in onze tekst. Alfa en omega geeft daar iets van weer. Het zijn de uitersten. God is altijd en overal. Allesomvattend in de wereld en in ons leven is hij daar. En zal hij er zijn.

Hij is er. Dat hebben we mogen ervaren afgelopen jaar. Wat is er veel gebeurd in onze levens. Soms verdriet en pijn. Verlies en leed. Duisternis en depressie. Soms ook diepe vreugde. Dromen die uitkwamen. Winst en voorspoed. Licht en geluk. Ook in het kerkelijke leven is er veel gebeurd. Begravenissen en belijdenisdiensten. Ouders deden prachtige beloften in hun ja-woord. En jongeren zeiden dat ze van God afhankelijk wilden zijn. Groots is het om dat allemaal mee te mogen maken.

En het mooie is. In alle diepte- en hoogtepunten klonk daar het woord van God. Zijn naam werd verbonden aan alle momenten. Zoals hij zichzelf ook openbaart. JHWH. Ik ben. Hij was er ook. We hebben het mogen geloven. En we hebben het mogen ervaren.

En dat geeft ook moed voor het nieuwe jaar. We weten niet wat 2019 zal brengen. Al wensen we elkaar gelukkig het beste. Veel heil en zegen. Maar dat zijn wensen en beden. Zeker weten doen we niet. Eén ding weten we echter wel. God is de alfa en de omega. Hij was er het afgelopen jaar. Hij zal er ook het komende jaar zijn. Zijn beloften blijven staan. Wat er ook gebeurt.

Amen