

Lezen: Handelingen 1:1-11 en Matteüs 28:18

Tekst: Openbaring 5:4-6

Gemeente van Jezus Christus,

Wat gaat Jezus doen? Als hij naar de hemel gaat? Best wel veel. Maar wat voor mij vooral blijft hangen is dit: hij gaat regeren. De wereld en haar geschiedenis. God Almachtig legt die in de handen van Jezus Christus. Hij staat aan het roer. Hij mag de geschiedenis ontrollen. Of, zoals Openbaring het zegt: Jezus heeft de macht en de waardigheid om de zegels van de boekrol te openen. Hij gaat er over. Hij bepaalt de geschiedenis. Hij scheidt historie. Hij maakt de toekomst. En met hemelvaart neemt hij plaats op de troon. Hij zit aan Gods rechterhand. Hij is de uitvoerder van het beleid van God. Hij krijgt van zijn Vader de macht in handen.

1

Slide **Jezus is aan de macht**

Slide Rembrandt: terugkeer van de verloren zoon (afbeelding)

Bij mensen met macht zie je vaak heel verkeerde motieven. Machtswellust ligt op de loer. Macht corrumpeert, zoals men zegt. En dat blijkt ook vaak. Mensen kunnen er maar moeilijk mee omgaan.

Jezus is mens en tegelijk God. Daarom is bij hem macht altijd in goede handen. Hij zal er niet meer op de loop gaan. Niet zichzelf verheffen ten koste van anderen. Dat komt omdat hij twee eigenschappen perfect combineert.

Die eigenschappen zie je wel vaker gecombineerd. Henri Nouwen schreef lang geleden het boek 'eindelijk thuis'. Het gaat over de

gelijkenis van de verloren zoon. En hoe Nouwen geraakt was door het schilderij van die gelijkenis door Rembrandt van Rijn. Waardoor is Nouwen zo geraakt? Vooral door het verschil in de handen. Hij ontdekte: Rembrandt schilderde deze wachtende vader in zijn omhelzing met een mannenhand en een vrouwenhand. En dat is het unieke van God: de kracht van een vader. De zorgzaamheid van een moeder. God verenigt dat in zich. Daarom ben je zo oneindig veilig bij hem.

En die combinatie, die zie je veel vaker in de bijbel. In het gebed, dat Jezus ons zelf leerde, leert hij je God aanspreken als 'onze Vader in de hemel'. En de catechismus legt daarbij terecht uit: Vader, dat is intiem en dichtbij. Dat is liefdevol en gunnend. Tegelijk is hij 'in de hemel'. We moeten niet aards denken over onze hemelse vader. Waar aardse vaders zondig zijn en tekort schieten. Daar is God onze vader *in de hemel*. We mogen van zijn almacht alles verwachten wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben.

2

Over Jezus wordt datzelfde gezegd. Als hij in Johannes 1 wordt voorgesteld aan de wereld. Dan wordt over hem gezegd: *het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid*. Vroeger stond daar: 'genade en waarheid'. Dat vind ik persoonlijk nog wat mooier. Maar dat is weer diezelfde combinatie: nabijheid in het woord genade. En tegelijk eerlijkheid en recht in het woord 'waarheid'. Een unieke combinatie, die je alleen bij God aantreft. En bij Jezus dus ook. En dat maakt hem een geweldige machthebber. Hij is uitermate geschikt om deze wereld te regeren. Doordat hij vol van genade en waarheid is.

Die combinatie, die zie je ook in onze tekst van vanochtend. Jezus is aan de macht. En die macht is bij hem in goede handen. Want hij is Leeuw en hij is Lam.

Slide Hij is leeuw: hij regeert rechtvaardig

Mijn broeder en mijn zuster, we hebben nogal eens de neiging om Jezus Christus erg dicht bij te halen. Dat is op zich niet verkeerd. Zo openbaart God zich ook in Jezus, zijn zoon. Hij komt dicht bij. Wordt mens. Begrijpt ons dus van binnen uit en kent ons leven. *Leeft* ons leven zelfs, want uiteindelijk sterft hij namens de mensen. In onze plaats. Hij draagt onze zonden. En zo komt hij heel dichtbij.

Maar Jezus Christus is niet alleen maar aibaar. Hij is ook oppermachtig. God zelf. Majestueus. Zo zeer zelfs, dat Johannes aan het begin van Openbaring plat op zijn gezicht valt. Met Jezus valt niet te spotten. Een leeuw is een gevaarlijk dier. Straalt enorme kracht uit. Iets onoverwinnelijks. En je houdt afstand.

3

Die kant is er ook aan Jezus. Wie in nood bij hem komt. Wie naar hem toe vlucht met al z'n sores. Ook met z'n fouten en tekorten. Die is welkom. Die mag heel dicht bij God komen. Daar is geen twijfel over.

Maar wee je gebeente als je arrogant op hem reageert. Als je vijandig bent. Denkt hem niet nodig te hebben. Erger nog: als je zijn regels van liefde met voeten treedt. Als je niet opkomt voor de zwakkere. Als je egoïstisch je eigen leven zoekt.

Het is enorm hoopvol dat Jezus hier in Openbaring wordt voorgesteld als de leeuw van Juda. Als overwinnaar. In deze wereld is zoveel onrecht en liefdeloosheid. Zoveel dingen die te groot zijn voor ons mensen. Soms kun je zo snakken naar recht. En mensen lijken er zo vaak mee weg te komen. Daders ontlopen hun straf zo vaak. Onrecht lijkt te heersen in mensenland.

Maar hier is de leeuw. Jezus Christus haat onrecht. En regeert rechtvaardig. Dat betekent: hij zal onrecht ongenadig aanpakken. Hij kan niet leven met de wereld zoals hij nu is. En is hard bezig om de aarde beter te maken. Om hem te zuiveren van zonde. Wee je gebeente als jij leeft van onrecht. En anderen verdrukt. Het ontgaat hem niet. Hij zal straffen. Want Jezus is de leeuw. Hij regeert rechtvaardig.

Slide Hij is lam: hij regeert liefdevol

Tegelijk wordt hij hier in Openbaring voorgesteld als een lam. Johannes draait zich om. In de verwachting een leeuw te zien. Maar wat een verrassing. Hij ziet een lam staan. Dat is al prachtig. Jezus is sterk, maar tegelijk zwak. Overwinnaar en tegelijk weerloos. Ik vind dit altijd één van de prachtigste beschrijvingen van Jezus Christus. Leeuw en lam. De kracht van Jezus is dus zijn zelfopofferende liefde. De macht van Jezus is gebaseerd op zelfovergave. Zo'n Heer wil ik: sterk en vol liefde. Machtig en vol mededogen. Iemand die alles kan en tegelijk is gericht op mijn heil. Leeuw en lam. De perfecte combinatie. Zoals ik net al aangaf.

Jezus is lam. Dat betekent, zoals ik net ook al zei, dat je in je kwetsbaarheid altijd bij hem terecht kunt. Dit beeld staat voor vergeving. Jouw zonden zijn weg als je schuilt bij hem. Als je bij deze koning aanklopt. Dan mag je rekenen op aanvaarding. Dan mag je zeker weten dat je zonden vergeven worden. Dat jij, met al je fouten en gebreken, welkom bent in zijn paleis. Dat je in al je kleinheid door hem wordt opgetild. Vol liefde omarmt hij je. Hij regeert vol liefde.

Als je goed kijkt zijn er nog een paar dingen die opvallen. Het lam ziet er uit alsof het geslacht is. Dat betekent: de halsslagader is

doorgesneden. Maar tegelijk *staat* het. Dat is zo wonderlijk. Ik kan me voorstellen dat Johannes eerst even in zijn ogen wrijft. Zie ik het goed? Dit lam heeft de slachting blijkbaar overleefd. Je gedachten gaan als vanzelf terug naar Pasen. Jezus was gestorven. En begraven. En de leerlingen waren zonder hoop. Net zoals Johannes zojuist. Tranen met tuiten. De toekomst lijkt dicht. En dan ineens staat Jezus weer voor ze. Met doorboorde handen. En met de littekens nog in zijn zij. Het geslachte lam staat. Overwinnaar. Sterker dan de dood.

En daarbij heeft het lam zeven horens en zeven ogen. Beetje onvoorstelbaar misschien. Maar symbolisch zeer sterk. Hij ziet je. Zeven ogen. Niets van jouw leven ontgaat hem. Hij ziet je in je sores. In je pijn en verdriet. Hij ziet je ook in je momenten van verrukking en ontzaglijke blijdschap. Hij ziet je in al je zijn. In heel je wezen. Je verlangens. Je hoop. Je teleurstelling. Je boosheid. Die ogen, dat is zijn Geest. In Openbaring ook wel 'de zeven geesten'. Ze dringen door in de diepte van jouw bestaan. Niets ontgaat het lam. Niets in jouw leven is voor deze koning verborgen.

En hij heeft zeven horens. Symbool van kracht. Ook in zijn vergeving is hij zeer krachtig. Niet alleen als hij opkomt voor recht. Als leeuw. Maar ook als lam is hij sterk. Zeven horens. Jouw leven kan weerbarstig zijn. Het kan zijn dat je je niet zo gemakkelijk aan hem geeft. Dat je je wel prettig voelt bij de afstand die de leeuw houdt. Laat God maar niet te dichtbij komen. Maar hij doorbreekt jouw weerstand. Hij is niet soft, maar krachtig en sterk. Harde harten worden zacht door zijn vergeving. Dat geeft hoop.

...

Zo zien we dus de macht van Jezus in twee beelden: de leeuw en het lam. Prachtig beelden ze uit hoe Jezus aan de macht is. Hij is rechtvaardig. En zal opkomen voor het recht met al zijn macht en kracht. Tegelijk is hij liefdevol. Wie bij het lam aanklopt zal nooit afgewezen worden.

Zo verenigt onze koning in de hemel twee unieke kanten in zich. Die maken dat hij een geweldige koning is. Een koning waar je op kan bouwen. Een koning die je wil dienen. En dat is het laatste.

Slide ... en wij?

Toen God de aarde gemaakt had. Toen liet hij hem aan ons, mensen, over. Wij waren bedoeld als onderkoningen. Om zijn beleid uit te voeren. Daar kregen we enorme vrijheid in. En dat ging mis, zoals we weten.

Nu gaat Jezus naar de hemel. En weer wordt de aarde aan mensen overgelaten. Hij regeert vanaf zijn troon. En wij zijn het die zijn beleid moeten uitvoeren. Wij, als onderdanen en volgelingen, moeten zijn regering heel concreet waarmaken.

De mens krijgt met de hemelvaart van Jezus als het ware een tweede kans. Hoe ben jij onderkoning op aarde? Laat jij iets zien van de leeuw en het lam? En hoe gaat dat dan in de praktijk?

Hoe ga jij om met recht? Maak je je druk om alle onrechtvaardigheid? Probeer je zelf eerlijk om te gaan met je medemens? En waar je kunt goed te doen voor hen die het minder hebben? Neem bijvoorbeeld het productieproces van sommige dingen die wij dragen. Of eten. In

hoeverre is dat verantwoord en eerlijk? Of buiten we de aarde en buiten we mensen uit. Onbedoeld, zeker. Maar wie daar nooit over nadenkt, die doet zichzelf en zijn Heer tekort. Dat Jezus als leeuw aan de macht is moet ons tot nadenken stemmen, ook daarin.

En dat hij als lam aan de macht is? Hoe ben jij als zijn volgeling? Ben je ook vol genade? Als iemand jou eens iets aandoet? Of als er dingen fout gaan in je omgeving? Kun je dan vol liefde reageren? Wil je dat?

Zo roept de hemelvaart en regering van Jezus ons ook op tot bezinning. Hoe maken wij waar wat Jezus belooft? Hij zegt met ons te zijn, alle dagen van de wereld. Hij belooft zijn Geest en kracht om te leven als onderdanen van hem. Als burgers van zijn koninkrijk. En hij geeft de mogelijkheid om contact te zoeken door gebed. Zodat je kan bidden: 'laat uw koninkrijk komen'. Dan bid je dat jij je onderwerpt. En dat de stem van christenen gehoord wordt. Dat daden van recht en eerlijkheid doorgang mogen vinden. Totdat Jezus terugkomt. En hij voor altijd aan de macht zal zijn. Als leeuw en lam.

Amen