

Lezen en tekst: Psalm 2

Bijzonderheid: Hemelvaart

Mijn broeder en mijn zuster, jongens en meisjes, ik raak soms helemaal in de war. Van alles wat er gebeurt. Wat je ziet op het journaal. Leest in de krant. Waar Twitter mee volloopt. En alle andere sociale media. Zoveel emoties. Zoveel tegenstrijdigheden. Ik raak soms helemaal in de war.

En wat helpt het dan dat Jezus koning is? Vandaag vieren we hemelvaart. Jezus gaat op de troon zitten. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo zei hij tegen zijn leerlingen. Nou, dan verwacht je wel heel wat. Even is er in Handelingen nog hoop. Als Stefanus, vlak voor hij gestenigd wordt, Jezus ziet staan aan Gods rechterhand. Vol actie. Hij staat. Maar daarna wordt het stil. Ja, er wordt nog veel gezegd. Een Nieuw Testament vol. Maar er is niet veel te zien. Van het koningschap van Jezus. Zelfs de Bijbel zegt dat in Hebreeën 2:8 (eind): *Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; (beamer)*

We moeten het dus doen met het woord van God. Wat zegt de Bijbel over de heerschappij van Gods zoon? Hoe moet je kijken naar deze wereld? Als je in de war bent? Daarover gaat Psalm 2.

Slide **Gelukkig ben je als je schuilt bij Gods zoon**

Slide Opstand tegen God?

De dichter van Psalm 2 kijkt om zich heen. Wat zie je als je om je heen kijkt? Ik zie ontzettend veel.

Slide foto's van
IS
Boko Haram
Bed, bad en brood
Bankiers
Bootvluchtelingen
Oekraïne
Armoede
(in stilte laten zien)

Wat gebeurt er allemaal? Het is onoverzichtelijk. Te groot voor mij. Te groot ook voor de dichter van deze Psalm.

De dichter probeert het te duiden. En hij duidt het als majesteitsschennis. Nou, we weten sinds vorig jaar weer wat dat is. Iemand werd er voor vervolgd. Die had tijdens een demonstratie tegen zwarte Piet ook 'fuck de koning' geroepen. En het paleis op de Dam werd er mee beklad. Dat is onder andere hoe vrijheid volgens sommigen werkt. Dat je alles mag zeggen en alles mag roepen. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in gebrek aan eerbied voor de koning. Dat is wat we in ons land toen zagen. En daar kun je vragen bij hebben. Bij eerbied voor Willem Alexander en Maxima. Waarom dat moet enzo. Maar de dichter van Psalm 2 ziet iets dat dieper gaat.

Het gaat hier om de zoon van God. De gezalfde van JHWH. En tegen de HEER zelf. En waaruit bestaat die opstand tegen hem dan? Is het dat ze zijn naam belachelijk maken? Is het dat ze bewust tegen hem in gaan? In opstand komen? Maar heel veel van die dingen, van die foto's die je hier zag. Daar werd en wordt helemaal niet nagedacht over God en zijn zoon. Bij IS en Boko Haram misschien wel. Maar verder. Is dat werkelijk opstand tegen God en zijn gezalfde?

Nou, hier is meer aan de hand dan majesteitsschennis. Dan het verkeerd gebruiken van Gods naam. Dan het belachelijk maken van Gods zoon. Het gaat veel dieper. Het gaat om de essentie van geloven. Van de boodschap van de Bijbel. God spreekt. Hij laat zien hoe hij het hebben wil. Wat zijn intentie is met deze wereld. En *daar* gaat het altijd tegenin. Het is veel meer inhoudelijk dan de naam. En daarin zit de opstand tegen God en zijn gezalfde. Het is veel venijniger dan belediging. Veel satanischer dan roepen dat God niet bestaat of niets voorstelt.

Kijk, in de Bijbel zie je een aantal lijnen. Dat je leeft van genade en ook genadevol bent. Dat zie je ook al in het OT. God kiest op basis van genade. Henoach, Noach, Abraham. Het hele volk Israël. Elke keer weer laat de HEER zien: ik kies jullie uit omdat ik jullie liefheb. Niet omdat je beter bent dan anderen. Niet omdat je meer presteert. Nee, omdat ik van je houdt. Gods liefde gaat zo diep. Dat zie je bij Jezus terug. In Johannes 15 zegt hij dat bijvoorbeeld.

Slide Johannes 15:16-17

Dat is dus echt een hele diepe notie in heel de Bijbel. God die begint met mensen. Op basis van genade. En hij wil dat je die genade uitdeelt. Dat je de zegen die je van God ontvangt. Dat je die ook richting anderen gebruikt. Dat je tot zegen bent. Dat je dienstbaar bent en niet belust op macht. Dat je recht nastreeft in plaats van dat je egoïstisch bent. Dat zie je bijvoorbeeld zelfs terug in de wetten voor oorlogsvoering in het OT. God verliest nooit de menselijke maat uit het oog. Geen 'totalen Krieg'. Niet vernietiging. Dat is heel anders dan de wetten van de omliggende volken. Daar wordt genocide voorgeschreven.

Je ziet dat in het OT ook in hoe er omgegaan moet worden met armen, bedelaars, weduwen. En ook met vreemdelingen. God geeft daar hele zuivere regels voor. Niet zomaar. Dat doet hij op basis daarvan, dat ook jij van genade moet leven. Van de liefde van God. En dat heeft dus een hele diepe impact. Ook voor ons vandaag. Leven van genade vol genade. Oog hebben voor wat zwak is. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Opkomen voor recht van rechtelozen. Een dak bieden voor hen die dat niet hebben. Werken van barmhartigheid. Ze vloeien voort uit de boodschap van de Bijbel. Niet alleen in het NT, maar ook in het OT.

En *dat* wordt met voeten getreden. Nick Vujicic zei het prachtig in RTL Late Night een tijd geleden. Hij zei:

Slide 'The best leaders in the world are the best servants. And you can't be a servant with an ego.'

De beste leiders in de wereld zijn de beste dienaars. En je kunt geen dienaar zijn met een ego. Dat is waar deze psalm over gaat. En dat is ook bij alle foto's die ik net liet zien het probleem. Ja, ook in

mijn eigen leven is dat vaak heel moeilijk. Je ego loslaten. Dienen. En dan zelfbewust. Niet dat je over je grenzen laat gaan, maar dat je bewust je grenzen naar jezelf toe opschuift. Ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Ook om daar aan te willen. Dienstbaar zijn. En je bevestiging bij de genade van Jezus te vinden.

Dat is niet wat mensen willen. We willen controle en macht. We willen onszelf redden. Het recht van de sterkste geldt. En als dat in de kerk al zo is. Dan is dat in de wereld om ons heen al net zo. We kunnen schelden op bankiers of andere mensen die zichzelf rijk rekenen met hun bonus. Maar kijk eens in je eigen hart. En we kunnen wel zeggen dat de regering geen recht doet aan vluchtelingen. Maar wie van ons zet zijn huis open? Zijn hart open?

Opstand tegen God gaat dus veel verder dan openlijk zijn naam belachelijk maken. Het is veel meer zijn manier geen recht doen. Zijn boodschap niet leven. Zijn genade niet op waarde schatten. Omdat je niet gelooft dat God voor je opkomt moet je jezelf redden. En dat gaat altijd ten koste van anderen. En juist *dat* wil God voorkomen. Dat je leeft ten koste van anderen. Zo is God niet. Zo is zijn zoon ook niet.

En die zoon, daar wil ik het nu even over hebben. Want die psalm, die is in het Oude Testament al gedicht. En gezongen. Wie wordt met die zoon bedoeld? Ik zie daar een soort drietraps uitleg in. En die is wel belangrijk, ook voor onze houding vandaag.

Slide Gods zoon: Israël

Gods zoon, dat is allereerst: Israël. Zo zien ze zichzelf en zo worden ze ook her en der genoemd. Wij hebben de neiging om te snel naar de vervulling van deze psalm te gaan in Jezus. En daar komen we wel. Maar als je dat te snel doet, dan mis je een stuk van de boodschap. Israël is de zoon van God. Dat zie je in de profeten regelmatig langs komen.

Israël heeft de taak niet alleen voor zichzelf te zorgen. En aan zichzelf te denken. Nee, zij zijn het licht van de wereld. Dat is niet nieuw, als Jezus dat zegt in de Bergrede. In Jesaja staat dat ook, dat God Jeruzalem en het Joodse volk zo ziet.

Licht voor de wereld. En dáárom moet er een andere sfeer heersen in Israël dan in de omliggende landen. De wetten van Gods volk zijn anders dan die van de andere landen in die tijd. Niet uit zijn op macht. Niet het recht van de sterkste. Dat is echt revolutionair. Zo moet Israël een modelvolk worden. Dat de omringende mensen zien wat voor sfeer er heerst in het land. En dat ze daar jaloers op worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de wetten rondom het sabbatsjaar en het jubeljaar. Daar wordt geregeld dat slaven niet altijd slaven blijven. En dat het land ook rust gegund wordt. Dat het doel van werken niet altijd maar economische groei moet zijn. Ten koste van alles. Zo wil God dat zijn volk bekend staat. Als een barmhartig volk.

God zegt het ook al tegen Abraham: ik zegen jou. Met als doel dat jij tot zegen bent in deze wereld. Dat is voluit hoe Gods zoon Israël moet staan in deze wereld. Zo wil God heil brengen bij alle volken op deze aardbol.

En als vertegenwoordiger van dat volk wordt er dus ook een koning gekozen. Ook die wordt Gods zoon genoemd.

Slide Gods zoon: de gezalfde koning

De koning van Israël moet de missie die God aan zijn volk geeft uitvoeren en bewaken. Hij moet er voor zorgen dat Israël inderdaad op deze manier volk is. Vol genade en vrede.

Deze psalm, psalm 2, is waarschijnlijk gedicht bij de troonsbestijging van één van de koningen van Israël. En hij is samen met psalm 1 geworden tot uitgangspunt van alle psalmen. Psalm 1 gaat over de individuele verantwoordelijkheid. Psalm 2 over de verantwoordelijkheid van het volk en haar vorst. En in Psalm 72 zie je bijvoorbeeld terug hoe een vorst van Israël zich moet profileren. Niet als machthebber, maar als vredebrenger. Als liefhebber van God, recht en barmhartigheid.

Slide Psalm 72:12-14

En *daarom* wil die psalm en ook onze psalm 2 dat alle volken zich onderwerpen aan de koning van Israël. Niet omdat macht van de troon uitgaat, maar juist omdat er dienst van de troon uitgaat.

En je ziet juist dat keer op keer niet goed gaan. De koningen en het volk van God, het lukt ze niet om die hoge graad van liefde in deze wereld te verspreiden.

En dan komt God met een prachtige vervulling:

Slide Gods zoon: Jezus

Want in Jezus Christus komt dit tot zijn recht. Alles wat in potentie in Israël en zijn koningen al lag. Dat komt er in Jezus uit. Hij laat zien dat hij de naam 'zoon van God' met recht kan dragen. Hij maakt waar wat er in Psalm 72 gezongen wordt over de koning. Hij ziet de zwakken en de armen. Heeft aandacht voor gehandicapten. Waar de leiders in zijn tijd vooral uit waren op macht en invloed. De farizeeërs en schriftgeleerden legden het volk een last op. En verhieven zich boven allerlei zondaars. Niet begaan met mensen, maar vooral gericht op zichzelf.

En dat is waar Jezus nu juist wel waarmaakt wat God belooft voor en door zijn volk. Hij zegt het zelf:

Slide Matteüs 11:28-30

Hij laat zien dat hij tot zegen is. De boodschap van genade blijft bij hem niet bij mooie woorden. Hij maakt ze waar. Heel zijn leven laat zien dat hij de man naar Gods hart is. Gods gezalfde koning. Bij hem ben je welkom als je vermoeid en belast bent.

Het is moeilijk voor mensen om toe te geven dat ze vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Nou, dat toegeven wil nog wel. Maar we willen het ook vaak zelf oplossen. We geven het niet graag uit handen. En toch is dat van jou en mij en van iedereen in deze wereld gevraagd wordt.

En je moet toch toegeven: het is dwaasheid als je denkt dat je jezelf kunt en moet redden. Dat het recht van de sterkste je verder helpt. God moet er om lachen als de mens zichzelf staande denkt te houden. Elke keer in de geschiedenis blijkt, dat het ons niet lukt. Dat er geen vrede en recht en barmhartigheid komt van onderaf. Van mensen. Onze idealen sterven in schoonheid. God lacht om onze pogingen. Om onze hardleersheid. Tegelijk moet hij er om huilen. Want hij wil dat mensen juist hun onmacht erkennen. En dan bij Jezus uitkomen.

Er staan ook wel harde woorden in deze psalm. De woede van God. De toorn van Gods koning. Heersen met een ijzeren staf. Stukslaan als een aarden pot. Daarin zie je dat het wel ernst is. God haat onrecht en kan daar niet mee leven. Het is een troost dat hij geen genoeg neemt met een wereld waarin IS, Boko Haram en geld aan de macht zijn. Leiders van landen, legers en bedrijven worden extra aangespoord om zich over te geven aan God. Om genadevol te leren zijn.

Tenslotte nog de link naar hemelvaart:

Slide Onderdanen zijn Gods zoon en dochter

We maakten die beweging van God volk als de zoon naar Jezus als de vervulling. Via de gezalfde koning. Met hemelvaart maken we de omgekeerde beweging. Jezus, de gezalfde koning. Zoon van God. Hij gaat naar de hemel. En zegt tegen jou en mij: jullie zijn nu op aarde mijn gezalfde koning. Profeet en priester ben je. Kind van God. Zoon of dochter van de allerhoogste.

En de belofte die dus in het volk Israël al lag. Dat ze licht voor de wereld zouden zijn. Plek waar vrede is en barmhartigheid. Gezegend om tot zegen te zijn. Zoals al tegen Abraham gezegd. Deze belofte én dus verplichting krijgen wij van onze Heer mee. *Laat zien wie ik ben. Wees mijn handen, mijn voeten, mijn ogen. Leg mijn hart op tafel.* Dat is wat Jezus tegen jou en mij zegt. Hij belooft dat je daarvoor de kracht zult krijgen door zijn Geest.

Jullie zijn de kinderen van de allerhoogste. Dat geeft grote beloften in je leven. Jij zelf moet schuilen bij Jezus. Maar dan ook een schuilplaats zijn. In navolging van onze Heer. Die naar de hemel ging. En de aarde en de mensen aan ons overliet. Hij blijft inspireren om te leven zoals hij. Zodat Gods genade gezien wordt. En nog vele mensen komen om te schuilen bij hem. Jezus Christus. Onze Heer.

Amen