

Wat is geloven (2): doen  
Lezen: Matteüs 7:21-27

Inleiding bij de lezing:

Wat is geloven? Ik merk dat ik vaak blijf hangen bij principes en ideeën. Je richten op God. Knielen, je klein maken, belijden. Als dat maar goed zit.

Maar geloven is meer. Deze foto heeft me afgelopen week geraakt.

Slide            Colin Kaepernick (Nike reclamefoto)

Het is Colin Kaepernick. Een American Football Player. Hij knielde. Bij het spelen van het volkslied. Om te protesteren tegen discriminatie. Hij stelde een daad. Zette daarmee alles op het spel. Is zelfs ontslagen en kan, met al zijn talenten, niet meer in een team meedoen.

Daarmee een voorbeeld voor mij. Geloven in iets betekent, dat je dingen gaat doen. Iets opoffert. Niet alleen mooi belijden, maar ook de consequenties van die belijdenis dragen. Niet alleen 'Heer' roepen. Maar er ook naar leven.

Deze reclame vind ik prachtig. Just do it.

**Lezen: Matteüs 7:21-27**

Lieve mensen,

Slide            Woordwolk 'Wat is geloven'?

We zijn vorige week begonnen met een serie diensten over de vraag: Wat is geloven? Ik heb mensen die dat wilden laten kiezen uit al deze termen. En ze mogen ook extra termen toevoegen. Ik krijg nog steeds mailtjes en appjes, soms ook met motivatie waarom. Echt tof.

Vorige week ging het over zekerheid. Het ging er over dat jouw geloven vaak onzeker is, vol met twijfels. Ook ging het er over dat je wel kunt groeien in zekerheid. Eén van de dingen om te groeien in zekerheid is: doen.

Doen staat helemaal onderaan in dit plaatje. Dat heb ik niet zo gedaan, dat deed die website waar ik deze woordwolk op maakte. Maar het is wel mooi symbolisch. 'Doen' wordt bij geloven te vaak onderschat. Daarom heb ik het er graag over vandaag. Ik wil drie aspecten van 'doen' belichten.

Slide            **Wat is geloven (2): doen**  
Belangrijk:  
1. als je God zoekt  
2. als je God dankt  
3. als je God volgt

Slide            *als je God zoekt*

Ik vind dit de meest intrigerende van de drie. Hoe kan 'doen' helpen bij het zoeken van God? Daarvoor wil ik je meenemen naar één van de bekendste teksten uit de Bijbel.

Slide                    Matt. 22 <sup>35</sup>Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: <sup>36</sup>'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' <sup>37</sup>Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. <sup>38</sup>Dat is het grootste en eerste gebod. <sup>39</sup>Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Die wetgeleerde wil Jezus op de proef stellen. Jezus heeft overal een antwoord op. Dus ze proberen hem in de val te lokken. Door de vraag te stellen naar één belangrijkste gebod. Daardoor willen ze Jezus dwingen te kiezen tussen God en de mensen. De 10 geboden bestaan uit geboden die over de omgang met God gaan. En geboden die over de omgang met je medemens gaan. Wat vindt Jezus nou uiteindelijk het belangrijkste?

Onmogelijk dilemma. Maar Jezus komt daar meesterlijk uit. Hij zegt dat het op gelijke voet staat. Wonderlijk hoe hij dat zegt: God liefhebben boven alles is het grootste en eerste. En je naaste liefhebben is daaraan gelijk. En ik denk, dat als we dit schematisch willen weergeven. Dat het er dan zo uit ziet:

Slide                    Plaatje volgtijdelijk

Zo werkt het vaak in ons hoofd. Tenminste, in het mijne wel. God gaat voorop. Als je maar werk maakt van het liefhebben van hem. Dan volgt het tweede automatisch. En als dat tweede er niet is. Dan moet je beginnen bij het eerste. Dus: het één kan niet zonder het ander. Maar als je start moet je dat bij God liefhebben doen.

Toch denk ik dat dat te beperkt is. Jezus zegt dat ze gelijk zijn. Die twee geboden. Dus dan *zou* je het ook zo kunnen weergeven:

Slide                    Plaatje cirkel

De twee grote geboden zijn aan elkaar gelijk, zegt Jezus. Als dat bovenste er niet is. Zou je dan ook onder in de cirkel in kunnen stappen? Ik vind dat een hoopvolle vraag. En ik zie om me heen, dat het soms ook zo werkt. Ik kom mensen tegen die God kwijt zijn. En het is heel moeilijk en abstract om dan bij God te beginnen. Dat doe je niet zomaar. Dat is een hoge instap. En zomaar kan de conclusie zijn dat ze hun geloof kwijt zijn. Dan daag ik ze uit om wel goed proberen te leven. – Zoals Jezus. Dat zeg ik er niet bij, maar dat denk ik wel. – Goed zorgen voor hen die het minder hebben dan jij. Anderen echt zien. Barmhartigheid doen. Kortom: je naaste liefhebben als jezelf. En het kan zomaar zijn dat je dan uiteindelijk bovenaan uitkomt. Als een reuzenrad. Stap maar in en kijk hoe hoog je komt. Door goed te doen kom je God op een gegeven moment tegen!

Kijk, het is een cirkel. Dus dat andere geldt ook heel duidelijk. Wat ik het mooie vind. De catechismus is een heel oud geschrift. Maar ook daar staat het al in. Dat goed doen je zekerder maakt van je geloof. Ik pik dit er uit:

Slide                    Waarom moeten wij goede werken doen?

Uit dankbaarheid aan God (...) én om uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof (v/a 86)

Het werkt dus niet alleen de ene kant op. Maar ook de andere! Goed doen leidt tot meer zekerheid! En deze tekst is natuurlijk ook van belang:

Slide            Matt. 25 <sup>34</sup>Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: 'Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping.  
<sup>35</sup>Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. <sup>36</sup>Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.'  
<sup>37</sup>Dan zullen die goede mensen zeggen: 'Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken?'<sup>38</sup>Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? <sup>39</sup>Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe?'  
<sup>40</sup>Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: 'Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.' (BGT)

Jezus zegt daar, dat mensen niet beoordeeld gaan worden op hun geloof. Maar op hun daden. Wij zeggen daar terecht bij: die daden zijn teken daarvan dat God jou aangeraakt heeft. Dus die dank je ook aan God. Het mooie is: in die daden kom je de Heer Jezus tegen. In je naaste dien je hem en mag je hem zien. Je ontmoet Jezus door goed te doen. Het is een cirkel en geen rechte lijn. Dus dat is het eerste: als je God zoekt: doen!

Het tweede en derde sta ik iets korter bij stil, omdat dat iets meer voor de hand ligt.

Slide            *als je God dankt*

We vieren vandaag avondmaal. Dan vieren we dat Jezus ons door zijn lijden en sterven bevrijd heeft uit de slavernij. We mogen leven met richting, lichtvoetig, zitten niet meer vast in zonde. En dat heeft Jezus gedaan, zonder dat wij daar iets voor hoefden doen. Genade noemen we dat.

In het eerste deel van de Bijbel dacht Gods volk aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte. En dan brachten ze dankoffers. Ook wij danken God door te offeren. En dat betekent vaak: doen. Tijd, geld en energie investeren om dankbaar te leven.

Dankbaar leven, dat is: hoe God jou behandelt. Door je verkeerde dingen te vergeven, je in de vrijheid te zetten en je niet alles na te dragen. Je te ondersteunen, op weg te helpen, voorzien in je verlangens. Al die dingen doe je uit dankbaarheid ook voor je medemens. Zoals God met jou omgaat, zo ga jij met de mensen om je heen om.

Dat is een offer. Van een offer geldt: dat kost je iets. Soms zelfs heel wat. Maar je doet het omdat je God dankbaar bent. En, zoals we net al zagen: je geloof wordt er ook nog eens sterker van! Door te doen, ook uit dankbaarheid, kom je dichterbij je Heer.

Slide *als je God volgt*

Jezus is niet alleen je redder en bevrijder. Hij is ook nog eens je voorbeeld. Ik vind het geweldig hoe hij in het leven staat. Hoe hij mensen ziet en op weg helpt. Hoe hij gastvrij en uitnodigend is. Hoe hij tijd neemt voor anderen. Hoe hij aanschuift aan maaltijden en het leven deelt. Hij is er voor anderen.

Wij geloven dat we Jezus daarin moeten volgen. Dat we het rijk van koning Jezus uitleven. We willen leerlingen zijn. Discipelen. Volgelingen.

Met deze zondag begint het seizoen weer. En het is ook een startsein voor de kringen. Het zou geweldig zijn als de kringen naast praten ook doen. Dat je elkaar meeneemt in het volgen van Jezus elke dag. Kringen zijn als het ware oefenplaatsen van hoe je omgaat met je medemens. Hoe je als Jezus voor de ander kan zijn. Want Jezus/God volgen doe je samen. En daarin help je elkaar ook verder.

En het hoort bij het normale christelijke leven. Dit bijvoorbeeld vind ik een tekst die het allemaal samenvat:

Slide Efeziërs 2 <sup>10</sup>Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Geloven is doen. God heeft de weg al uitgestippeld. Je goede daden al klaargelegd. Wees niet te bang om stappen te zetten. Als je God zoekt. Als je God dankt. Als je God volgt.

Ik wil als slot nog één concreet voorbeeld geven.

Slide Voorbeeld: gastvrijheid

Een mooie manier om te doen is gastvrij te zijn. Mensen uit te nodigen in je leven. Je huis open. De Joden geven dat prachtig vorm. Op feestavonden zetten ze altijd één stoel meer dan er gasten verwacht worden. Eén extra couvert. Volgens de overlevering voor als Elia komt, de voorbode van de Messias. Maar nu in de traditie voor de mens die zomaar langs kan komen, om zich in de kring te voegen. Voor de vreemdeling, de vluchteling, je medemens. Hoe zet je als kring die extra stoel neer? En dan ook voorbij het symbolische denken!

Het zou mooi zijn als je als kringen daar over doorpraat, komende tijd. Begin maar bij gastvrijheid. Hoe kun je uitnodigend zijn? Wat kun je doen om mensen welkom te heten in je kring? Ook mensen die je niet verwacht? Het zou mooi zijn als we het leven delen met zoveel mogelijk mensen.

En gastvrijheid heeft nog iets. Want zomaar kan het zijn dat je, door dat te doen. Door daar te beginnen. Dat je daardoor God ontmoet. En daarmee zijn we weer terug bij het eerste. Bij die cirkel. Dat je door goed te doen uiteindelijk God tegenkomt. Want schrijft de Bijbel:

Slide           Hebreeën 13 <sup>1</sup>Houd de onderlinge liefde in stand <sup>2</sup>en houd de gastvrijheid in ere,  
want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Just do it!

Amen

Slide           Vragen om over door te praten in de kringen:  
1. Hoe kunnen we je helpen om je geloof te laten groeien?  
2. Wat kunnen we als kring doen?  
*(tip: nodig eens een diaken uit, of Fred Kappinga van Rotterdam Dorst, of Cora van Veelen van Stichting Present, of ...)*