

Lezen: Matteüs 14:13-21 (mn. vers 16)

Kindermoment (voordat groep 1-6 naar de KBC gaat)

Jongens en meisjes vast naar voren laten komen.

Filmpje (zit geen geluid bij): <https://www.youtube.com/watch?v=DdvuCNNCL7M>

Wie van de jongens en meisjes weet waar dit filmpje over ging?

(Operatie manna 1945 Rotterdam)

Waarom deze naam?

Zingen: **Gezang 39** (als je bidt zal hij je geven)

Lezing

Gemeente van onze Heer,

Slide Wordle-afbeelding van de werken van Barmhartigheid

De komende weken gaan we hiermee aan de slag. Met deze kernwoorden. En dan zie je één woord heel groot.

Slide **De hongerigen voeden**

Slide Genoeg te eten

Als je ziet wat God tegen Adam en Eva zegt. Je mag naar hartenlust grasduinen in de hof van Eden. Alles mag je eten. Er is meer dan genoeg. Dat is Gods uitgangspunt. Zo moet het zijn in de wereld. En na de zondeval krijgen de mensen ook nog vlees tot hun beschikking. De dood doet zijn intrede. Abel offert aan God. En zoals dat gaat bij offers: een deel voor de Heer en een deel voor jezelf. In die volgorde. Maar ook voor jezelf. Genoeg te eten dus. Dat is het uitgangspunt.

En daar wil God ook weer naar toe. Als je bijvoorbeeld in Openbaring 22 leest. Daar staat dat er een levensboom zal zijn die iedere maand verschillende vrucht zal geven. En de bladeren dienen tot genezing. Hoe dat zal zijn? We zullen zien. Maar ook hier zie je weer de overvloed. Er is genoeg om talloze mensen voor eeuwig in leven te houden.

Maar ook in de tussentijd is er genoeg. Vlak na de zondvloed belooft God dat de seizoenen elkaar zullen afwisselen. Dat er ruimte en tijd zal zijn om te zaaien en te oogsten. Dat dierenvlees je ter beschikking staat om te eten. In die belofte van het nooit ophouden van de seizoenen. Daarin zit Gods zorg voor deze wereld. Er zal altijd eten zijn. Genoeg eten.

En dat is nog steeds zo. Hoe vaak hoor je economen en andere deskundigen het niet zeggen. Dat al het voedsel dat op de wereld geproduceerd wordt meer dan genoeg is om de hele wereldbevolking

te voeden. Dat er genoeg verdiend wordt in de wereld om armoede tegen te gaan. God geeft genoeg te eten. Hij zorgt voor mensen. Hij is barmhartig voor iedereen. Zijn hart gaat naar je uit. Hij voorziet de mensheid van al het nodige.

Slide God laat het zien

Die barmhartigheid die laat God ook steeds weer zien. In de woestijn laat God het elke ochtend manna sneeuwen. En als het volk vlees tekort komt komen er kwakkels. Water komt zomaar uit de rots. Of bitter water wordt gezond. Op allerlei manieren zorgt de Heer.

Elia drinkt uit de beek Kerit en de raven voorzien hem van eten. Vervolgens komt hij bij Sarfath en het meel raakt niet op een de kruik blijft gevuld met olie. Elisa komt in Jericho en opnieuw wordt brak water zuiver en drinkbaar. En ook hij laat een weduwe genieten van Gods overvloed in eten. Daarna vermenigvuldigt hij gerstebroden tot een maaltijd voor 100 profeten.

En dat wijst allemaal naar Jezus. Die zegt als hij het heeft over de goede herder: ik ben gekomen op dat mijn schapen leven hebben in al zijn volheid. Als de herder van Psalm 23 gaat hij zijn kudde voor. Hij geeft mij rust in frisse groene weiden aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. En we zien het in wat we lezen. Zomaar worden er allerlei mensen gevoed. Als beeld van hoe God de volmaakte wereld eens bedoelde. En waar het nieuwe leven op aanstuurt.

God laat het ook vandaag zien. Zeker hier in ons leven. Kijk, er zijn wel gevolgen van de zonde. Er is soms armoede, eenzaamheid, rouw en pijn. Het leven is niet volmaakt. Toch zorgt God ruimschoots. Elke keer weer blijkt dat hij er is en bij je wil zijn, met troost, zegen, bescherming en zorg. Hij beloofde dat aan het begin van je leven. Dat maakt hij waar. Net zoals hij het bij zijn kinderen waarmaakte in de Bijbel. Elke keer weer zorgde de HEER. Zoals hij beloofd had. Hij is namelijk JHWH. Dat betekent 'ik zal er zijn'. En als God er is, dan is het nieuwe leven heel dichtbij.

Slide buzz-moment: hoe laat God zien in jouw leven dat hij materieel voor je zorgt?

(2-3 minuten ruimte voor gesprek)

Slide Je naaste als jezelf

Toch gaat het vaak mis. Maar dat ligt dan niet aan Gods zorg. Zeker als het om materiële dingen gaat kun je dat zeggen. Toch gaat het vaak mis. En dat heeft te maken met ons ego. Zoals wij mensen aan onszelf denken. Dat is niet gezond. De ik-gerichtheid is met de zonde zo binnengekomen. En die zit het nieuwe leven ongelooflijk in de weg. Paulus roept het ook in Romeinen 7: ik, ellendig mens. Je vindt God vaak niet de belangrijkste in je leven. En je dient je naaste niet als jezelf. Dat is hét probleem van onze samenleving. Al sinds Genesis 3.

Ik denk niet dat er een simpele oplossing is voor het wereldvoedselprobleem. Dat vergt enorm veel. Ik denk wel – en niet alleen ik denk dat, maar Jezus ook – dat jij wel je verantwoordelijkheid moet nemen. Jij, die in genade zoveel krijgt. Jij, die in de doop het leven zelf krijgt aangereikt in het teken van het water. Jij, die diakenen om je heen krijgt om voor je te zorgen als het minder gaat. Jij die een

vangnet hebt. Jij hebt niets te verliezen. Wij zijn van Jezus Christus, de goede herder. Wij weten en merken dat hij altijd voor ons zorgt. Je wordt zelfs uitgenodigd bij hem aan tafel.

Nou, dan ben jij geroepen om de gevolgen van de zonden te bestrijden. Niet alleen met je eigen zonden in de weer te gaan. Maar verder dan dat: ook het goede doen om je heen. Recht doen aan rechtelozen. Uitdelen aan hen die niets hebben. Opkomen voor de zwakkeren. En daarmee geef je gestalte aan jouw nieuwe leven. En grijp je ook een beetje vooruit op het nieuwe leven dat God belooft. De hongerigen voeden dat doe je onderweg tussen het paradijs en het nieuwe Jeruzalem. Je laat daarmee zien hoe God het bedoelde en hoe het weer gaat worden. En zo komt Gods koninkrijk al een beetje op aarde. Door zijn barmhartigheid. Waarin hij jou inschakelt.

Slide Jezus schakelt je in

Je ziet de barmhartigheid van Jezus in onze tekst. Hij heeft net gehoord dat Johannes de Doper, zijn neef en vriend en medestrijder in het koninkrijk. Dat die onthoofd is door Herodes op de verjaardag van diens vrouw. Als cadeautje. Dan heeft onze Heiland het moeilijk. Hij wil naar een afgelegen plaats om alleen te zijn. Je zou zeggen: hij heeft de handen even vol aan zichzelf. Als jij altijd uit bent op vrede en recht. En je hoort zoiets. Dan ben je daar kapot van. Dan moet zelfs Jezus even alleen zijn.

Maar als hij dan de mensen ziet die hem achterna gaan. Dan voelt hij medelijden met hem. Dat zou je kunnen vertalen met 'hij werd met barmhartigheid bewogen'. Hij wil ze het nieuwe leven bekend maken. Maar ook dat leven alvast met hen delen. Zoals hij deed in genezingen en zelfs dodenopwekking. Zoals hij deed als hij zonden vergeeft. Zo doet hij dat ook hier. Het nieuwe leven delen.

En daar schakelt hij nadrukkelijk zijn leerlingen bij in. Hij geeft jou en mij verantwoordelijkheid. Wij, die leven met Jezus, moeten door dezelfde barmhartigheid bewogen worden. Zoals jij gered bent van een zekere dood. Doordat Jezus zich om jou bekommert. Zo wil hij dat jij je om een ander bekommert. Geven jullie hun maar te eten. Dat ene zinnetje. Dat geldt nog steeds. Omdat woorden van Jezus altijd eeuwige impact hebben.

En als je dan zo aan de slag gaat. In opdracht van Jezus. Uitgenodigd door zijn barmhartigheid. En uitgedaagd door diezelfde barmhartigheid. Dan is er ook nog over. Twaalf manden als symbool voor de overvloedige zorg van de goede herder.

We zagen iets eerder in de preek het filmpje van operatie Manna. De geallieerden hadden zelf ook ongelooflijk te lijden onder de oorlog. Overal waren rantsoenen. En toch, toen ze na de Hongerwinter in Rotterdam kwamen. De berichten hoorden over uitgemergelde kinderen en bedelende mensen. Toen stonden ze van hun eigen portie af. Om vanuit de hemel allerlei mensen hier van voedsel te voorzien.

Zo doet Jezus het ons precies voor. Vanuit de hemel, vanuit barmhartigheid van God, delen van wat je hebt. Niet van wat je over hebt. Maar van wat je hebt. Dat is wat Jezus je te doen geeft. En zo geef je vorm aan het nieuwe leven zoals God het bedoelt. En laat je al iets prachtigs doorschemeren van het koninkrijk van Jezus.

Amen

Ruimte voor reacties, vragen, opmerkingen enz.