

Lezen: Handelingen 2: 1-13 en Johannes 16:13a
Pinksteren 2019

Lieve mensen,

Vorige week zat ik rustig achter de koffiekar in de Pauluskerk. Toen ineens een vrouw, vanuit het niets, aan me vroeg: 'ik weet wat Kerst, Goede vrijdag, Pasen en Hemelvaart is. Maar wat is nou Pinksteren?'

Ik wilde de zing beginnen: 'nou, dat is het feest van de uitstorting van de Geest'. En voor ik het wist was dat ook wat ik zei. Maar met dat ik het zei voelde ik meteen hoe vaag dat klinkt. Zo keek zij in eerste instantie ook. Uitstorting van de Geest? Je zag haar denken. En mij ook. Want wat zeg je daar nou mee? En hoe maak je dat begrijpelijk?

De Heer Jezus is met Hemelvaart weggegaan. En toen zei hij tegen zijn leerlingen: jullie horen nog van mij, niet snel hierna. Wisten de leerlingen wat ze moesten verwachten? Misschien wel niet. Ze merkten wél toen het zover was. Ze hoorden het waaien. Er kwamen vlammetjes op hun hoofd. En ze vertelden vervolgens, zomaar recht uit hun hart, het verhaal van Jezus.

Dat laatste is vooral van belang. Ze vertellen het verhaal van Jezus. Het is de uitstorting van de Geest. Maar het gaat over *Jezus*!! Blijkbaar wil de Geest dat het over Jezus gaat.

De Geest wil mensen helpen met het goede nieuws van Jezus. Met het *vertellen* er van. Maar ook met het *aannemen* er van! Want op diezelfde dag dat dat allemaal gebeurde. Op diezelfde dag komen er drieduizend (!) mensen tot geloof in Jezus.

De Geest werkt dus aan twee kanten. Hij zit aan de kant van het uitzenden van de boodschap. En aan de kant van het ontvangen van de boodschap. En wat hij wil is dat je gaat geloven in Jezus.

En dat is belangrijk. Ik hoor veel mensen zeggen: ik wil wel geloven, maar het lukt niet. Nou, blijkbaar is de Geest daarvoor belangrijk. En daarom is de titel voor de preek:

Slide 1 **Wil je geloven? Bid om de Geest!**

Slide 2 God op maat

Als ik op alpha-cursus mensen moest uitleggen wie de Heilige Geest is, dan noem ik hem meestal zo. God op maat.

Je hebt voor mensen met een handicap of voor ouderen vervoer op maat. Dat is dat het vervoer zich aanpast aan jouw situatie. Ben je slecht ter been, dan kan je thuis opgehaald worden en bij het adres waar je moet zijn voor de deur worden afgezet. Het vervoer wordt helemaal aangepast aan jouw situatie.

Dat heb je ook met abonnementen voor mobiel bellen. Je kunt aan de hand van jouw belgedrag in het verleden je belbundel samenstellen. Wil ik onbeperkt sms-en? Of juist heel veel belminuten? Hoeveel MB's vooral? Een abonnement op maat.

Zo is de Heilige Geest 'God op maat'. De Geest wil de boodschap van Jezus aan jou persoonlijk kwijt. In jouw situatie. Met jouw karakter. De Geest vormt als het ware de boodschap zo, dat hij bij jou aansluit. Hij

zoekt je op waar je bent. God op maat. Als je in een verdrietige situatie zit, dan zorgt hij voor woorden van troost. Als je erg verstandelijk ingesteld bent, dan overtuigt hij je verstand. God is zo groot, dat hij zich kan aanpassen aan wie jij bent en waar jij bent. Bij de een raakt de Geest die snaar. Bij de ander een andere. Net wat je nodig hebt. Dat zie je ook op die eerste Pinksterdag: mensen horen het goede nieuws van Jezus in hun eigen taal. God komt als het ware naar jou persoonlijk toe. En zorgt dat de boodschap bij jou past. Hij wil namelijk heel graag dat jij, in jouw situatie, gaat geloven in Jezus. Zo is de Geest dus eigenlijk de veelzijdigheid van God. Geloven past bij iedereen!

Een vraag die dan opkomt is dan:

Slide 3 Wat is geloven?

Geloven past bij iedereen. Maar wat is dat nou?

Veel mensen die ik spreek zeggen: 'ik geloof wel dat er iets is'. 'ietsisme' noemen we dat. Er is wel iets, maar je weet niet wat. Je gelooft dat er wat hogers is dat dingen regelt en tussen de waarneembare dingen door werkt.

Anderen gaan een stap verder en willen dat 'iets' wel 'god' noemen. Maar of dat nou Allah, Boeddha, de God van Israël of de God van de bijbel is. Of Jezus. Daar willen ze zich niet over uitspreken. Er is een god, maar dat is niet nader ingevuld.

Dan zijn er ook nog allerlei mensen die in de spirituele wereld geloven. Geesten, natuurkrachten, de zon, de maan, moeder aarde en ga zo maar door.

Zo blijkt: geloven heb je in alle soorten en maten. Wat is geloven?

Daar komt nog een probleem bij. Want als je het dan al hebt over het christelijke geloof. Wat is dat dan? Veel mensen denken nog steeds dat het een set van regels is waar je je aan moet houden. Dat je veel niet mag en van alles moet. En dat de kerk dat bepaalt.

Maar dat is geloven niet. Al die dingen die ik noemde. Ze zijn een soort 'religie'. Dingen waar je aan moet voldoen. Rituelen die je moet vormgeven. Regels die opgelegd worden. Religie. Er wordt wel gezegd, dat de mensen in onze samenleving zeer religieus zijn. En dat is denk ik ook wel zo.

Maar geloven heeft niet zo veel van doen met dit woord 'religie'. Je zou het veel beter kunnen omschrijven als 'relatie'.

Slide 4 Religie en relatie

Religie, zoals ik net al zei, heeft veel te maken met regels en vormgeving. Geloof volgens de bijbel is echter iets levends. Iets dat gebeurt en waar gereageerd kan worden op God. En God die reageert op jou. Het is een relatie.

We geloven ook dat Jezus leeft. Nu. In de hemel. We geloven niet alleen dat hij bestaan *heeft*. Maar ook dat hij *nu nog* leeft. En dat je met hem kan omgaan. Hij spreekt tegen je. Hij luistert naar je. Je reageert op elkaar. Een relatie!

In de bijbel wordt de relatie tussen Jezus en mensen vaak vergeleken met een huwelijk. Een liefdesrelatie tussen twee mensen. Dat kun je ook heel juridisch benaderen. Je hebt rechten en plichten. Dat is in de wet vastgelegd. Maar dat is toch niet hoe je je eigen huwelijk zou willen omschrijven. Dan praat je over liefde, romantiek, intimiteit, seksualiteit, in elkaar opgaan en van elkaar houden. Dat is precies het verschil tussen religie en relatie. Het gaat dus in geloven niet om rechten en plichten. Het gaat in geloven om houden van. Om naar elkaar luisteren. Om aandacht voor elkaar. Als de ander het woord neemt, dat je dan geïnteresseerd bent. Niet uiterlijk. Maar oprecht, van binnenuit.

Spreekt Jezus dan? Ja! Dat is precies wat de Geest doet. Je doet de bijbel open. En oude woorden worden weer als nieuw. Zijn zomaar toepasbaar op jouw leven. Raken je zomaar tot in het diepst van je wezen. De Geest legt de verbinding van Jezus naar jou. Door de woorden van Jezus te laten klinken. De bijbel, het woord van God, klinkt vandaag. Dat is de Geest. En het is begrijpelijk voor iedereen. Tenminste, dat mag ik hopen. Jezus spreekt jou aan. Wil jou bereiken. In het Nederlands. Of Engels door de simultaanvertaling. Of Chinees doordat de preek vertaald is. Vandaag. Hij wil dat je een relatie met hem krijgt.

Slide 5 De Geest in jou

Ik zie net aan het begin al: de Heilige Geest werkt aan twee kanten. Hij zit aan de kant van het uitzenden van de boodschap. Daar hebben we het net over gehad. Woorden van Jezus komen binnen.

De Geest zit ook aan de ontvangstkant van de boodschap. Hij zorgt dat jij die boodschap ook kan ontvangen.

Je zou kunnen zeggen: hij zorgt dat de boodschap bij jou past. En vervolgens zorgt hij ook dat jij bij de boodschap gaat passen.

Dat klinkt wat abstract, daarom wil ik weer terug naar de relatie. Stel, je vriendin heeft er een heel erge hekel aan dat je smakt tijdens het eten. Jij ziet er helemaal geen kwaad in. Dat doe je altijd al. Maar zij vraagt je er mee op te houden. Dan doe je je best om dat te laten. Daar hoeft je helemaal niet voor onder de plak te zitten. Dat doe je uit liefde. En langzaam maar zeker gaat dat automatisch. Als je drie jaar verkering met elkaar hebt kun je je niet meer voorstellen dat smakken voor jou normaal was.

Zo doet de Geest dat ook in jouw relatie met Jezus. Hij past de boodschap aan aan waar je bent. En aan wie je bent. Hij wil bij jou een snaar raken. En spreekt woorden die jij nodig hebt.

Maar die boodschap gaat je ook veranderen. Jij raakt ook steeds meer gericht op Jezus. En wil goed doen zoals hij goed deed. Je wilt Jezus navolgen. Want Jezus is echt een superbijzonder iemand. Volmaakt vol liefde. Zo betrokken. Zo begaan. Zo ad rem. En zo onbaatzuchtig. Het is prachtig als jij ook op die manier bekend komt te staan. Dat ze aan je merken dat je een relatie met Jezus hebt. Niet door de regels die je houdt. Maar door de liefde die je hebt.

Een poster van visje laat zien hoe de Geest werkt:

Slide 6 Poster van visje: God houdt zoveel van je dat Hij je neemt zoals je bent, maar Hij houdt te veel van je om je zo te laten.

Wie je ook bent, wat je ook doet. Waar je ook vandaan komt en in welke hoek je ook zit. In welk hokje je ook geplaatst wordt. Wat voor verleden je ook met je meezeult. Voor God is het geen verrassing. De

boodschap is ook voor jou. De liefde van Jezus is jou op het lijf geschreven. En past bij iedereen hier in de kerk. God houdt van je zoals je bent. Hij heeft je gemaakt. Jouw leven is voor hem waard om mee te leven. Jij bent belangrijk genoeg om op te zoeken met de boodschap van Jezus.

Tegelijk zit God veel meer in je dan je zelf tot nu toe ziet. Hij wil je door zijn Geest veranderen. Door de relatie met Jezus ga je van lieverlee een andere houding krijgen. Je wordt nog mooier dan je al bent. Niet opgelegd. Maar van binnenuit. Door dat de Geest jou bereikt met woorden van Jezus. En jou van binnenuit verandert door dat die woorden wat doen met je leven.

Slide 7 De volle waarheid

Jezus belooft in Johannes 16:13: *De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.* Daarmee bedoelt Jezus volgens mij wat ik nu in de preek heb proberen uit te leggen. Namelijk dat wat van buiten komt en wat van binnenuit komt met elkaar spoort. Op elkaar gericht raakt. De boodschap van Jezus wordt werkelijkheid in jouw leven. En zo wordt Jezus zélf zichtbaar. En leef je de waarheid.

...

Geloven is een relatie krijgen met Jezus. Daarvoor spreekt hij tot je hart. De Geest zorgt dat het begrijpelijk is voor jou, in jouw situatie. En de Geest van God zorgt tegelijk dat jij bij de boodschap gaat passen. Zo wil hij heel persoonlijk in jouw leven werken.

Als je het dus moeilijk vindt om te geloven. Als je barrières ondervindt om de boodschap aan te nemen. Bidt dan om de Geest. Dat hij de boodschap voor jou begrijpelijk en aanvaardbaar maakt. Maar ook dat hij in jou werkt om jou open te maken voor de boodschap.

Dan ontdek je de waarheid van je leven. Dat Jezus Heer is. En jouw redder. En dat is wat de Geest wil. Dat je dat ontdekt. En nooit meer kwijt raakt. Dat is geloven. Wil je geloven? Bid om de Geest.

Amen