

Lezen: Lucas 18:9-14  
Tekst: Lucas 18:15-17

Lieve mensen,

Slide 1            Lady Gaga (foto)

Zij is nog steeds een van de meest invloedrijke beroemdheden uit de entertainmentindustrie. Ter wereld. Enorme roem. Verdient bakken met geld. Heeft meer dan 10 miljoen volgers op Twitter. 32 miljoen fans op facebook. Ze noemt haar volgers 'my little monsters'. Haar naam is Lady Gaga.

Haar naam betekent: 'kinderlijk' of: 'vallen voor'. Maar ook: 'knettergek' en: 'stapel zijn op'. Mensen vinden haar authentiek. Dat betekent dat ze dicht bij zichzelf zou blijven. Toch is ze niet gewoon gebleven. Ze valt juist op door haar extreme outfits. Pas nog was er een feestje met allerlei beroemdheden. En zij presteerde het om op de rode loper zich in 4 outfits te presenteren, die ze over elkaar heen aan had. Ze is zo ongelooflijk populair. Zelfs tijdens concerten houden bodyguards iedereen op afstand. Tenzij het haar behaagt iemand uit het publiek aan te raken of zelfs te zoenen.

Lady Gaga. Voor veel mensen aantrekkelijk. En toch op afstand. Echt. En toch ook niet. Veel volgers. Maar wat is het om haar te volgen?

...

Als je dat nou eens naast de geschiedenis van vandaag legt. Jezus. De Heer van hemel en aarde. Kinderen willen bij hem in de buurt zijn. En hij? Hij neemt de tijd. Hij heeft echte aandacht. Hij bidt voor ze. En zegent ze. Hij noemt ze niet '*my little monsters*', maar laat wel zien dat ze er bij horen. Inmiddels heeft hij honderden miljoenen volgelingen. Ook hier. En vandaag heet hij weer 2 kleine mensjes welkom in zijn kring. Ze hoorden er allang bij. Maar nu wordt dat extra onderstreept. Ze zijn welkom. Geen afstand. Heel echt. Superbetrokken. Dat is Jezus. Over hem gaan we het hebben vandaag.

Slide 2            **Bij Jezus ben je echt welkom**

Slide 3            Wens van ouders

Daar stond je dan, hier op het podium. En je gaf je ja-woord. Wat beloof je daarmee? Je belooft dat je je kinderen bij Jezus zult brengen. Net als de ouders in het verhaal. Er zijn vaders en moeders die hun kinderen bij Jezus willen brengen. De Heer zit midden in een grote preek. Een redevoering. Hij vertelt gelijkenissen en onderwijst met name zijn leerlingen. Belangrijke missie. Want die moeten het straks overnemen als hij er niet meer is. En dan komen daar ineens die ouders met hun kroost.

Kleine kinderen zijn het. Peuters. Sommigen lopen aan de hand. Anderen moeten nog gedragen worden. Ik heb me zitten afvragen wat voor ouders dat nu zijn. Die hun kinderen hier bij Jezus brengen. En als ik denk voor wie Jezus vooral aantrekkelijk was. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hier alleenstaande ouders bij zijn. Ouders met zieke kinderen. Met een moeilijk huwelijk. Ouders zonder werk. Ouders die zelf ziek waren. Of waar andere moeilijkheden spelen. Misschien wel weduwen. Weduwnaars. Ik kan me dat zo voorstellen. *Dat* waren de mensen die Jezus opzocht. Zeker als je in zo'n moeilijke situatie belandt. Dan wil je als gelovige ouder toch zo graag dat je kind door Jezus wordt aangeraakt. En gezegend. Dat Jezus voor jouw kind bidt.

Maar ook als het goed gaat met je gezin en je kind. Ook dan. Er is geen garantie dat kinderen gaan geloven. En daarom wil je ze dicht bij Jezus brengen. In gebed. Heer, raak ze aan. Heer, zorg voor mijn dochter. Mijn zoon. Zegen ze. En hou ze dicht bij u. Neem ze aan. Met hun zonden. En hun onvermogen. Maak ruimte voor hun gaven. En geef dat ze zich vrij voelen bij u.

Je hebben je kinderen vandaag hier gebracht. En daarmee sluit je aan in een lange rij van ouders. Die bij een doopvont kwamen. Om hun kinderen bij Jezus te brengen.

#### Slide 4 Tegengehouden door bodyguards

Zoals ik net al zei: Jezus is een belangrijke toespraak aan het houden. Met name tegen de leerlingen. Hij vertelt hen over hun houding. Farizeeërs vinden zichzelf belangrijk en goed. Neerbuigend kijken ze om zich heen. Zondaars komen niet in hun buurt. Terwijl de tollenaar uiteindelijk de juiste houding heeft. Klein. Afhankelijk. Dat is belangrijk dat de leerlingen dat leren. Want ze wilden de belangrijkste zijn. Dat zie je bij de voetwassing. Bijvoorbeeld. Maar ze vragen er ook om, soms. Of ze ereplaatsen mogen. En Jezus leert ze nou net dat wie zichzelf vernedert, verhoogd zal worden. En andersom. Een belangrijke les. Voor hun levenshouding. Niet vanuit de hoogte het evangelie brengen. Maar vanuit dienstbaarheid. Zo moet het evangelie de wereld in.

En juist dan komen de ouders met hun kinderen. Kleine kinderen staat er. Peuters met vieze handjes. Kwijlende baby's. Jengelende jongetjes. Die begrijpen nog niks. Wat moeten die bij Jezus? Ze verstoren de boel alleen maar. Ze onderbreken de preek van Jezus. Laat ze alsjeblieft ophoepelen!

Maar juist dit is nou een les in de praktijk. Wat is nou van belang!? Hoe moet je je opstellen? Werp geen blokkades op. Denk niet dat Jezus – of jij zelf – met te belangrijke dingen bezig is. Een preek. Een kerkdienst. Beleid. Visie. Missie. We denken vaak zo hoog van onze dingen. En dat zijn belangrijke dingen, vergis je niet. Jezus was met belangrijk onderwijs bezig. Maar als er kleine afhankelijke mensen bij hem gebracht worden. Dan ligt daar zijn prioriteit.

Kinderen, jongeren, kunnen lastig zijn. Zeker. Ze verstoren soms de orde. Stellen vaak lastige vragen. Zijn kritisch. En nemen gewoontes niet zomaar klakkeloos over. Daar moet je de tijd voor nemen. En ruimte voor maken. Serieus nemen in hun problemen en vragen. De leerlingen voelen dat nog niet helemaal aan. Ze denken dat kinderen niet gewichtig genoeg zijn. Maar Jezus fluit ze terug. Zij zijn het belangrijkste in mijn koninkrijk. Geen blokkades opwerpen.

De leerlingen krijgen een gevoelige les. En jij?

#### Slide 5 Ruimte bij Jezus

Jezus maakt zich niet druk om zijn witte kleren. Hij maakt zich ook niet druk om zijn image als rabbi. Als wijsheidsleraar. Nee. Hij gaat op zijn knieën. Neemt de tijd. Heeft echte aandacht. Een voorbeeld voor opvoeders vandaag. Een voorbeeld voor ons allemaal.

*Het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.* Dat zegt Jezus. Hoe moet je dan zijn?

Weet je? Kinderen geven geen problemen. Als het over Jezus gaat. Wie zitten hem altijd dwars? Wie zijn kritisch en nemen afstand? Wie proberen hem te laten doden? Het zijn de volwassen gelovigen die hem

vaak de voet dwars zetten. Die de problemen veroorzaken. Kinderen vertrouwen Jezus. En vallen hem niet aan. Geen moeilijke kwesties. Ze houden gewoon van Jezus.

Zoals zij naar God kijken. Kinderen hebben wel eens vragen, maar nooit om afstand te nemen. Ze geloven Jezus vooral op zijn woord. Hij is hun vriend en beschermer. Hij kan alles. Het is een beetje zoals ze hun ouders zien. Een oplossing voor zoveel vragen. Je kan vragen om een ijsje. Maar ook om hulp bij huiswerk. Als je iets kwijt bent heeft je moeder het zo gevonden. Soms lijkt het wel gemakzuchtig. Dan komen ze bij jou voordat ze zich zelf ingespannen hebben. En dan mag jij het oplossen. Maar dat is wel een groot blijk van vertrouwen! Zo kijken ze vaak ook naar Jezus. Die kan alles. En dat is ook zo!

En dus heeft Jezus alle tijd en ruimte om die ouders met hun kinderen te ontvangen. 'Hou ze niet tegen!', zegt hij. 'Laat ze bij me komen.' Met hun stinkluiers, snottebellen, fopspenen en vieze handen.

En als ze iets groter geworden zijn. Laat ze bij me komen. Met hun vragen en hun onzekerheid. Met hun twijfels en hun zoektocht in het leven. Want ik wil met ze omgaan. Ik wil ze bij de hand nemen. Voor ze bidden en ze zegenen. Uiteindelijk zijn zij nog kinderen in het geloof. Onbevangen. Soms helemaal niet bezig met de vragen die volwassenen wel hebben.

Geloven als een kind is dat.

Slide 6            Kinderen als voorgangers

Wij vinden altijd dat kinderen nog veel moeten leren. Dat jongeren pas komen kijken en daarom nog niet te veel invloed mogen hebben.

Jezus zegt iets anders. *Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!*

Leren geloven als een kind. Is dat eerlijk van Jezus om te vragen? Kan je dat wel? Nou, het is wel lastig. Maar laat je in ieder geval de spiegel voorhouden!

Jezus zegt: kinderen hebben nog helemaal geen besef van allerlei dingen. En jongeren. Nou, praat eens met ze. Wat blijkt: waar wij ons in de kerk soms druk om maken. Dat begrijpen ze helemaal niet! Sommige discussies daar hebben zij zoiets van: waar gaat dit over!? En dat is mooi. We mogen van jongeren en kinderen zo leren waar het om gaat. Wat de essentie is van ons geloof.

Kinderen en jongeren brengen je terug bij de kern. Met hun vragen. En hun eerlijke observaties. Ze zeggen daarmee: dit is waar het om gaat. Dat pure. Dat rechtstreekse. Ontdaan van allerlei moeilijke dingen. Jezus volgen. Gewoon.

Leren van kinderen en jongeren. Van de directheid van hun geloof. Dicht bij de essentie. Dicht bij Jezus.

...

Ik ga afronden.

Als je Lady Gaga en Jezus vergelijkt, dan zijn er wel overeenkomsten. Ze hebben allebei heel wat volgelingen. En spreken taal die je verstaat. Ze passen heel goed in deze cultuur.

Maar de verschillen vallen meer op. Lady Gaga heeft iets kinderlijks in haar naam, maar is niet kindvriendelijk. Ze heeft een boodschap van: jezelf redden. En ze lijkt wel echt, maar de maskers zijn enorm. Ze schrijft haar eigen teksten, en die teksten leggen niet altijd de nadruk op het goede.

Nee, dan Jezus. Kindvriendelijk tot en met. Oog voor iedereen. Zijn naam is: Redder. En hij doet zijn naam eer aan. Hij draagt nooit een masker, maar is echt. What you see is what you get. Hij schrijft zijn eigen teksten. Een bijbel vol. Boodschap voor jou, in je eigen taal.

Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik altijd gaan voor Jezus. Hij is mijn Heer. Hem wil ik volgen. En het mooie is. Hij houdt van je. Zoveel. Echt.

Bij Jezus ben je echt welkom.

Amen