

Lezen: Handelingen 22:21-29 en 25:1-12

Tekst: Handelingen 25:11 en 12

Bijzonderheid: korte preek ivm Doop en HA

Slide 1 **Gods evangelie overwint de wereld**

Wie kent dat spelletje?

Ik ga op reis en ik neem mee...

Wat zou je meenemen?

De apostelen zijn ook op reis. Petrus. Johannes. Paulus. Allemaal op reis. Om het evangelie de wereld door te brengen. Wat nemen zij mee op reis? Jezus heeft gezegd dat ze niet te veel mee moeten nemen. Omdat hij voor ze zal zorgen. Hij voorspelt ook, dat ze overwinningen mee zullen nemen. Maar hij zegt daarnaast nog iets anders. Namelijk dat ze zullen lijden. Op reis nemen zij de zekerheid mee, dat ze het zwaar zullen krijgen. Vanwege het evangelie. Wie in de voetsporen van Jezus gaat, die deelt ook in zijn lijden.

Dat zie je ook in de doop. Een doop is hoopvol, maar ook realistisch. Het is sterven met Christus. Delen in zijn lijden. Dat hoort bij het leven. Ook het leven als christen. En als christen lijdt je ook met Jezus mee. Kruisdragen. Achter hem aan. ... en zeker: je komt ook omhoog uit het water. Ademt op. Het lijden heeft niet het laatste woord. Maar het is er wel. In het kielzog van Jezus zul je delen in zijn lijden. Daarover gaat de preek vanochtend.

Slide 2 **Lijden in de voetsporen van Jezus**

Lieve mensen, het is opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen het lijden van Paulus, dat hier beschreven wordt, en het lijden van Jezus in de evangeliën. Dat is op zich wel logisch. Jezus heeft dat ook voorspeld. In het algemeen. Wie achter mij wil komen moet zijn kruis op zich nemen. Zichzelf verloochenen. Een knecht staat niet boven zijn meester.

Daar komt nog bij: Jezus heeft aan Paulus persoonlijk laten zien, hoeveel hij moet lijden. Als hij onderweg naar Damascus aangesproken wordt door Christus. En vervolgens door Ananias geneest van zijn blindheid. Dan zegt Jezus dat. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden. Zeker voor Paulus geldt dat hij moet lijden in de voetsporen van Jezus. We lazen dat 2 weken geleden. En in zijn toespraak die we nu lazen herinnert Paulus aan die episode.

En dan is het wel opvallend hoeveel er overeenkomt. Ook Paulus wordt door de Joden aangeklaagd. Ook hij komt voor een Romeinse gouverneur. Ook hier heeft de menigte een belangrijke invloed door te roepen en te schreeuwen. De soldaten staan klaar met de riemen om te geselen. En ook hier is het Sanhedrin van grote invloed op de magistraat. Zozeer zelfs, dat Festus, want zo heet de beste man, wil toegeven. Ternauwernood voorkomt Paulus dat hij onderweg naar Jeruzalem gelyncht gaat worden. Hij beroept zich op de keizer. Veel overeenkomsten.

Jezus volgen brengt lijden met zich mee. Daarover drie dingen.

Slide 2a **Dat hoef je niet te ontlopen**

Als Paulus in de tempel is vanwege de afspraak met Jakobus en de andere oudsten. Dan wordt hij herkend en onder de voet gelopen. Maar de tribuun en zijn mannen redden hem van de woedende menigte. Hij

mag zelfs tot ze spreken. En ze luisteren ook nog. Maar als hij over de heidenen begint. Dat hij van God dáár het evangelie moest preken. Ja, dan gaan de remmen los. Ze schreeuwen, gooien hun overkleden uit, klaar om te stenigen. Maar met de Romeinse heersers in de buurt durven ze slechts stof in de lucht te gooien. Duidelijk een gebaar van afkeer.

Paulus zoekt de confrontatie. Is niet bang. Neemt geen blad voor de mond. Hij ontloopt het lijden niet. Dat zei hij al toen zijn vrienden hem aanraadden om niet naar Jeruzalem te gaan. Ze smeken hem huilend om niet te gaan. Maar: Handelingen 21:13 en 14. Paulus is niet bang. Hij weet zich in zijn lijden verbonden met zijn Heer. Hij weet, dat satan alles in het werk zal stellen om jou te beperken. Als jij de Heer Jezus wilt volgen. Paulus wil het niet ontlopen. Hij gaat in ieder geval zijn boodschap er niet voor aanpassen.

Een les voor ons. Ons lijden is misschien heel anders dan dat van Paulus of Jezus. En toch kan geloven je best wat kosten. Geloven beperkt je soms in je keuzemogelijkheden bijvoorbeeld. En zo zijn er wel meer offers te noemen die je moet brengen. Hoe radicaal volgen we Jezus Christus? Zijn we bereid te lijden? Of ontlopen we het.

Slide 2b Dat hoeft je niet te zoeken

Hoewel er hele grote overeenkomsten zijn tussen het lijden van Jezus en dat van Paulus, zijn er ook heel grote verschillen. Dat zit hem met name in de keuzes die Paulus maakt. Waar Jezus zich liet geselen, daar komt Paulus op de proppen met zijn Romeins staatsburgerschap. Waar Jezus zich koning weet van een heel ander koninkrijk en dat ook aan Pilatus duidelijk maakt, daar laat Paulus zien dat hij van harte onderdaan van de keizer is. Waar Jezus zichzelf niet verdedigde maar als een lam naar de slacht wordt geleid, daar is Paulus uitgebreid aan het woord. En waar Jezus uiteindelijk niet onder zijn dood uit wil en kan, daar beroept Paulus zich op de keizer.

Veel verschillen dus. En dat is ook logisch. Want het lijden van Jezus is uniek. En hoeft niet te worden overgedaan. Jezus moest sterven, opdat zijn leerlingen zouden leven. Hij moest bloeden om ons te redden. Hij werd door God verlaten, zodat wij nooit meer door God verlaten zullen worden. Het lijden van Jezus Christus is van de buitencategorie. Is niet te vergelijken. Is onmenselijk.

En je hoeft ook niet zo ver te gaan als hij. Juist door zijn offer. Paulus kan met een gerust geweten zich be-roepen op de keizer. Omdat hij weet dat het allemaal volbracht is. Hij weet dat het niet van hem afhangt of er verzoening zal plaatsvinden.

En dus kan hij zijn lijden ontlopen en verlichten. In de navolging van Jezus gaat het niet om het zoeken van het lijden op zich. Je hoeft je niet te focussen op *kruisdragen*. Maar op het *uitdragen* van de naam van Jezus Christus. Daar is alles op gericht.

We leren van de houding van Paulus. Omdat Jezus tot het uiterste is gegaan. Daarom hoeven wij met ons lijden niets te verdienen. Als het je overkomt hoeft je je niet te verbazen. Wie Jezus volgt zal delen in zijn lijden. Maar uiteindelijk mag je terugvallen, moet je zelfs terugvallen op alles wat Jezus gepresteerd heeft. En wat jij niet meer hoeft aan te vullen. Dat is ook wat wij in het avondmaal van vanochtend gedenken. Dat zijn lijden voldoende is voor ons. En als wij soms bang zijn. Of kans krijgen om lijden te ontlopen. Dat we ons daarmee niet voorgoed verloren maken. Want Christus heeft ook voor jouw angst en jouw ontwijken geleden.

Paulus zoekt het lijden dus niet. Maar gaat er heel pragmatisch mee om. Want hij houdt het doel in het oog.

Slide 2c Altijd gericht op verspreiding van het evangelie

In de keuzes die Paulus maakt. Daarin zie je een grote gedrevenheid om het evangelie te brengen. Hij heeft in Handelingen 23:11 van Jezus gehoord dat hij in Rome het evangelie mag verkondigen. En nu ziet hij zijn kans schoon.

En nee, dat is niet berekenend. Hij beroept zich op de keizer in uiterste nood. De verzen 10 en 11 van hoofdstuk 25 zijn zeer emotioneel. Dat kun je in het Grieks zien door het ontbreken van verbindingswoorden. Een noodkreet is het. En dat loopt uit op de noodsprong om zich op de keizer te beroepen. Dus niet berekend. Maar het is wel gevolg van Paulus' besef dat alles wat hij doet of zegt dienstbaar mag zijn aan het evangelie. Dat zie je in heel zijn optreden. Al zijn keuzes en zijn woorden zijn gericht op verspreiding van de blijde boodschap. En in dat kader moet je ook onze tekst zien. Hij beroept zich op de keizer.

We mogen Paulus navolgen in zijn focus hierop. Alles dienstbaar aan de verspreiding van het evangelie. Ook onze keuzes en waar wij ons druk over maken. Het mag daar op gericht zijn. Ook als dat soms ten koste gaat van onze eigen principes en voorkeuren. Ook Paulus had misschien liever in vrijheid naar Rome afge-reisd. Om in de gemeenten onderweg ook nazorg te kunnen plegen. Maar God gaat een andere weg met hem. Niet zijn keus. Maar hij wil zich schikken naar Gods weg. Want Gods genade is hem genoeg.

En als je dan verder leest. Dan zie je, dat op de reis door de wereld het evangelie inderdaad overwinningen boekt. Die gaan gepaard met lijden en verdriet, zeker. Maar Paulus krijgt straks een mild regime in Rome. Hij mag mensen ontvangen. En kan doorgaan met zijn werk. Hij mag brieven schrijven. Een bijbel vol. Door-dat hij vast zit in Rome krijgt hij daar de tijd voor. En zo zie je dat dit boek. Handelingen. Dat daarin het thema van deze preek volledig duidelijk wordt: Gods evangelie overwint de wereld.

Amen