

Lezen: Lucas 1:26-38

Tekst: Lucas 1:38

*Bijzonderheid: Advent 1*

Lieve mensen,

Op onze reis door Israël kwamen we bij een prachtige kerk.

Slide            Foto 1

Het is de grootste kerk in het Midden Oosten.

Slide            Foto 2

Die kerk is gebouwd op de plek waar, zoals men denkt, het huis van Maria was. Dat huisje is nog steeds bewaard gebleven. En de kerk is daar overheen gebouwd.

Slide            Foto 3

Hier sprak de engel Gabriël dus de beroemde woorden:

Slide            Avé Maria

Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Een bijzondere groet? Nou ja en nee. De Heer is met je, dat is normaal. Dat krijgt ieder mens dat gedoopt wordt mee. En natuurlijk is het fijn om te horen. Zeker uit de mond van een engel.

Maar de woorden 'je bent begenadigd' zijn wel bijzonder. Soms wordt dat van sporters gezegd. Een voetballer, bijvoorbeeld, met een heel fijne techniek, die noemt je 'begenadigd'. Je zou kunnen zeggen: een natuurtalent. Alleen hier zit het woord 'genade' in. Charisma. Dat heb je gekregen. Van moeder natuur. Van God. Meegekregen met de geboorte. Of later gekregen toen je opgroeide. Maar het is iets wat je gegund is. Wat je gekregen hebt. Maria is begenadigd. Ze heeft iets bijzonders. In de ogen van God. En dat is niet omdat ze, zoals ook vermeld staat, voorbestemd was voor Jozef, die eigenlijk prins is. Maar omdat ze genade heeft gevonden in de ogen van God.

Dat wordt eerder in de geschiedenis vermeld. Als God mensen inschakelt. Bijvoorbeeld bij Noach. Het is een slechte en donkere tijd en God heeft zelfs spijt, zo staat er, dat hij de mens geschapen heeft. En dan volgt Genesis 6:8: alleen Noach vond bij de HEER genade. En dan wordt Noach geroepen om de wereld te redden als er een zondvloed komt. Nu, in de tijd van Maria, is het weer een donkere tijd. Het beloofde land wordt overheerst door de Romeinen. En er is al lang niets meer van God gehoord. Zou er nog licht komen? Ja, eerst ging Gabriël naar Zacharias. En zes maanden later naar Maria. *Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum.*

Net als Noach komt Maria voor een gigantische taak te staan. Bij Noach was het: een enkeling wordt behouden, maar de wereld vergaat. Hier bij Maria is het andersom. Zoals de engelen ook straks zullen zeggen tegen de herders: *'ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen'*. Maar voor Maria een gigantische taak. Begenadigd? Zeker. Maar ze wordt geroepen om haar charisma ook in te zetten. Genade werkt altijd iets uit.

Slide                    Je wordt moeder

De boodschap is bijna niet te bevatten. Net als bij Noach, toen, ooit. Wij zijn in de kerk tegenwoordig wars van grote woorden. Moeten we niets van hebben. Dat is een beetje postmodern. Grote verhalen, daar kunnen we niets mee. Het gaat om jouw leven. En de verbinding van jouw verhaal met dat van God. Nou, daar kan Maria over meepraten. Haar verhaal gaat bepalend zijn voor dat van God en andersom. Zij is begenadigd. Maar je zou soms bijna denken dat het een vloek is. Ook weer, net als bij Noach. Wát een aankondiging krijgt ze hier.

En natuurlijk, de engel noemt haar nogmaals begenadigd. God heeft je zijn gunst geschonken. Hij zegt dat ze niet bang hoeft te zijn. Maar de schrik slaat je toch om het hart. *Zwanger worden ... Zoon van de Allerhoogste ... troon van zijn vader David ... tot in eeuwigheid zal hij koning zijn ...* Dat is toch niet te bevatten! En de enige vraag die ze kan stellen: ik heb nog nooit seks met een man gehad, hoe kan ik dan zwanger worden? Zoveel grote woorden. En wat gebeurt er als je dat over je uitgestort krijgt: je pikt er één ding uit. En natuurlijk heeft ze het wel opgeslagen. We leren Maria kennen als een meisje dat, na de eerste schrik, alles rustig opslaat en overweegt. En ze heeft het later ook aan Lucas verteld. Dus onbewust neemt ze alles in zich op. Maar haar primaire reactie is stamelen. Is verwarring. Hoe kan dit?

Het rare is, de engel gaat geen Jip-en-Janneke taal gebruiken. Nee, er volgen nog *meer* grote woorden. De grootste theologen zijn er nog lang niet uit. Het is ook een mysterie. *De heilige Geest komt over je ... de kracht van de Allerhoogste overschaduw je ... kind wordt heilig genoemd ... en zoon van God ...* En ze krijgt wel een bemoedigende aanwijzing die heel concreet is. Haar tante, Elisabeth, is zwanger. Maar ja, die was toch onvruchtbaar!? Hoe dan? En natuurlijk gelooft Maria wel dat voor God niets onmogelijk is. Maar als dan het onmogelijke aangekondigd wordt. Dat is toch veel te groot voor dit meisje van, laten we zeggen, 14 jaar oud.

Wat doe je, als woorden te groot voor je zijn? Wij maken dat ook mee. De hele Bijbel staat vol met wonderlijke verhalen, die niet in je brein passen. En ook niet in je hart. Geloven is en blijft een zoektocht naar de diepte van Gods boodschap. Maar bevatten kunnen we het niet. Neem bijvoorbeeld de eenvoudige belofte aan iedere dopeling: ik ben bij je. Je bent mijn kind. Dat klinkt simpel, maar hoe werkt dat dan? Hoe is God bij me? Hoe dan? En dat is in feite zelfs met de kern van ons geloof. Neem de apostolische geloofsbelijdenis. We hebben hem net nog gehoord. Dat zou toch te bevatten moeten zijn. Maar nee, schepping, almacht, eeuwig leven. Vergeving van zonden. God die lijdt en sterft. En opstaat. De Heilige Geest. En ook daar: de geboorte van Jezus uit Maria. Het zijn te grote woorden. Geloven is altijd boven je macht.

Hoe moet je dan reageren? Nou, daarin is Maria een prachtig voorbeeld voor ons.

Slide                    Als U het zegt ...

Ik wil eerst even door naar verderop in het evangelie. Want ook daar wordt Maria gelukkig geprezen. En je krijgt een heel mooi doorkijkje naar een diepere laag. Jezus heeft net een demon uitgedreven. En geeft daar uitleg over. En dan ineens ...

Slide                    Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: 'Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!'

Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.' (Lucas 11:27 en 28)

Waarin is Maria een voorbeeld voor ons. Niet om dat eerste, maar om dat tweede. Dat eerste is uniek en doet niemand haar na. Dat is het momentum in de tijd en onnavolgbaar. Maar dat tweede, wat ook in onze tekst staat, dat is navolging waard. *De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.*

Woorden die veel te groot voor je zijn. Uiteindelijk vraagt dat vertrouwen. Dat God zijn woorden ook waar zal maken. En dan overgave: laat het dan maar zo zijn, Heer. Ik overzie het niet. Ik geloof het misschien bijna niet soms. Want het is te veel en te groot. Maar als u het zegt ...

Straks bij het avondmaal zal bij het uitdelen van het brood dezelfde boodschap klinken als tegen Maria: *je bent begenadigd*. Als teken daarvan krijgt je brood en wijn. En ik weet het, dat zit niet in jezelf. Dat is wat God over je zegt. Hoe slecht je jezelf ook misschien voelt. Hoe zondig, of ongelovig. Maar als God het zegt ...

Amen

Aansluitend: luisterlied *You Say* van Lauren Daigle

Engels

I keep fighting voices in my mind that say I'm  
not enough  
Every single lie that tells me I will never  
measure up  
Am I more than just the sum of every high and  
every low?  
Remind me once again just who I am, because  
I need to know (ooh oh)

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
You say I am held when I am falling short  
When I don't belong, oh You say that I am  
Yours  
And I believe (I), oh I believe (I)  
What You say of me (I)  
I believe

The only thing that matters now is everything  
You think of me  
In You I find my worth, in You I find my  
identity, (ooh oh)

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak

And You say I am held when I am falling short  
When I don't belong, oh You say that I am  
Yours  
Nederlands

Ik vecht steeds tegen stemmen in mijn hoofd  
die zeggen dat ik niet genoeg ben  
Elke leugen die me vertelt dat ik tekort schiet  
Ben ik meer dan alleen een optelsom van  
hoogte- en dieptepunten?  
Herinner mij er opnieuw aan wie ik ben, dat  
heb ik nodig

U zegt dat ik geliefd ben, ook al voel ik er niets  
van  
U zegt dat ik sterk ben als ik me zwak voel  
U zegt dat ik omarmd wordt als ik tekort  
schiet  
Als ik denk nergens bij te horen, zegt U dat ik  
de Uwe ben  
Ik geloof wat U over me zegt.

Het enige belangrijke is hoe U over me denkt  
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn  
identiteit

U zegt dat ik geliefd ben, ook al voel ik er niets  
van

U zegt dat ik sterk ben als ik me zwak voel  
U zegt dat ik omarmd wordt als ik tekort  
schiet  
Als ik denk nergens bij te horen, zegt U dat ik  
de Uwe ben  
And I believe (I), oh I believe (I)  
What You say of me (I)  
Oh, I believe

Ik geloof wat U over me zegt

Taking all I have and now I'm laying it at Your  
feet  
You have every failure God, and You'll have  
every victory, (ooh oh)

Ik leg alles wat ik heb aan uw voeten  
Neem al mijn falen en mijn successen

You say I am loved when I can't feel a thing  
You say I am strong when I think I am weak  
You say I am held when I am falling short  
When I don't belong, oh You say that I am  
Yours  
And I believe (I), oh I believe (I)  
What You say of me (I)  
I believe  
Oh I believe (I), yes I believe (I)  
What You say of me (I)  
Oh I believe (oh)

U zegt dat ik geliefd ben, ook al voel ik er niets  
van  
U zegt dat ik sterk ben als ik me zwak voel  
U zegt dat ik omarmd wordt als ik tekort  
schiet  
Als ik denk nergens bij te horen, zegt U dat ik  
de Uwe ben  
Ik geloof wat U over me zegt.