

Lezen en tekst: Matteüs 2:1-12

Gemeente van Jezus Christus,

Slide            **Zoektocht naar Jezus**

Mijn broeder en mijn zuster, hoe vind je de weg naar de stal in Betlehem? Hoe vind je de weg naar Jezus? Dat is best een vraag waard. In de kerk draait het om Jezus. Hoe vind je hem? Hoe zoek je goed? Hoe kun je anderen helpen zoeken? Ook in 2020 is dat een kernvraag.

Laten we leren van de geschiedenis van de magiërs uit het Oosten.

Slide            Het staat in de sterren geschreven...

Wat je allereerst van hen kan leren is dit, mijn broeder en mijn zuster, ze zijn bedacht op signalen van God. En zeker, ik beseft dat ze dat ze met heidense praktijken bezig waren. Dat is wonderlijk op zich. Dat God heidenen roept. Van ver. Dat zegt al iets over wie God op het oog heeft met het zenden van zijn zoon. Heel de wereld moet het weten. Zij zijn daarop bedacht. Dat God dingen kan doen in deze wereld. En dat ze daar alert op moeten zijn.

En als ze dan iets van roeping ervaren. Dan gaan ze ook. Geen uitstel. Geen twijfel. Ze zien in de sterren dat er een koning geboren is. God beweegt hemel en aarde om de geboorte van zijn zoon te verkondigen. En als ze dat ontdekken, dan komen ze in beweging.

God is sindsdien niet opgehouden om het evangelie van zijn zoon bekend te maken. Ook jij mag het horen. Vandaag opnieuw. Dat God de aarde wil redden door Jezus. Het is het zoveelste signaal van de hemelse Heer. Het is zaak in beweging te komen. Jezus is te vinden, ook vandaag. Als hij je roept is het een kwestie van op weg gaan. Niet eerst allerlei zekerheden in te bouwen. Dat hadden die magiërs ook niet. Ze wisten echt nog niet waar God hen ging brengen. Maar als ze de roeping krijgen. Dan gaan ze op weg. Ze vertrouwen op Gods roeping en leiding. Een voorbeeld voor ons.

Slide            Jeruzalem weet nergens van...

Als de magiërs dan arriveren in de stad van God, Jeruzalem. Dan blijkt daar dat ze van niks weten. Het is duidelijk dat zij er heel anders in zitten. Dat zij *niet* bedacht zijn op Gods signalen. Dat ze zich niets aantrekken van de profeten, koningen en priesters die in het verleden de komst van de Messias voorspelden. Zij hebben zo hun eigen verwachtingspatronen. En als de komst van deze koning er niet aan voldoet. Dan komen ze niet in beweging.

Het is een belangrijk signaal voor ons, opnieuw, in deze geschiedenis. Je kunt juist door vast te zitten in patronen of in verwachtingen. Je kunt daardoor je roeping mis lopen. In Jeruzalem waren kerkmensen aan het studeren en aan het bidden. Maar daarbij hadden ze zich al een beeld gevormd van hoe het hoorde te zijn. En als God ze roept via de magiërs. Dan luisteren ze niet. God zal toch niet door heidenen ons de waarheid laten zien!? Maar God gebruikt soms ongedachte manieren om jou te laten zien wat hij wil. Ik zie vandaag ook dat mensen die tot geloof komen je scherp houden. Of

mensen die zeggen helemaal niet te geloven. Maar wel goede vragen stellen. (Claudia de Breij, oudejaarsconferentie 2019) Ze houden je dicht bij de kern. We zouden ons meer gelegen moeten laten liggen aan die broers en zussen, die zo pril zijn in hun geloof. Of die twijfelen en zoeken. Omdat ze je dicht bij de essentie brengen. En dat is heilzaam.

Want je ziet dat er drie reacties zijn op de roeping die de Jeruzalemmers krijgen. De roeping die ze krijgen via de magiërs.

Slide - Schrik

Het staat in vers 3. Koning Herodes schrok hevig en alle Jeruzalemmers met hem. De schrik van de koning is deze: hij is aan de macht. Heeft het voor het zeggen. Als er een andere koning is, wie is dan de belangrijkste. Verliest Herodes de zeggenschap over zijn leven?

Als Jezus je roept wil hij de belangrijkste zijn in je leven. Hij wil het voor het zeggen hebben. Dat betekent dat jouw ego een stapje terug moet doen. Zoals Paulus later ook schrijft: Jezus leeft in mij. Hij is het die mij beweegt. Die mij motiveert. Die mijn keuzes stempelt. Gehoorzaamheid wordt gevraagd. Je laten vormen door deze Heiland. Herodes moet er niet aan denken dat zijn eigen belangen ondergeschikt gemaakt worden. Maar dat is wat Jezus wel vraagt. Wat hij zelfs voordeed: hij is naar de aarde gekomen om te dienen. Als je hem wilt volgen, dan moet hij Heer in je leven zijn.

De Jeruzalemmers hebben een heel andere schrik. Zij schrikken omdat Herodes schrikt. Ze leven in angst, want Herodes is een verschrikkelijke despoot. En daarom schrikken ze. Hoe zal deze Herodes op dit nieuws reageren?

Als wij het nieuws van Jezus horen. Ben je dan bang? Bang voor de gevolgen in jouw leven? Ben je bang om je te geven aan die Heer? Omdat je de gevolgen niet kan overzien? Of omdat je de gevolgen wel kan overzien, maar daar geen zin in hebt? Ben je bang dat je je levensstijl moet aanpassen? Dat je misschien je populariteit verliest als je kiest om Jezus te dienen? Of dat je allerlei aardse zekerheden kwijt raakt? Reageer niet als de Jeruzalemmers. Uit angst voor Herodes reageren ze zelf ook niet. En vlak voor zijn dood huilt Jezus om de inwoners van deze stad. Omdat ze hardnekkig weigeren om te geloven in hem. En zo hun eigen ondergang tegemoet gaan.

Slide - Afstand

Weet je, je kunt je leven lang de bijbel lezen. En naar de kerk gaan. En toch de essentie missen. Omdat je hart er niet in betrokken is. Deze schriftgeleerden wisten meer van de bijbel dan onze hele gemeente bij elkaar. Dan de knapste koppen in onze theologische universiteit. Je wilt niet weten hoe lang en diep Joodse schriftgeleerden de bijbel bestuderen.

En toch. Toch mist er iets. Ze hebben liefde voor het woord, maar uiteindelijk niet voor de *God* van het woord. Ze bespreken en discussiëren over details. En zijn heel knap. Maar ze zien uiteindelijk niet waar het woord voor bedoeld is: dat je God gehoorzaamt en eert. Dat je zijn openbaring altijd volgt. Ik heb vroeger wel eens gezegd: ze buigen zich wel over het woord, maar niet onder het woord. Ze

leggen hun eigen verwachtingspatronen er op. En als het dan niet uitkomt. Als God verrassender is dan ze dachten. Dan doen ze niets.

Ze lepelen zo de Bijbeltekst op die Herodes zoekt. Maar ze doen er verder zelf niets mee. Niemand komt in beweging. Ze houden zo Gods woord op afstand. En wat erger is: ze houden God zelf op afstand. Dat is een gevaar als je de bijbel slechts als studieobject neemt. En niet als boek dat je leven moet veranderen. En dat het werkelijk te zeggen heeft over je prioriteiten. Jij moet niet veel over de bijbel te vertellen hebben. De bijbel moet het over jouw leven te vertellen hebben.

Slide - Vijandschap

Na de schrik van Herodes krijg je dat hij vijandig wordt. Hij voelt zich bedreigd door Jezus. En wil hem uit zijn leven bannen. Nog voor Jezus goed en wel geboren is wil Herodes hem ombrengen. Vandaar dat hij de magiërs poeslief vraagt om hem op de hoogte te houden.

In het leven van Jezus zie je vaker die vijandige reactie. Als hij te confronterend is, te dichtbij komt, teveel door heeft hoe het in je leven zit. Dan hebben mensen de neiging om vijandig te reageren. En dat zit dicht bij ieder van ons. Dat je niet wilt dat Jezus aan bepaalde delen van je leven raakt. Dat je niet gewezen wilt worden op zonden. Of op eenzijdigheid. Dat je niet wakker geschud wilt worden uit je eigen veiligheden. Uit onzekerheid kun je dan zomaar vijandig reageren. Vijandig op die broeder of zuster die doorvraagt en zo bepaalde dingen in je leven ontmaskert. Zomaar heb je de neiging om van je af te slaan. Figuurlijk. Terwijl God jou juist mensen op je weg geeft om zijn woord tot in je hart te spreken. Om je te raken met het evangelie en de uitwerking daarvan. In plaats van vijandig te reageren: luisteren. En dankbaar zijn dat mensen jou richting Jezus willen verder helpen.

3

Slide Betlehem, the place to be...

Als de magiërs dan door de schriftgeleerden naar Betlehem gewezen zijn. Dan gaat de ster hen weer voor en worden ze vanuit de hemel verder geleid. De schriftgeleerden dachten dat het allemaal in Jeruzalem zou moeten plaatsvinden. Daar is het centrum van de macht en van de godsdienst. En, heel eng, ook in een combinatie van die twee. Ze verwachtten dat de Messias wel naar hen zal toe komen. Dat zij het wel waard zijn dat God zich aan hen openbaart op hun voorwaarden.

Wie gaat er nou naar Betlehem!? Dus gaan de drie magiërs opnieuw alleen op pad. Niemand die hen volgt. Niemand die hun woorden echt toelaat in zijn bestaan. Maar God bevestigt hen op hun weg. Dat mag je verwachten als je op zoek gaat naar Jezus. Als je je roeping volgt. Dan zal God jou de weg wijzen.

Dat belooft Jezus trouwens ook aan zijn leerlingen, veel later. Als hij de Geest belooft zegt hij: *'ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen dat nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.'* (Joh. 16:12,13)

De magiërs hebben nog geen idee wat hun te wachten staat. Maar God wijst hen naar Betlehem als de stad waar ze moeten zijn. Hij zal hen die hun roeping volgen de weg blijven wijzen. Daar mag je op vertrouwen.

Slide            Zoek en je zult vinden...

De magiërs doen alles goed wat de anderen fout gedaan hebben. Ze zijn niet geschrokken, maar gaan op weg. Ze zijn niet bang om te knielen en hun hulde te bewijzen. Met goud, wierook en mirre geven ze aan: ik wil met alles wat in mij is u dienen, koning Jezus. Ze kennen hem nog niet. Maar het signaal van God is voor hen genoeg om zich over te geven. Deze koning is het waard om voor te knielen.

Ze blijven ook niet op afstand. Ze hadden kunnen denken toen ze die stal zagen: nou, dat ga ik maar niet doen. Maar nee, ze komen van hun kamelen af. En knielen op de stoffige grond. Ze schamen zich niet. Gaan de deur van de stal niet voorbij. Maar geloven in de tekens van God. En knielen als grote mannen voor deze baby.

En als de vijandschap van Herodes naar hen toe komt. Als Herodes ze wil gebruiken en met een smoes het adres wil weten. Dan geloven ze de droom en gaan niet terug langs Jeruzalem. Ze werken niet mee aan de snode plannen van Herodes. En ze laten daarmee ook zien dat ze niet bang zijn, zoals de Jeruzalemmers. Liever de wraak van Herodes dan God teleurstellen. Liever een omweg naar huis dan deze kleine koning in gevaar brengen.

Slide            Volg de richting

En zo zijn deze magiërs een voorbeeld voor jou en mij. Als God je op jouw zoektocht door het leven richting wijst. Door een signaal. Een lied. Een tekst. Een wonder misschien. Door omstandigheden en adviezen van christenen om je heen. Door het verkondigde woord en de liefde van christenen. Ga dan net als de magiërs op weg. Vertrouw er op dat God jou op je bestemming zal brengen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere? God zal voor je zorgen! Hij geeft je wat je nodig hebt. Als jij hem maar dient en zijn roeping volgt.

Deze magiërs geven voor jou en mij de richting aan. Knielen voor het kind. Ondanks tegenslag en omwegen. Als ze Jezus uiteindelijk ontdekken. Dan willen ze hem dienen. Ze geven zich over. Ze zijn van hem. Van hem alleen.

Daarom: volg de richting. Alleen dan kun je ook richtingwijzer zijn. En dat is het laatste.

Slide            Wijs de richting

God gebruikt deze magiërs om de richting te wijzen. In Jeruzalem. Ze verkondigen, zelfs zonder dat ze het zelf door hebben, de geboorte van de Messias aan het volk van God. Nu ze hun roeping gevolgd zijn worden ze, misschien wel ongewild, wegwijzers naar Jezus.

Eigenlijk zouden de leiders van het volk dat moeten zijn. De schriftgeleerden. Die de profeten en koningen en priesters zo goed bestudeerden. Zij zouden de weg moeten wijzen.

Maar voor je de weg kan wijzen moet je die eerst zelf gaan. Wie zich overgeeft aan God wordt als vanzelf getuige. Je kan niet anders dan spreken over je Heiland. Je kan niet anders dan leven vol liefde. En daarmee wijs je met woorden en daden de weg naar je Heiland. De Redder van de wereld.

Ik heb nog een plaatje op de beamer staan. Daar wordt de spot gedreven met de muur, die de Joden rondom de westelijke Jordaanoever hebben geplaatst.

Slide                    Afbeelding magiërs die door een muur niet verder kunnen

Als je zelf niet gehoorzaam Jezus volgt. Als je zelf niet je roeping achterna gaat. En God niet dient als het belangrijkste in je leven. Dan blokkeer je niet alleen jezelf. Maar ook anderen. Want dan kun je niet van harte getuigen. Dan werp je een muur op voor jezelf, maar ook voor je omgeving.

Neem dan je verantwoordelijkheid. Kniel voor Jezus. Blijf naar hem op zoek. Volg dus zijn spoor. Open voor de signalen van roeping die God in je leven geeft. Dan ben je ook anderen tot heil. En ben je een zegen in je omgeving. Dat is waar deze geschiedenis je voor plaatst. Kniel dan voor Jezus. En wees zo anderen tot voorbeeld.

Amen