

Lucas 18:1-8 – vlog

Woensdag:

- Dank voor feed-back, zowel inhoudelijk als qua vormgeving
- Inhoud: een weduwe en een slechte rechter. Wat wil Jezus ons daarmee zeggen? Lucas verklapt het al. En toch is er nog heel veel onduidelijk. Ik wil me vooral focussen op de vraag: hoe laat God zien dat hij luistert?
- Let ondertussen een beetje op elkaar en op je omgeving.
- Mogelijkheden voor kringen (foto laten zien?)
- Let ook op mensen die geen internet hebben
- Bid voor de wereld, de stad en elkaar

Zondag:

Welkom (ook aan de kinderen en jongeren)

Aansteken kaars

Lezing: Lucas 18:1-8

Soulmade: Ik val niet uit zijn hand (Psalm 16, Psalmen voor nu)

Meditatie

Deze week kwam ik bij een ochtendwandeling langs dit beeld. Ik keek door het gat waar het hart zou moeten zitten richting de staalblauwe hemel. Terug wandelend naar huis mijmerde ik over mijn eigen hart. Wat mis ik? Waar zit mijn diepste verlangen? Zo'n diep verlangen, dat het de kern van mijn bestaan raakt?

Tom Wright zegt in zijn boekje 'eenvoudig christelijk' dat er vier gebieden zijn waar ons hart diepe verlangens heeft. Namelijk verlangen naar recht, naar spiritualiteit, naar schoonheid en naar relaties. En ik merkte dat dat ook mijn verlangen raakt. Samenvattend kun je hierover zeggen, dat het een verlangen is naar heelheid. Naar heil, zoals we dat Bijbels zeggen.

En dat is waar die weduwe ook naar verlangt. Ze wil dat haar recht gedaan wordt. Jezus kiest niet voor niets een weduwe in dit verhaal. Waarom? Nou, als je in het Oude Testament kijkt, het eerste deel van de Bijbel, dan lees je daar wat het recht van een weduwe is! Ze heeft recht op ondersteuning, op bescherming, op uitzicht en toekomst.

En dat krijgt ze niet. En dus stakt ze de rechter. Die man trekt zich nergens wat van aan. Maar zij houdt vol. Hij wordt het zat, dat gezeur. En is ook bang dat ze hem een hoek komt geven. Want de term die gebruikt wordt komt uit de bokswereld. En dus geeft hij uiteindelijk toe. Haar aanhoudende gevraagd heeft nut gehad. De slechte rechter geeft toe.

Van God geloven we, dat hij goed is. Zal hij je dan laten wachten? Met het vervullen van het verlangen van je hart? Hij maakt er haast mee, zegt Jezus. Hij doet er alles aan.

Kijk, het kan dat je dat niet ervaart. Mij bekruipt ook wel eens het gevoel dat God lijkt op die rechter. Dat hij zich niks van onze gebeden aantrekt. Er zijn zoveel onverhoorde gebeden. Zoveel onvervulde verlangens. Tegelijk *geloof* ik en *hoop* ik dat God anders is. En dat vertelt hij ook zelf. Bijvoorbeeld in Psalm 146. Die wil ik voorlezen:

146 ¹Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.

²De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

³Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.

⁴Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

⁵Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,

⁶die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,

⁷recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.

De HEER bevrijdt de gevangenen,

⁸de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

⁹de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

¹⁰De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!

Daar staat het hè, in vers 9. Maar als God dan zo is, waarom doet hij dan niks? Nou, daarvoor moet je goed op de laatste zin letten van onze tekst. *Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?* Die is namelijk heel raar. Past wel in het grote betoog van het hoofdstuk er voor. Maar waarom zegt Jezus het nu, na deze gelijkenis?

Dat is cruciaal. Het gaat over het verlangen van die weduwe. En dat je moet blijven bidden. Hoe verhoort God dat? Door Jezus. Hij is het antwoord op jouw verlangen naar heelheid. De Mensenzoon, zoals hij hier genoemd wordt. De verhoring staat in levenden lijve voor de luisteraars.

Bono, de zanger van U2, heeft het in één van de nummers van de band, het nummer 'Mofo' op het album 'Pop', over 'a God shaped hole'. Hij heeft dat van Blaise Pascal, die je misschien nog wel kent

van Natuurkunde op school. Je hebt allemaal verlangens als mens. Een diep verlangen in je hart. Naar recht, spiritualiteit, relaties en schoonheid. Dat verlangen naar een heel leven. Dat gat in het hart van ons bestaan. Dat komt Jezus vullen. Dat gaat hij doen. Hij is op weg naar Jeruzalem. Hij sterft voor dat heil. Voor jouw heelmaking. En als hij opstaat, dan beginnen zijn idealen werkelijkheid te worden. Totdat hij het zal vervolmaken.

En de vraag die Jezus dan stelt: zal ik dan nog geloof vinden op aarde? Als je dat verbindt met deze gelijkenis. Dan krijg je een hele mooie gedachte. Want wat is geloven? Is dat een set waarheden aanhangen? Is dat volgens regels leven? En vul maar in ... Nee, in Micha 6 staat het zo prachtig, wat geloven is:

⁸Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Dat geloof. Gaat Jezus dat vinden? En dan is het aan jou. Leef je zo, zoals Micha schrijft? Ook in deze tijden van Corona? Ben je volhardend in gebed? In het delen van je verlangens met jouw Heer? Neem je tijd om met Hem op te trekken? En: zet je je in voor de zwakkere? In het doen van het goede? Trouw te zijn in toewijding? Kortom: draag jij bij aan een stukje heelheid? Ben jij inderdaad de handen van Jezus? Zijn ogen, zijn voeten, zijn hart? Ben jij een stukje gebedsverhoring? Als dat zo is. Dan is het inderdaad een retorische vraag van Jezus. Dan gaat hij geloof vinden op aarde. Omdat die liefde niet uit te roeien is. Want die begint bij God. En krijgt gestalte in jou.

Amen

Gebed

- Danken voor de zon!
- Thuiswerksituaties die lastig zijn
- Huizen waar het onveilig is voor kinderen
- Kinderen met autisme en hun ouders
- Huwelijksmoeilijkheden
- Als je je geliefde niet fysiek kunt bereiken (ouders in verzorgingshuizen, kinderen met een verstandelijke beperking die geen bezoek mogen krijgen, echtparen die soms gescheiden moeten leven vanwege Corona)
- Mantelzorgers
- Mensen die alleen zijn en zich opgesloten voelen in huis. Weduwen, weduwnaars.
- Onderdrukte groepen.
- Mensen die uitgebuit worden.
- Opnieuw voor vergeten groepen, Corona lijkt het een en al, maar er is veel meer.
- Bidden om recht.
- Bidden om het Koninkrijk van Jezus. We verlangen naar Pasen.

Soulmade: Oceans (Hillsong, met ondertiteling)

Ik wil je nog een vraag meegeven om over door te praten: als je nou naar je eigen diepe verlangen kijkt, hoe heeft dat te maken met heelheid?

Afscheid en zegen

Om chatten mogelijk te maken de nummers van vorige week er achteraan plakken: 'Trust in the Lord' en 'Mag ik dan bij jou' (omdat je alleen kunt chatten in de tijd dat de video afspeelt, zo win je wat tijd voor reacties)