

Lucas 6 12-26

Slide Plaatje struikelstenen Agniesestraat

Hier zie je een foto van zogenaamde *Stolpersteine*. In goed Nederlands: struikelstenen. Ze zijn op allerlei plekken in allerlei steden in de stoep getegeld. Deze zitten in de Agniesestraat, hier vlak bij. Deze stenen gedenken dat er uit het huis, waar ze voor liggen, in WOII Joden zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen. Zoals je op de foto ook ziet. Een heel gezin. Kapotgemaakt.

Die stenen worden struikelstenen genoemd. Ze zouden als het goed is iets moeten uitsteken boven het trottoir. Zodat je struikelt. Even uit je evenwicht. Opnieuw je plek zoeken. Je balans. Zodat je er niet ongemerkt aan voorbij gaat.

Jezus, en de verhalen van Jezus, zijn ook van die struikelstenen. Ik raak uit balans als ik dit stukje lees. Hij brengt me uit evenwicht. En ik kan je ook vertellen waarom. Ik ben rijk. Ik ben verzadigd. Ik lach veel. En mensen spreken vaak lovend over me. Waarom beklagt Jezus mij? We gaan het zien.

Ik heb als thema gekozen:

Slide **Er gaat kracht uit van Jezus**

Slide Waar hij die kracht haalt (12)

Het is nogal wat. Jezus doet goed. Geneest een man met een verschrompelde hand. Geeft die man zijn leven terug. Zoals we vorige week zagen. En dan raken de leiders van het volk helemaal over hun theewater. Meteen start het overleg dat Jezus uiteindelijk het leven zal kosten. En hij wéét dat. Hij kijkt dwars door ze heen (vers 8).

Wat doe je? Als je zo bedreigd wordt? Jezus trekt zich terug op een berg om te bidden. Hij heeft bemoediging nodig. En sluit aan op de krachtcentrale van zijn Vader.

We zien hier een prachtig voorbeeld voor ons. Zelfs Jezus heeft gebed nodig. Als je moeilijke situaties hebt in je leven. Keuzes moet maken. Je onzeker voelt en onrustig. Dan helpt het om bij God te zijn. Je hoeft niet eens zoveel te zeggen. Bidden kan ook zijn: zwiiggend in Gods aandachtssfeer zijn. Je kunt dan zelfs veilig je ogen sluiten. En lekker slapen. God geeft het zijn lieveling in de slaap. Ik houd het niet vol, om de hele nacht te bidden, zoals Jezus. Soms, als ik wakker lig, dan bid ik wel. Totdat ik de slaap weer vind. Me overgevend in de handen van God.

Jezus heeft kracht nodig. Om de weg te gaan. Daar bidt hij niet alleen in de hof van Getsemane voor. Maar ook hier al. Nu al is zijn leven bedreigd. Hij heeft Gods kracht nodig voor zijn leven. En ook een plan, een richting. Tegenwoordig is de traditie hervonden van het zogenaamde 'luisterend bidden'. Dat is dat je met God spreekt. Maar ook tijden stil bent. Om te voelen, te horen, te ervaren wat God tegen je zeggen wil. De Geest kan gebruik maken van de stilte. Om je dingen duidelijk te maken. Gebed is veel meer dan alleen maar zenden. Mooi als dat weer ontdekt wordt.

Jezus is daar op de berg overigens niet alleen. Heel wat volgelingen zijn met hem mee gegaan. Ze omringen hem fysiek. En waarschijnlijk ook geestelijk. Samen eenparig bidden is versterkend voor jezelf. Het helpt je in discipline. Misschien is de veertigdagentijd wel een periode om dat weer op te

pakken. De mensen van het gebedsteam willen je daar vast graag bij helpen. Samen bidden stimuleert. Zo ook bij Jezus.

Slide Hoe hij die kracht verdeelt (13-19)

Jezus heeft tijdens zijn nachtelijk gebed in ieder geval één ding duidelijk meegekregen. En natuurlijk is het ook gewoon een kwestie van goed nadenken. Van strategie. Hij weet al vanaf het begin dat hij zal sterven aan zijn missie. Het is dan zaak dat zijn werk door anderen wordt voortgezet.

Opvallend is wat Lucas oppikt. Jezus kiest er 12 uit. En noemt ze apostelen. Dat is wat anders dan discipelen. Leerlingen. Ze zijn wel leerlingen. Maar Jezus noemt ze meteen al wat ze stráks gaan worden. Apostelen. Dat betekent: uitgezondenen. Zij moeten de wereld in. Als Jezus sterft en na zijn opstanding, als hij naar de hemel gaat. Dan moeten zij zijn werk voortzetten. Ze zijn het verlengstuk van Jezus. Zijn lichaam, zijn handen, zijn voeten, zijn ogen. Zijn hart ook voor mensen. Dáárom moeten ze eerst leerling zijn. Drie jaar lang met hem optrekken. Om zo te leren wat zijn missie is. Die zij daarna verder moeten brengen.

12 is niet toevallig, natuurlijk. Een signaal naar de Farizeeën en schriftgeleerden. Dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Met een nieuw volk van God.

Die twaalf worden dus nu volgeling, leerling van Jezus. Om uiteindelijk zelfstandig – en natuurlijk vol van de Geest – het werk van Jezus voort te zetten. Nou, niet alleen zijn werk, maar zijn hele zijn! De kerk is verlengstuk van Jezus. Apostelen zijn vertegenwoordigers van hun Heer. Alsof hij zelf aanwezig is. Dat geldt ook voor onze visie. Onze missie. Jezus zelf is door ons aanwezig in deze wereld. We proberen te leven in de geest van Jezus. En zijn Geest leeft in ons om dat waar te maken.

Jezus roept dus leerlingen om apostelen te worden. En dan gaat hij laten zien wat een apostel doet. En daar kunnen we heel veel van leren.

Slide Afbeelding: van discipel naar apostel

Jezus neemt ze mee de berg af. En dan begint het traject van krachtverdeling. Jezus maakt de 12 geleidelijk van leerlingen tot apostelen. En dat doet hij volgens dit principe. Een principe dat trouwens nog steeds onderwijskundig gebruikt wordt.

(Uitleggen plaatje)

Het is een mooi model, dat vaak gebruikt wordt bij discipelschapstrainingen. Daar kunnen we in onze gemeente nog wel wat in ontwikkelen. Daar is vanuit het evangelie van Lucas nog veel meer over te zeggen. Dus dat komt nog wel een keer.

Eerst wil ik aandacht voor de kringen, de cirkels die zich om Jezus heen vormen in onze tekst. Het is mooi hoe Lucas dat beschrijft: er zijn dus de 12, die getraind gaan worden om apostel te worden; er is een kring omheen van leerlingen, die uiteindelijk ook mee willen dragen in de missie, maar nog niet zo actief als de 12. En dan is daar weer een kring om heen die vooral komt luisteren en heling te ontvangen. Zij zijn meer consumenten. En Jezus heeft oog voor hen allemaal. Hij gaat dan ook aan de slag. Ziet ze, geneest zieken, bevrijdt hen die vast zitten en is dus helend aanwezig. Er zijn mensen die, soms van heinde en verre, gekomen zijn om te luisteren naar hem en om zijn kracht te ervaren.

Hun levens worden heel. En door dat te doen leidt hij dus de kring om hem heen op. Zij zien hoe hij het doet. Straks mogen ze dat met hem mee gaan doen. Tegelijk geeft hij ook mondelinge instructies. En dat is het laatste van onze tekst.

Slide Wat die kracht verspreidt (20-26)

Want hij kijkt zijn leerlingen aan. Vooral de 12 die opgeleid worden tot apostel. Maar ook de kring daar omheen. Hij kijkt ze aan en *spreekt* ze ook aan. Opvallend verschil met de Bergrede van Matteüs. Daar zegt hij: 'gelukkig zijn zij, die ...' Matteüs heeft het ervaren als meer algemene uitspraken. Het gaat over iedereen. Hier spreekt hij echt de leerlingen aan. 'Gelukkig jullie, die ...' En dan volgen er vier heel concrete aanwijzingen. Zo moet je mij navolgen. Zo kun je de kracht die ik uitdraag ook verspreiden. Dit moet je houding zijn.

Niet streven naar geld en de zekerheid die dat lijkt te geven. Niet gaan voor eten en het voldane gevoel dat je daarmee krijgt. Niet altijd de vrolijke kant zoeken en gelukkig zijn in de ogen van mensen. Niet altijd confrontaties uit de weg gaan, maar standvastig achter Jezus aan. Kruisdragen.

Als je daar wel voor gaat, voor geld, eten, een lach en populariteit, dan leef je namelijk ten koste van anderen. Leerling van Jezus zijn betekent echter dat je je altijd dienstbaar opstelt. Steeds kiest voor dienen, dienen en nog eens dienen. En dit vind ik dus echt een struikelsteen. Lucas vergeestelijkt het ook niet. Dat kun je bij Matteüs nog wel doen. Daar gaat het niet over armen, maar armen van geest. Hier kun je er niet omheen. Het gaat om echt geld, echte honger, echt verdriet, echte onderdrukking en vervolging. Het gaat echt over jouw leven van elke dag!

Jezus kijkt je aan en stelt je de vraag: hoe geef jij dit concreet vorm? Hoe hang jij aan geld, eten, vrolijkheid en populariteit? Is jouw manier van consumeren heilzaam voor deze wereld? Houd je rekening met het milieu? Hoe kan het dat je bij de rijkste 10 procent van de wereldbevolking hoort? Trek je je daar wat van aan? Kies je bewust een dienende houding, ook als het om consumptie gaat? Om wat je koopt en hoe je geeft? Durf je tegen de stroom in te gaan? Echt volgeling van Jezus, ook als je dat heel veel gaat kosten? Hoeveel slavernij zit er in jouw spijkerbroek? Hoe vaak wil je een nieuwe telefoon? Wat eet je? Het is heel concreet wat Jezus hier aan leerlingen voorhoudt. En heel confronterend. Ik word door deze vier gelukwensen met spiegelende klaagspreuken echt van mijn stuk gebracht.

En ik wil er wat mee. Want ik wil graag dat de kracht van Jezus via mij verder komt in deze wereld. Ik wil graag leerling zijn en voel me gezonden, apostel, in deze wereld. Ik hoop en bid dat deze woorden van onze Heer ook bij jou binnenkomen. En je houding steeds meer gaan bepalen. Dan is er hoop voor Rotterdam. Voor alle mensen die God op onze weg plaatst.

Want

Slide God houdt van de wereld, van Rotterdam, van ons.
Hier mag iedereen delen in de liefde, bevrijding en vreugde van Jezus.
Vanuit die overtuiging zijn wij kerk in de stad en richten we ons op iedereen die God op onze weg plaatst.
(*missie Waterpleinkerk*)

Amen