

Lezen: Lucas 9:51-62

De kunst van het loslaten (2)

Lieve mensen,

Slide Vastberaden op weg naar Jeruzalem

Als je op weg gaat naar Jeruzalem, wat kom je dan tegen?

(6 foto's van Israëlreis)

Van Jezus wordt hier gezegd, dat hij *vastberaden* op weg gaat naar Jeruzalem. In het Grieks staat er: zijn gezicht stond vast. Hij was gefocust. Hij heeft maar één doel. Hier is hij voor gekomen. Hij gaat zijn volk bevrijden. En dat gaat hem verschrikkelijk veel kosten. Hij gaat niet voor zijn ontspanning naar de Godsstad. Is geen toerist. Nee, het gaat er juist om spannen. Lucas begint hier al aan het eindtraject. En aan het begin van deze ultieme reis van Jezus. Aan het begin leert Jezus ons wat het betekent hem te volgen. En wat je daarvoor moet loslaten.

Slide **Laat je oude veiligheden los ...**

Er komen allerlei mensen die beseffen dat Jezus met een bijzondere missie bezig is. En ze willen daar deel van uitmaken. Misschien jij ook wel. Ik in ieder geval wel. Ik vind Jezus enorm inspirerend. Laat mij maar in zijn kielzog gaan. Daar hadden de leerlingen, de apostelen ook voor gekozen. Maar soms hebben ze nog niet helemaal door wat voor consequenties dat heeft. Je moet bijvoorbeeld allereerst leren wat genade betekent. En dan niet als mooi stopwoord. Maar als houding in het echte leven.

Slide oude vijandbeelden

Jezus wordt niet ontvangen door de Samaritanen. En dat is logisch in die tijd. Hij is onderweg naar Jeruzalem. En dat is de hoofdstad van de onderdrukker. Er wonen nog steeds Samaritanen op de westelijke Jordaanoever. Bij Nablus. Wie onderweg is naar Jeruzalem hoeft niet op gastvrijheid te rekenen. En dat is heel bot in die cultuur. Ze ontkennen je bestaansrecht. Jakobus en Johannes - ze werden niet voor niets Boanerges genoemd, zonen van de donder (Marcus 3:17) – willen bidden dat dat dorp vernietigd wordt door God. Maar Jezus leert ze een lesje. Neem afscheid van je oude vijandbeelden. In mijn koninkrijk werkt het anders.

Slide oude rustgevers

Als ze verder gaan komt er iemand die heel radicaal Jezus wil volgen. Waar u ook heen gaat! Een rabbi in die tijd pendelde wat heen en weer tussen zijn woonplaats en Jeruzalem. En een rabbi had altijd wel een plek om te logeren onderweg. Altijd wel geestverwanten. En rabbi's waren ook geziene mensen. Maar als je Jezus volgt is dat anders. Hij strijkt tegen zoveel haren in van de gevestigde gelovigen. Dat hem volgen niet een rustig leventje is. Stel je oude beeld bij, zegt Jezus. Er is voor mij geen plek. Voor jou ook niet.

Slide oude goede werken

En dan ziet Jezus iemand anders en zegt tegen hem: volg jij mij. Dat is natuurlijk mooi, als je roeping ervaart. Als Jezus je zo rechtstreeks vraagt. En die man die wil ook wel graag. Er is echter net iets dramatisch in zijn leven gebeurd. Zijn vader is overleden. Dat is echt zojuist gebeurd, want vaak begraven ze al dezelfde dag in het Midden Oosten. Krijgt hij een etmaal uitstel? Dat zal Jezus toch wel toestaan? Zelfs op iedere Torah-school in die tijd krijg je vrij voor een begrafenis. En dat zijn de strengste scholen. En hoort het begraven niet bij de 7 werken van barmhartigheid?

En toch staat Jezus het niet toe. Wat hij aan het doen is, dat is belangrijker dan dit goede werk. Hij haalt je bij het graf vandaan en wil dat je een nieuw leven begint. Kijk, het is niet zo dat dit een algemene stelregel is. Maar op dit moment zegt Jezus tegen deze man dit. Nieuw leven betekent nieuwe focus! Dat duldt geen uitstel. Want er zijn heel veel goede excuses te vinden. Maar zelfs het beste en geldigste excuus van allemaal mag je niet weghalen bij je focus.

Slide oude verbanden

Iemand anders wil afscheid nemen van zijn familie. Er staat niet dat Jezus dat niet toestaat. Wel knoopt hij er een levensles aan vast. Wil je een vruchtbaar leven, dan moet je niet te veel achterom kijken. Ploegen is zwaar werk en vereist dat je vooruit denkt. Ben je bereid om zo te leven? Dat je niet alleen je fouten achter je laat, maar ook alles waar je aan gehecht bent en misschien wel in vast zit? Alleen als er goed geploegd is, draag je ook veel vrucht! Jakobus en Johannes, waar we het net al over hadden, gaven positie in het familiebedrijf op. Lieten alles vallen. Omdat Jezus ze vissers van mensen zou maken. En uiteindelijk een dieper verband geeft dan de bloedband. Jezus zegt: als je moet kiezen, in welk verband zou je dan het liefst leven?

Slide ... **geef je nieuwe leven ruimte** ...

Wat is dan het alternatief voor dat oude?

Slide nieuwe inclusiviteit

Vijandbeelden geven veel veiligheid. Je ziet dat vaak: niets dat zo samenbindt als een gezamenlijk vijandbeeld. Er zijn politieke partijen die daar hun kracht in vinden. En ook kerken. De genade die Jezus verkondigt en ook laat zien, die gooit dat helemaal omver. Genade is zo verstrekkend. We horen straks een stuk uit de Bergrede. Zo radicaal. Dan kun je bijna niet meer denken in grenzen. Dan houd je écht van iedereen. Dan sluit je nooit iemand buiten. Dan zeg je nooit meer: jij hoort er wel bij, en jij niet. Dan stel je je oordeel uit tot je het afstelt. Wat voor keuzes mensen ook maken. Het Samaritaanse dorp wil Jezus niet ontvangen. Toch schrijft hij ze niet af. Hij wijst zijn leerlingen *streng* terecht, zo staat er.

Slide nieuwe onrust

En dat geeft best wel onrust. Er is veel veiligheid als je je muren hoog maakt. Als je in binnen en buiten denkt. Het geeft ook veel rust als je alles voor elkaar hebt. Een fijne baan, een mooie plek om te wonen, goede voorzieningen. Controle over je leven. Maar je ziet dat een Coronavirus ongelooflijk veel onrust geeft. Met biddag zullen we daar dieper over nadenken. Ineens is er angst en paniek. Onze veiligheden gaan er aan. Als dan ook nog weer talloze vluchtelingen aan de poorten van Europa kloppen. Dan wordt het onrustig in ons land. En misschien ook wel in ons hart. De controle raken we kwijt. Jezus zegt het: de vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar als je mij volgt zullen je

grenzen opgerekt worden. Zal in jouw wereld altijd onrust zijn. Je geborgenheid vind je alleen in God. Niet in structuren. Niet in controle. Niet in wat *jij* veiligheid vindt. Alleen in Jezus. Hem in het oog houden. Ook als je gedwongen wordt om uit de boot te stappen.

Slide nieuwe boodschap

Waarom mag die man zijn vader niet begraven? Nou, Jezus geeft zelf de motivatie: di man moet op weg gaan om Gods nieuwe wereld te verkondigen. Onze Heer zet die man daarmee op de weg van het leven! 'Laat de doden hun doden begraven', dat is een zin waar heel veel over te zeggen is. Het is shockerend. Niet dat Jezus vindt dat je de doden geen respect moet geven. Begraven is belangrijk, ook voor je rouwproces. Jezus wil dat rouwproces echter wel in het licht van zijn koninkrijk zetten. Op een moment dat je al van je sokken bent geblazen door de dood. Wil hij door deze door-elkaar-schuddende woorden jou het juiste perspectief geven. Nieuw leven is de norm. Dat lonkt. Draag dat uit. Zonder uitstel.

Slide nieuwe familie

Jezus zegt het zelf: wie de wil van mijn Vader doet is mijn vader, moeder enz. We zijn familie van God. Leden van hetzelfde gezin. Broers en zussen noemen we elkaar. Zeker in die tijd, waar Jezus volgen je soms isoleerde van je familie, is dat troostvol. Ook voor ons is het een prachtig beeld. Maar zeker als je radicale keuzes hebt moeten maken. Als je bijvoorbeeld in China als enige van je familie tot geloof gekomen bent. Uitgekotst wordt en op de vlucht in een ander land beland bent. Wat is het dan fijn dat er een nieuwe familie is. Maar dat geldt ook als je familie aan de andere kant van het land woont. Of als je familieleden verloren hebt. Hier is je nieuwe gezin. Welkom. Je hoort er helemaal bij. Je gemis is echt en dat poetsen we niet weg. Maar we proberen wel als broers en zussen met elkaar om te gaan. We hebben dat bijvoorbeeld op de Israël reis ook ervaren. Dat is het nieuwe dat Jezus ons in elkaar wil geven. Als je het oude hebt moeten loslaten is dat een prachtig perspectief.

Slide **... en kijk vooruit!**

Bij autorijles heb ik, lang geleden, geleerd mijn spiegels goed te gebruiken. Maar ik heb vooral geleerd om ver vooruit te kijken, zodat je kunt anticiperen. Als je alleen maar in de spiegel kijkt gebeuren er ongelukken. En kom je niet op je bestemming.

Lucas heeft die les van Jezus heel goed begrepen. Want ik wil je nog even meenemen naar het begin van onze tekst. Daar staan namelijk iets heel opvallends. 'Toen de tijd naderde, dat Jezus *van de aarde zou worden weggenomen ...*' Lucas kijkt ver vooruit. Over Goede vrijdag en Pasen heen kijkt hij al naar Hemelvaart. En zo zet hij zelf deze woorden van Jezus in perspectief. Jezus volgen, dat leidt uiteindelijk tot een ultiem nieuw leven voorbij het graf en voorbij de dood.

Dat is het perspectief dat je kan troosten en verder helpen. Het kan je ondersteunen op weg door het dal. Je hoeft niet in het verleden te blijven hangen. In je zonden. Die mag je achter je laten. Of in je pijn. Jezus heeft daar heus veel oog voor. Hij ziet je, ook vandaag. Maar je hoeft er niet in te blijven hangen. Het wordt beter! Het wordt beter.

Ik ga afsluiten. Jezus gaat vastberaden op weg. Op weg om deze wereld te bevrijden en nieuw uitzicht te geven. Op weg om jou weer voorwaarts te kunnen laten leven. Hij poetst alle verkeerde

dingen uit je verleden weg. Hij wil je opheffen uit je pijn en verdriet en nieuw zicht geven. Want hij gaat een nieuwe wereld ontginnen. Eentje waar het volmaakt is. Daar mogen wij onze blik op richten.

Amen

Slide

Vragen voor eventuele bespreking:

Wat houdt jou tegen om je verleden los te laten?

Welke bezwaren voer jij aan als Jezus je vraagt om hem te volgen?