



# Zondagsbrief Waterpleinkerkerk

## Geen kerkdienst

.... in ons kerkgebouw tot 2e Pinksterdag, maandag 1 juni 2020. Geen enkele bijeenkomst meer.

Abonneer je op het YouTube kanaal van de [Waterpleinkerkerk](#)



## Zaterdag gewone zondagsbrief

Dit is een extra editie van de zondagsbrief! Aanstane zaterdag verschijnt de 'gewone' zondagsbrief.

## Contact

Website: [www.rotterdam-centrum.gkv.nl](http://www.rotterdam-centrum.gkv.nl)  
Hierop vindt u de contactpersonen en overige informatie over onze gemeente en de kerkdiensten.

Wilt u een bericht laten plaatsen?  
Stuur dan een e-mail naar [zondagsbrief.centrum@gmail.com](mailto:zondagsbrief.centrum@gmail.com)  
(Tekst liever niet opmaken en foto's apart toevoegen als bijlage)

Alle berichten die voor vrijdag 18.00 uur zijn verstuurd, worden in de zondagsbrief van de komende week geplaatst.

## Geen kerkdiensten t/m 1 juni 2020

Maandagavond heeft de regering de eerder afgekondigde maatregelen aangescherpt en verlengd tot 1 juni. Dat betekent dat er tot dan **geen** kerkdiensten zullen worden gehouden: geen stille week, geen Pasen, geen Hemelvaart, geen Pinksteren!

## Goed om te weten

Gisteravond vergaderde de kerkenraad en we hebben het vanzelfsprekend over de impact van de maatregelen vanwege de coronacrisis gehad. Er gebeurt echt heel veel in de gemeente. Het lijkt er op dat mensen wel een vangnet hebben of voor iemand kunnen zorgen. Daar zijn we heel dankbaar voor!

Een paar punten waarvan het goed is om te weten dat er aan gedacht is:

- later deze week gaat de liturgiecommissie zich buigen over de vraag hoe we toch een vorm van avondmaal kunnen vieren en wellicht een doop kunnen bedienen
- de aftredende ouderlingen blijven vooralsnog in functie, zo blijft een ingespeeld team compleet
- voor het jeugdwerk wordt naar passende vormen gezocht

Verder brengen we nog 2 punten onder de aandacht:

- als je zelf nog ideeën hebt voor acties of voor onderling pastoraat: mail dat naar [WimdeGroot@casema.nl](mailto:WimdeGroot@casema.nl)
- iedere zondag komt er op het YouTube kanaal van de [Waterpleinkerkerk](#) een mini dienst beschikbaar, kijk en reageer! Terugkijken mag ook...

## Voortdurend gebed

*God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing (2 Timoteüs 1 vers 7)*

Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Bid voor de mensen die getroffen zijn door het virus, door de maatregelen zoals de zzp-ers, bloemkwekers enzovoort.  
Bid voor de (chronisch) zieken die nu minder aandacht krijgen, de ouderen die in de kwetsbare groep vallen waar nu niemand meer naar toe mag...

Bid voor je burens en je collega's, je huisarts, je thuiszorg.  
Bid voor de jongere kinderen, die meer horen dan ze laten merken...  
Bid voor elkaar, dat is ook een vorm van zorg voor elkaar...

Vanmiddag, woensdag 25 maart om 12:00, kan je met de hele christelijke wereld samen het Onze Vader bidden. [Kijk mee](#) via EO.nl

## Zorg voor elkaar

Tot en met Pinksteren niet meer bij elkaar in de kerk! De Geest heeft gelukkig een stevige reputatie om zich niets van kerkmuren aan te trekken. Toch missen we elkaar. Denk alleen maar aan de voorbede. Iedere donderdag is er een gebedsgroep, die nu ook online samenkomt om te bidden. Heb je een specifiek gebedspunt? Mail het dan naar [voorbeeld.rotterdam@gmail.com](mailto:voorbeeld.rotterdam@gmail.com).

Nu het allemaal langer duurt is het ook nodig om vol te houden in het omzien naar elkaar.

Dat appje, belletje, kaartje doet goed! Goed om te ontvangen, goed om te doen!

*"Dien elkaar door de liefde" - [lees hier meer over...](#)*

God heeft ons een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing gegeven. Vanuit de kracht vinden we energie, vanuit die liefde vinden we motivatie om rust uit te stralen, om om te zien naar de naaste in je straat, in je flat, naar de naaste die je al zo lang niet meer in de kerk kunt begroeten, naar de naaste die ziek is -ook als dat niet door corona komt-, naar de naaste die niet meer naar buiten komt en naar de naaste die altijd buiten moet zijn, in een tentje op de vlucht.

Weet je door God geliefd!

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#).

Wilt u uw gegevens inzien en wijzigen.

Als u geen zondagsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).