

Christfulness

Lezing: Filippenzen 3:3b-14

3. (...) Wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, **4.** hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. **5.** Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreëer met de wetsopvatting van een farizeeër **6.** en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. **7.** Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. **8.** Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen **9.** en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. **10.** Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, **11.** in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. **12.** Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. **13.** Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. **14.** Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

Over dit vers gaat de preek:

Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen (vers 8)

Preek

Lieve mensen,

Wat heeft voor jou waarde?

Hoe je dat kan meten is: waar besteed ik veel tijd aan? Waar steek ik energie in? Waar maak ik me druk om?

Het kan een heel divers lijstje zijn. Als ik het voor mezelf invul: mijn gezin en de dynamiek daarin staan vaak vooraan in mijn gedachten. Dat is dus waardevol voor mij. Mijn werk heeft veel waarde voor me. En ook de mensen die ik daarbij ontmoet en op het oog heb. Jullie dus. Jullie hebben waarde voor me. Een goede nachtrust heeft veel waarde. Maar ook spullen blijken voor mij waarde te hebben. Laatst rammelde er iets bij het linker voorwiel van mijn auto. En dan ben ik daar in mijn hoofd veel mee bezig totdat 'ie naar de garage geweest is en het verholpen is. Ik durf te wedden dat jij ook zo'n lijstje kan opnoemen.

Paulus kan dat ook en *doet* dat ook. Hij kijkt terug en ziet van alles waar hij waarde aan hechtte. Maar nu, zegt hij, nu is dat anders geworden. Hoe dat komt? Omdat hij door Jezus Christus gegrepen is. Dat heeft zo'n allesomvattende invloed. Alles is in een ander licht komen te staan.

Paulus houdt er van om scherpe tegenstellingen te maken. Dat doet hij om de Filippenzen iets duidelijk te maken. Tegelijk moet je al zijn andere woorden er wel naast leggen. Hij noemt hier zijn vroegere leven 'afval'. Hij heeft het weggegooid, schrijft hij. Op andere plekken schrijft hij juist waarderend over zijn opvoeding en opleiding. (bijv. 2 Tim. 1:3) Dus dat moet je wel meewegen. Dat is hetzelfde als wanneer Jezus zegt 'Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.' (Mat. 10:37)

Heel radicale uitspraken die iets bij jou willen losmaken. Want het kan niet zo zijn dat je alles maar ineens waardeloos vindt. Familiebanden, je vorming, je werk, je spullen. Paulus noemt dat afval als het gaat over de relatie met Jezus Christus. Die is allesbepalend. Maar juist die relatie met je Heer zet alles ook weer in het licht!

Je kunt Jezus vergelijken met een flitsparaplu. (graag foto weer even in beeld) De relatie met hem zet dingen in een ander licht. Maar wel in het licht!! Wij zijn geen mensen die willen of moeten onthechten. We worden door Jezus Christus juist meer doordrongen van de waarde van alles!

Zo'n flitsparaplu verandert je kijk op dingen. Je zou kunnen zeggen: alles wordt gerelateerd aan en gerelativeerd door de relatie met Jezus Christus. Neem je relatie met je partner of met je ouders of je kinderen. Die wordt door het licht van Jezus juist hechter omdat je nog onbaatzuchtiger, nog onvoorwaardelijker en nog dienstbaarder met die ander omgaat. Jezus plaatst je juist heel dicht bij die ander.

En neem je werk. Je hoeft je niet schuldig te voelen als je daar veel tijd en energie in steekt. Té is nooit goed. Maar het mag je hart hebben. Waarom? Nou, omdat het bijdraagt aan het koninkrijk van je Heer. Alles wat je doet en laat valt onder de flitsparaplu. En komt dus krachtiger aan het licht.

En zo wordt door Jezus alles van waarde minder weerloos. Het wint aan kracht, omdat het eeuwigheidswaarde krijgt. Het is geen weggegooid energie. Want het vormt je en jij vormt het naar iets dat past in Gods nieuwe wereld.

En dan is zelfs het lijden waardevol. Kijk, je maakt soms hele erge dingen mee. Sommigen van jullie zitten echt zwaar. Ik kom in de stad allemaal mensen tegen die zoveel ellende meemaken. En dat wil ik helemaal niet wegpoetsen. En tegelijk, in het licht van Jezus, wordt ook dát relatief. Je mag het namelijk zien in relatie met je Heer. Paulus doet dat ook. Hij zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. In het vorige hoofdstuk schreef hij zelfs dat hij het misschien niet gaat overleven. Maar hij voelt zich daarin dicht bij Jezus. Die ook leed voor de goede zaak. Hij stierf om de weg vrij te maken voor ons. Om in zijn licht te leven.

Kijk, dat vind ik het bijzondere aan Jezus. Daarom ben ik vol van hem. En daarom vind ik het verhaal van de Bijbel ook zo pakkend. Jezus Christus is God. Hij heeft de grootste waarde, zo zou je kunnen zeggen. En toch kiest hij er voor om zich kwetsbaar op te stellen. Weerloos kind. Aanraakbaar dichtbij. Hulpeloos gekruisigd als jonge man. Even leek het verloren. Maar dan staat hij op als vernieuwd mens. Door de dood heen brengt hij leven.

En dan staat hij voor je. Opnieuw aanraakbaar dichtbij. Daarmee geeft hij iedereen een kans. Om het echt van dichtbij mee te maken. Maar ook in dat opzicht weerloos: God stelt zich niet geharnast op. Al vanaf het begin van de geschiedenis geeft hij jou en mij de mogelijkheid om te kiezen. Hij dwingt je nergens toe. Hij wil alleen in dit boek wel de waarde laten zien van geloven in hem. De waarde laten zien van verbinding met Jezus.

En die waarde heeft Paulus ontdekt. En daarmee komt alles in een ander licht. Ik wens je toe dat je Jezus zo leert kennen. Dan wint het waardevolle aan kracht.

Amen