

## Dromen

Lezing: Genesis 28:10-22

### Preek

Lieve mensen,

Wat is meer waar?

De meeste dromen zijn bedrog! Of: Dromen, durven, doen!

Het ligt er maar aan hoe je 'dromen' definieert. Het gaat bij beide uitspraken denk ik over verlangens. Dingen, gebeurtenissen, prestaties die je wilt bereiken. En de vraag is dus in deze tegenstelling: is dat nou maakbaar? Of ben je helemaal overgeleverd?

'Dromen durven doen' wil je helpen om niet te snel op te geven. Als je verlangens hebt niet bij de eerste tegenslag het bijltje er bij neergooien.

Aan de andere kant: 'de meeste dromen zijn bedrog' wil je behoeden voor te grote verwachtingen. Wil je helpen om realistisch te blijven.

Als het *in de Bijbel* gaat over dromen, over verlangens. Welke van de 2 uitspraken klopt *dan* het meest?

We ontmoeten vandaag Jakob. En Jakob zit echt in een crisis. Hij is alleen. Op de vlucht. Kan zijn geliefden niet bereiken. Zelfs niet achter glas. En beeldbellen zit er al helemaal niet in.

Hoe dat komt? Nou, dat is best raar gegaan. Hij heeft het wel een beetje aan zichzelf te wijten. Kijk, God had hem grote beloften gedaan. Al voordat hij geboren werd. Maar hij vindt het moeilijk om daarop te vertrouwen. En dus haalt hij het naar zich toe. Je kunt toch beter het zekere voor het onzekere nemen? Je wilt toch niet dat dromen bedrog zijn? Dan maar durven doen.

En weet je: ik herken dat. Ik leef een beetje zo van: ik doe mijn best en God doet de rest. Dus je houdt het zo lang mogelijk zelf in de hand. Maakbare verlangens. En het laatste onzekere stukje, dat laat je dan over aan God. Vertrouwen begint pas bij het einde van mijn eigen mogelijkheden. Als ik eerlijk ben werkt het zo bij mij.

En bij Jakob ook! Hij houdt het liefst zoveel mogelijk zelf in de hand. En daarvoor gebruikt hij zelfs omkoping en bedrog. Zijn naam betekent hielenlichter. En hij doet die naam eer aan. Hij houdt zijn broer en later ook nog zijn vader voor de gek. Vooral Esau is laaiend en dreigt Jakob wat aan te doen.

En ineens lijken Gods beloften verder weg dan ooit. En God zelf trouwens ook. Dat gevoel kun jij ook hebben. Je had plannen. Droomde van een prachtig feest met veel mensen. Van de opbouw van je eigen zaak. Van een familieweekend met je oude ouders. Of van een vakantie naar één van de bestemmingen van je bucketlist. Je hebt er alles voor gedaan. Dingen voor georganiseerd, gespaard, andere wensen ondergeschikt gemaakt. En ineens blijkt dat je niets zelf in de hand hebt. Je voelt je verraden. Door wie? Door het lot. Door God.

Verongelijkt en nukkig leg je je hoofd op een steen en gaat boos slapen. En het is donker in je leven. Er lijkt geen plek voor jouw wensen en verlangens. Alles is in duigen. Zo ligt Jakob daar. Geïsoleerd in een diepe crisis.

Juist in die diepte gaat God iets tegen hem zeggen. En daarin legt God iets van zijn eigen verlangens bloot. Hier zie je een stukje van Gods dromen.

Allereerst gaat het om wat Jakob *ziet*. Hij ziet een ladder. Engelen gaan omhoog en dalen af. Hij leeft dus onder de open hemel. Hoe hij ook God in de weg gelopen heeft en gewantrouwd. God heeft geen afstand genomen. Integendeel zelfs, want Jakob ziet dat God dicht bij is. Over hem heen gebogen staat. Zijn leven, hoe gemankeerd ook. Hoe vol fouten en gebreken. Zijn leven is waar de hemel de aarde raakt.

En dat merkt hij ook in wat hij *hoort*. Ik ben de HEER, de God van je opa Abraham en je vader Isaäk. Oftewel: ik was er al lang voordat jij er was. Ik was ook allang met je bezig. Het is niet bij jou begonnen, maar bij mij. En het stopt ook niet bij jou. Want jouw kinderen – en dat zullen er veel zijn – jouw kinderen zullen dit land krijgen. Daar waar je nu ligt te slapen. God gaat voor je uit en komt ook weer na jou. Hij blijft. Hij is.

God stelt zich dus voor. En laat zien dat zijn beloften niet zomaar klein te krijgen zijn. God is al zo lang bezig. En zal ook nog heel lang in de weer zijn. Om zijn plannen, zijn dromen waar te maken.

En dan wordt het heel concreet. In vers 15.

<sup>15</sup>Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.'

Dat is wat hè. Zulke beloften. Voor iemand die God eigenlijk alleen maar voor de voeten loopt. God laat zich niet uit het veld slaan door zonde en ellende. Door isolement, duisternis, plannen in duigen. Nee. God houdt vast aan zijn droom. Aan zijn beloften.

En die droom is dus – en dat zie je in het beeld dat Jakob zag én hoor je in de woorden die hij hoorde – die droom is dus dat God zonder barrières met mensen om kan gaan. Een open hemel. Een goede verbinding zonder storingen. Dat is waar onze Heer naar streeft. Dat is wat Jezus ook is komen realiseren. Door alle kabelbreuken te helen. Door alle wifi te herstellen. Verbinding zonder belemmeringen. Een wereld zonder verwijdering. Zonder afstand. Zonder verdriet en ellende. Zonder slechte dingen. Dat is Gods droom. Dat is zijn verlangen.

Jakob wordt wakker en is diep onder de indruk. God is hier, waar ik lig te slapen. En ik reken er op dat hij mee gaat. Waar ik ben, daar is God, zo zegt hij. En dat is een mooie les. Als het Gods droom is om een open verbinding met mensen te hebben. Met jou, met mij. Dan mogen wij daar ook op vertrouwen. En daarnaar gaan leven! Dan is jouw leven, jouw bestaan, een stukje waar de hemel open is. Waar God woont in deze wereld. En via jou komt hij dan in het leven van andere Rotterdammers. Gewoon, door dat jij bewust leeft onder een open hemel. Dan verspreid je automatisch licht.

Dan worden dromen dus waar. Omdat ze beginnen bij God. En gestalte krijgen in jouw leven. Een open hemel. Gods liefde in deze wereld. Onbelemmerde verbinding met de Heer en met de ander.

Dat is Gods droom. Die al gestalte krijgt in jouw leven. Maar waar God ook hard aan werkt richting de toekomst. Reken er maar op dat dat volmaakt gaat lukken. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit.

Amen