

## That's the Spirit

Lezing: Handelingen 2:1-13

Lezing: Romeinen 8:12-17

Als je nou heel compact moet uitleggen wat Pinksteren is. Hoe zou je dat dan doen?

Natuurlijk noem je de Geest dan. En dat hij uitgedeeld wordt aan alle mensen. Het is prachtig om te zien hoe verbazingwekkend dat is. Zoveel mensen komen op die eerste Pinksterdag tot geloof. Als de Geest gaat waaien, dan gebeurt er wat. Dat is nog steeds zo. Zoals de wind van alles laat ritselen en bewegen, zo doet de Geest dat ook. Het woord voor 'wind' en het woord voor 'geest' is in de oude Bijbelse taal dan ook hetzelfde.

Toch blijft het wel erg mysterieus dan. Hoe maak je dat nou concreet? Nou, wat mij altijd helpt is dit: Jezus deed en doet allerlei dingen *voor* jou. Hij maakt ruimte richting God en medemensen. Hij overwint het kwade door het goede. Laat Gods ideale wereld doorschemeren in woorden en wonderen, in genezing en heling. Hij opent de nieuwe wereld van God. Ook wel Gods koninkrijk genoemd, of koninkrijk van de hemel. Dat doet Jezus allemaal *voor* jou.

En de Geest die doet dat *in* jou. Wat Jezus allemaal voor elkaar gekregen heeft. Dat past de Geest toe in jouw leven. Hij zorgt dat jouw leven gaat matchen met Gods nieuwe wereld. Dat wat Jezus vertelt ook echt werkelijkheid wordt in jouw bestaan. Dat er dus *inderdaad* ruimte komt richting God en medemensen. Dat in jouw leven het kwade overwonnen wordt door het goede. Daar zorgt de Geest voor. Wat Jezus *voor* jou doet, dat doet de Geest *in* jou, of met jou, of door jou.

Dus gaan de leerlingen ineens staan preken met Pinksteren. Zonder angst gaan ze de vijandige wereld in. Ze voelen zich vrij om te getuigen. Ze volgen Jezus na, ook door wonderen te doen. En ze zijn niet bang om te lijden voor het evangelie. Ze weten dat ze uiteindelijk veilig zijn bij God. En leven van vertrouwen.

Ook bij de laatste apostel, bij Paulus is dat zo. En van daaruit houdt hij jou en mij de spiegel voor. Hoe past de Geest het werk van Jezus toe in jou? Hoe leef je op het niveau van Gods nieuwe wereld? Dat is waar dit stukje uit Romeinen over gaat.

Je weet misschien wel, dat in de Bijbel geschreven wordt over de zondeval. Helemaal aan het begin, in Genesis 3. Gods plannen worden bedorven. Het paradijs wordt onbereikbaar. De schuld van Adam en Eva. Maar dat was heel lang geleden. Ik hoor regelmatig de vraag: kan ik er wat aan doen? Wat heb ik daar nou mee te maken? Paulus laat hier zien, dat jij daar wel dégelijk door beïnvloed bent. Sterker nog: de zondeval voltrekt zich als het ware opnieuw in jou! Jij bederft Gods plannen voor jezelf.

Dat gebeurt als je je eigen wil het belangrijkste maakt. In de dienst over vrijheid, op 3 mei, ging het daar al over. Als jij alleen maar je eigen wil dient. Dan leef je ten koste van anderen. Neem je teveel ruimte in. Met alle gevolgen van dien. Dat deden Adam en Eva ook. Ze namen ruimte in die niet voor hen bestemd was. En dan ga je dood. Ten diepste betekent dood zijn, dat je geïsoleerd bent van alles en iedereen. Dat alle verbinding er uit gaat. Nou, dat is het gevolg voor Adam en Eva. En dat kan ook het gevolg zijn voor jou, schrijft Paulus.

Wat je bij Adam en Eva ook ziet, is dat ze vervolgens heel angstig worden. Ze verstoppen zich voor de Heer. Schuilen achter de bosjes. Ze zijn hun onbevangingheid en vertrouwen kwijt. Zonde is dat. Als jij alleen maar je eigen keuzes volgt, dan kan dat ook een gevolg zijn. Je gaat God zien als iemand die afrekent. Die genoegdoening zoekt. Die jou als slaaf behandelt. Zo'n beeld hebben heel veel mensen van God.

Ik was eens ergens in de regio voorgegaan in een dienst en zou daarna naar Delfshaven, om daar de dienst te leiden. Ik had nogal haast en rondom die kerk was van alles opgebroken en afgezet. Dus reed ik met de auto een stuk over de stoep. Ik had nog 2 minuten. En ja hoor, vanaf de andere kant kwam er een politieauto aan. Wat wil je, die kerk staat vlak naast het politiebureau. Aangehouden dus, maar ik zeg: ik heb haast, want ik moet over één minuut voorgaan in die kerk. Nou, rij maar door dan, en als je liegt dan zal God je straffen, was het antwoord van één van de agenten. Op zich heel grappig, maar dat is je beeld van God als je hem niet echt kent. Als hij voor je op afstand is.

Nou, de Geest wil de zondeval *in* jou ongedaan maken. Wil dat angstbeeld bij je wegnemen. Je mag weten dat je kind van God bent, en geen slaaf. Ja, dat mag je niet alleen wéten, maar zo mag je ook leven. Dat je betrouwelijk met je hemelse Vader omgaat. Je raakt er verzekerd van dat God je vader is. In alle vezels van je bestaan werkt dat door. Dat is bepalend voor je omgang met je naasten. Met je mede-Rotterdamers. Ook bepalend voor je omgang met jezelf. En ook voor hoe je met je spullen omgaat. De Geest wil jou weer helemaal hebben zoals je bedoeld bent. Hij wil de schepping weer in de oude luister herstellen. Hij wil jou weer alle ruimte en mogelijkheden geven.

Om bij de vlog van maandag aan te sluiten: je bent prachtig. Zo ben je opgebouwd door God. Geschapen. Het probleem is dat je de bedoeling van God regelmatig versjterde. En als er dan een vlek op de muur kwam, dan plakte je er een behangetje overheen. Dan leek het weer heel wat. Maar het zijn uiteindelijk lapmiddelen.

Jezus kwam om de oude mogelijkheden weer te openen. Hij poetst liever een vlek weg, dan dat je hem verstopt. Door de Geest krijgen we dan ook de kracht om dat in ons eigen levenshuis vorm te geven. Om ons leven echt weer zuiver en mooi te laten zijn, zoals het bedoeld was. Als Gods beeld. Prachtig. In het zonnetje van Gods genade. Dat is wat de Geest wil bereiken in jouw leven. Ook als het nu soms nog ff tegenvalt. Dat is het doel.

En daarom is het fijn dat het Pinksteren is. Omdat de Geest de ruimte die Jezus geeft persoonlijk invult. Zoals past bij jou. En zoals past bij God. Dan wordt het leven mooi.

Amen