

Volharding

Lezing: Filippenzen 2:12-18 (NBV)

Centrale vers: Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt (16a)

Preek

Lieve mensen,

Dit is best een lastige opdracht van Paulus. Want hoe doe je dat nou? Vasthouden aan het woord dat leven brengt?

Wat het in ieder geval niet is: met een Bijbel in de lucht voor een kerk gaan staan. Nee, het gaat niet om het boek als zodanig. Het gaat om de inhoud. Houd vast aan wat er in staat. Beter nog: aan Wie er in staat! Hij is degene, die leven geeft.

De uitleg van de Bijbel, daar is best wel wat discussie over. Daar zit ook ontwikkeling in. Elke tijd stelt zijn eigen vragen en heeft zijn eigen invalshoeken. Dat is helemaal niet erg. Want de kern, de kern, die blijft echt overeind. De belangrijkste persoon: Jezus Christus. Die ook wel genoemd wordt: het woord dat mens werd. Hem moet je vasthouden. Of meer nog: hij moet vat op jou krijgen!

Dat is wat Paulus aan het begin van wat we lezen zegt: Jezus grijpt jou vast. Maar je bent daar zelf ook een factor in. Om die band stevigheid te geven in je leven. Daarvoor moet je zelf ook vasthouden. Je blijven inspannen. Met een ander woord: volharden.

Volharden heeft te maken met gehoorzaamheid. Veel mensen vinden dat bijna een vies woord. Gehoorzaamheid. Maar dat heeft niets te maken met slaafs onderdanig zijn. Het heeft er mee te maken dat je leeft zoals past bij je positie. Je bent kind van God. Toen Jezus opstond uit de dood is er een nieuwe wereld aangebroken. En daar hoor jij bij! Dat geeft mogelijkheden. En Paulus zegt als het ware: buit die uit. Leef zoals past bij het licht! Dan is vasthouden aan het woord geen lege zin, maar dan krijgt het concreet gestalte in jouw leven!

En hoe dat dan concreet werkt? Nou, daarvoor wil ik even terug naar mijn vlog van deze week. Ik stond daarin stil bij dit stoomschip:

Ik wil eigenlijk drie voorbeelden er uit lichten van wat dit schip deed.

Het eerste is, dat dit schip hielp bij het beschermen van kwetsbare mensen. Toen er een gigantische watersnoodramp was in 1953. Toen heeft dit schip geholpen bij het herstel en verhogen van de dijken. Leven zoals bij Jezus past dat is dat je het opneemt voor mensen die kwetsbaar zijn. Dat je oog en hart hebt voor het gebroekene. Dat je mensen die het moeilijk hebben bijstaat.

Het schip Volharding 1 leverde soms stoom voor het reinigen van textiel. Is een mooi beeld van hoe Jezus omgaat met mensen: hij vergeeft en wil je elke keer met het schone lei laten beginnen. Hij komt niet terug op je verleden, op alles wat mislukt is, waar je schade deed of ondervond. Nee, je wordt elke keer weer op je benen gezet. Hij zegt: maak er maar wat moois van! En dat is waar jij je Heer in mag navolgen. Mensen niet afrekenen op hun fouten. Maar steeds weer een nieuwe kans

gunnen. Zonder vooroordeel en discriminatie mensen ruimte geven. Hun fouten vergeten, wat mooi en goed aan ze is versterken.

En het derde is waar dit schip voor bestemd is. De Volharding 1 is een sleepboot. Grote schepen worden geholpen met manoeuvreren. Zodat ze veilig in de haven kunnen aanmeren. Sleepboten kunnen helpen bij stroming en getijden. Zijn er op gericht om andere boten in de haven te begeleiden. Maar ook drijvende dokken en allerlei platforms naar de plek van bestemming te brengen. Dat is wat Paulus ook schrijft in onze tekst: je leven moet zo zijn, dat je anderen op sleeptouw neemt naar hun bestemming. Dat je als een lichtend baken bent, een ster in de nacht, waarop anderen kunnen navigeren. Alles er op gericht om anderen tot hun bestemming te brengen.

Zou volhard je. Zo houd je vast aan het woord dat leven brengt. Dat is dus: concreet leven vanuit de Bijbel. Jezus navolgen. Dat is waar Paulus zich voor inspant, schrijft hij. Daar is hij op gericht. Op levend geloof bij de Filippenzen. Bij jou en mij. Dat je niet alleen maar dat boek in handen houdt of in de kast hebt staan, maar dat Jezus in je leven woont. En werkt. Dat je zijn boodschap echt handen en voeten geeft.

Nou, daar word ik blij van. Dat weegt niet op, schrijft Paulus, tegen zijn eigen lijden. Als dit het resultaat is. Als dit het resultaat is van het lijden van Jezus ook. Dat er mensen gaan leven van liefde. Dienstbaar aan de heelheid van anderen. Ja, blijer kun je God niet krijgen. Dat is echt zo vreugdevol. Daar wordt Paulus blij van. En ik durf te wedden: jij ook. Want daar wordt de wereld echt mooier van.

Volharden dus. Blijf gaan voor zo'n leven. Een leven vol licht in deze vaak donkere wereld. Een behulpzaam leven vol naastenliefde. Bescherming van het zwakke. Richting gevend in onze maatschappij. Zo houd je vast aan het woord dat leven geeft. Dan krijgt Jezus de ruimte in jouw handelen. En zeker, de wereld is nog niet volmaakt. Dat komt nog. Maar blijf er wel naar zoeken. Blijf volhardend streven naar een betere wereld.

Amen